

Nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken

Lucas 5: 38

Inleiding

1. De 3e wereldoorlog
2. The mainstream
3. Algoritmes
4. Offensief gebed tegen angst
5. Wat is Gods strategie?
6. Next level up
7. Een overgangperiode
8. Building Back Better
9. Rules of engagement
10. De NATO standaard order:
11. Oriëntatie en Situatie
12. Opdracht
13. Uitvoering fase 1, 'Sta op'
14. Uitvoering fase 2, 'Ga door het water'
15. Uitvoering fase 3, 'Neem het land in bezit'
16. Uitvoering Fase 4 'Waarden, Normen en Moraal'
17. Logistiek
18. Logistiek en verbindingen
19. Bevelvoering 'Ken jouw 'chain of command'
20. Bevelvoering en verbindingen 'Spotters'
21. Groeien in Integriteit en Goddelijk karakter

Slot

Inleiding

Wekelijks schrijf ik een overdenking voor '24/7 - gebed'. Daarom kan ik wederom niets anders zeggen dat dit 2e boek automatisch ontstond. Het proces was anders als bij het vorige boek. In die periode had ik veel intimiteit met de Heer tijdens lange wandelingen. Hij gaf mij beelden door fysieke gebeurtenissen maar ook in dromen. Ik moest beslissingen nemen, o.a. mijn kerk verlaten. Dit laatste was iets specifiek voor mij. De taak die nu op mij ligt had ik niet kunnen uitvoeren als ik aan deze kerk verbonden bleef. Nogmaals voor alle duidelijkheid, ik adviseer niemand zijn of haar

gemeente te verlaten. In dit boek doe ik wel een duidelijke oproep aan kerkleiders en leden om uw kerk 'eindtijd-bestendig' te maken.

Ik hoop van harte dat je deze nuance begrijpt.

Kort geleden ontmoette ik Roy. Roy is kerkleider en had nooit de ambitie om dit te worden. Toch gaf de Heer hem deze opdracht. 30 jaar geleden had Roy een droom: Hij was op de Titanic en leed schipbreuk. Hij kreeg de opdracht om alle mensen in reddingsboten af te duwen.

Nu begrijpt Roy deze droom, hij rust kerkleden toe om als reddingsboot-commandant op te treden.

Wat het proces in dit boek anders maakte was dat de Heer mij liet uitvoeren wat ik deed.

Ik moest een gemeenschap bouwen. Binnen die gemeenschap moest discipelschap ontstaan. Vanuit discipelschap moeten mensen heling ontvangen en in hun kracht worden gezet. God liet zien dat Hij juist voor vermoeide en belaste mensen een taak heeft en hen in Zijn kracht wil zetten. God liet ook zien dat Hij dit niet wil doen door enkel de gemeenschap te dienen, maar juist door uit te gaan en nieuwe discipelen te maken.

De Heer liet zien dat Zijn reddingssloepen nu al afgeduwd worden over heel Nederland en waarschijnlijk zelfs wereldwijd. Hij gaf ons een visie voor de regio, komezietholen.nl

Hij is een ondergronds netwerk aan het bouwen van huisgemeenten wat de storm kan doorstaan.

Een netwerk wat niet alleen stormproof is, maar ook corona-proof. Iedereen is hier welkom, met of zonder vaccinatie.

Zolang het kan houden wij eens in de maand een viering, een grote dienst. Op Tholen is dit elke eerste maandag van de maand een 'Genezings- en bevrijdingsdienst.'

Door deze vieringen laat God zien dat genezing en bevrijding niet eenmalig is, maar dat we in processen van belijden en berouw naast mensen mogen staan. Tijdens deze vieringen ontstaan discipelschaps-relaties waarin deze processen doorgaan. God laat zien dat Hij Zijn gemeente wil heiligen. Heiligmaking is het proces waarin wij als bruid ons stralend, smetteloos fijne linnen mogen aandoen. Een gemeente zonder smet of rimpel. In dit proces maakt Jezus ons duidelijk dat Hij terugkomt om Zijn bruid te halen als zij klaar is en dit evangelie gepredikt wordt in de gehele wereld.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. Matt.24: 14

Langzaam begin ik deze tekst te begrijpen: *ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.* 1 Kor.3: 13-15

Als we verder lezen begrijpen we dat hier wordt gesproken over het vuur van Gods Geest. Of we het nu willen of niet uiteindelijk ontvangen we het vuur van Gods Geest. De afgelopen tijd vraag ik

erom. Soms doet het pijn want het vuur brengt veel aan het licht, zowel bij mijzelf als bij anderen. Het vuur van de Geest toetst en brengt ons op een nieuw niveau waarin wij steeds minder worden en Jezus meer en meer verhoogt wordt en uiteindelijk alle eer krijgt.

Nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken.

Nog even iets over de titel van dit gedeelte.

Tijdens het leven van Jezus op aarde botste hij voortdurend met de bestaande orde; de farizeeën en schriftgeleerden uit die tijd. In Lukas 5:33-39 staat een voorbeeld van zo'n botsing:

En zij (de farizeeën) zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken? Maar Hij (Jezus) zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter.

Vlak voor dit gesprek met de farizeeën had Jezus een verlamde man zijn zonden vergeven en genezen. De farizeeën waren hier boos over geworden omdat alleen God zonden kan vergeven. Ze zagen niet dat Jezus door God was gezonden en de beloofde Messias was die zou komen. Jezus volgde niet de religieuze wetten en tradities, maar deed alles anders en bracht Leven.

De reden dat ik dit boek uitgeef is om de gemeenschap van Christus uit te dagen om de nieuwe wijn te gaan drinken en uit te stappen in alles waar Jezus ons toe roept. In mijn beleving is dat vooral heiligmaking en tegelijkertijd als een lichaam gaan functioneren waarbij genezing en bevrijding normale dagelijkse praktijk is.

Onze positie innemen in Christus Jezus wil zeggen dat wij geestelijk gezien in Christus zijn gezeten in de 3e Hemel naast God de Vader en in die hoedanigheid autoriteit hebben gekregen in de Hemelse gewesten over het koninkrijk van de duisternis.

Het is mogelijk dat jouw kerk hier mijlenver vandaan staat. Dan is er dus werk aan de winkel. Werk wat start vanaf je knieën. De kans is groot dat je nu te maken krijgt met wat ik noem de macht van het systeem. In mijn vorige boek schreef ik een hoofdstuk over 'omdenken'. Dit heeft te maken met loskomen van het systeem. In verband met mijn taak heb ik besloten om mijn kerk te verlaten.

Op dit moment zie ik een beweging in de gemeente naar huiskringen. Dank U Heer voor corona! De huiskring moet naast de kerk bestaan. Nu is het kerksysteem nog leidend, maar dit gaat naarmate de verdrukking toe zal nemen omdraaien. Daarom moeten wij 'omdenken' en vanuit een consumerende passieve houding, naar een actieve gevende houding. Veel kerk-systemen functioneren zonder de Geest. De Geest moet terug in de gemeente.

Kort geleden las ik een proces waarin een leerlooier van oude leren zakken weer nieuwe zakken kan maken. Hij laat de oude zakken een proces van onderdompeling ondergaan in gloeiend hete olie. Ik geloof dat God Zijn gemeente nu in dit proces brengt van VUUR en OLIE.

Helaas zullen er ook zijn die afvallig worden en zullen meegaan in een wereldreligie die we nu uit de afgrond zien oprijzen.

Ik wens je net zoveel leesplezier als in mijn vorige boek. Lees dit deel al biddend met Gods onmisbare zegen.

Elk hoofdstuk wordt daarom afgesloten met een gebed.

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen 1 Tim.4: 1

1. De 3e wereldoorlog

CBRN is een militaire doctrine en staat voor: Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair. Militairen worden getraind in CBRN-oorlogsvoering.

In de eerste wereldoorlog werden chemische middelen ingezet op het slagveld. Het gifgas werd verspreid door de loopgraven waardoor tienduizenden soldaten stierven.

De tweede wereldoorlog eindigde met de capitulatie van Japan nadat op de steden Nagasaki en Hiroshima een atoombom was neergekomen.

In de eerste en tweede Golfoorlog was Saddam Hoessein in het bezit van grote hoeveelheden zenuwgas. Voldoende om de wereldbevolking te elimineren.

In 1995 Laat de Japanse sekteleider Shoko Asahara Sarin verspreiden in de metro van Tokyo. Dezelfde sekteleider liet bewust sekteleiden besmetten met ebola in Afrika om dit vervolgens te verspreiden over de continenten.

Nog maar kort geleden gebruikte President Assad van Syrië chemische strijdmiddelen tegen zijn eigen bevolking.

Gedurende de koude oorlog hebben wij veelal gedacht dat een nucleaire oorlog de grootste dreiging was.

Inmiddels zijn militaire deskundigen zich bewust van het gevaar van andere middelen die, mits goed ingezet, geen 'collateral damage' (bijkomende schade) hebben.

Waar nucleaire wapens een groot vernietigend effect hebben en oncontroleerbaar, kunnen biologische wapens beheersbaar zijn. Ik zal dit uitleggen.

Wij zien dat het wapen wat nu gebruikt wordt Biologisch is en Corona heet. Het is zeer goed mogelijk dat dit virus ontwikkeld is in een militair biologisch laboratorium. Het virus heeft in ieder geval een eigenaar want in 2015 is er namelijk een octrooiaanvraag gedaan voor Covid-19.

<https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/covid-19-op-octrooiaanvraag-uit-2015-hoe-kan-dat>

Met deze wetenschap is het aannemelijk dat er al lange tijd een vaccin bestaat en verklaarbaar dat vaccins in korte tijd wereldwijd beschikbaar zijn.

Waar Saddam Hoessein en Shoko Asahara worstelden met het vraagstuk hoe te verspreiden, is dit virus viraal gegaan door de tijdgeest te gebruiken.

Een tijd die wordt gekenmerkt door o.a. mediamagnaten die gezamenlijk één geluid brengen. Elk ander geluid wordt in de kiem gesmoord en zorgvuldig van Facebook, Youtube en Twitter verwijderd.

Het virus is niet de vijand, maar een aantal mensen aan de top die middels 'mind control' op wereldniveau controle hebben over de wereldpopulatie.

De eeuwenoude 'verdeel en heers tactiek' wordt hier gebruikt en is op dit moment in het stadium van 'the point of no return'. Het kan nu jouw buurman zijn die jou aangeeft. Mind control heeft van jou een potentieel gevaar gemaakt als je de maatregelen niet stipt opvolgt.

In de tijd van Jesaja kwam er ook overheersing over de bevolking vanuit Babylon.

Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen, die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk, zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israël, zodat wij er kennis mee maken.

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Jesaja 5: 18-20

Dezelfde geest van Babylon heerst nog steeds in de huidige wereldsystemen en zien we steeds opnieuw de kop op steken.

Jezus had in Zijn tijd te maken met de krachten en machten van het Romeinse rijk.

Hij zag deze geestelijke macht als geen ander en constateerde dat juist Zijn komst verdeeldheid brengt:

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.

Mattheüs 10:34-37 HSV

Wees daarom niet ongerust als jouw mening in deze tijd niet wordt geaccepteerd of dat er gelijk spanning ontstaat als jij je mengt in een gesprek. Jij bent namelijk degene die spiegelt. De persoon die het goede goed noemt en het kwade kwaad.

Jij bent namelijk die persoon die ziet en gelooft wat er geschreven staat.

Welkom in de 3e wereldoorlog. De grootste misdaad tegen de mensheid ooit.

Een paar woorden ter bemoediging:

Van de 400 verzen in het boek Openbaring gaan er circa 20 direct over vervolging van de heiligen. Dit is niet omdat vervolging niet erg zou zijn, maar het is om aan te geven dat dit niet het hoofdthema van het boek Openbaring is. Het hoofdthema is dat Jezus Zijn plan uitvoert om het

kwaad te vernietigen en alles te herstellen, samen met Zijn bruid. De eerste woorden van het boek zijn immers: 'Openbaring van Jezus Christus'. Niet: openbaring van de antichrist.
Wat een bemoediging dat de werkelijke strijd in de handen van onze Heer is en dat deze dingen moeten gebeuren: *Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd.* Matt.24: 33

Gebed:

- Dank U Heer voor Uw trouw en goedheid.
- Dank U voor Uw Woord.
- Dank U dat de werkelijke strijd aan U is.
- Dat wij Uw Woord mogen gebruiken als een tweesnijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest.
- Dank U Heer dat U in de eerste plaats scheiding wilt brengen tussen onze ziel en geest.
- Leer ons om dagelijks ons vlees te kruisigen en onze ziel onder de autoriteit te brengen van de geest.
- Heer leer ons het kwade van het goede te onderscheiden en leer ons dat te zien en te benoemen hoe het daadwerkelijk is.
- Heer leer ons met Uw wapens te strijden.
- Dank U wel Jezus dat U zich openbaart in deze tijd.
- Dank U wel dat in deze tijd Michaël zal opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.
- Dank U wel dat Uw volk zal ontkomen (Daniël 12: 1)
- Dank U wel dat wij met U zullen blinken als de glans van het hemelgewelf.
- Dank U wel voor Uw ongeëvenaarde genade.

2. The mainstream

Een 3e Wereldoorlog? Ben jij ook één van die complotdenkers? Geloof jij die complottheorieën? Het engelse woord hiervoor, conspiracy theory. Politici en media zetten dit woord grootschalig in als er andere agenda's zijn.

Wist u dat 'Agenda 21' een officiële agenda is van de VN die door 178 landen en het vaticaan in 1992 is ondertekend? 'Agenda 21' presenteert zichzelf als de globale agenda voor de 21e eeuw. Vooral op het gebied van duurzaamheid leidt een zeer brede weg naar een betere, gecontroleerde wereld.

Agenda 2030 is zomaar een momentopname met tussenliggende doelen in 'Agenda 21'.

Interessant is het om de plannen in een soort definitief stadium te bekijken in 'America2050':

<https://rpa.org/work/reports/america-2050-prospectus>

Met welk doel wil de mens de wereld veranderen/resetten?

Uiteindelijk wil de mens zelf in staat zijn leven te beheersen en creëren. Dit laatste kwam ik tegen op de site van de Cornell University in New York:

<https://www.cornell.edu/video/engineers-create-material-three-key-traits-of-life>

Als je dit ziet beseft je dat er in feite geen ethische grenzen meer zijn. Er wordt gesproken over 'transformatief leren'. Vergis je niet: Dit houdt het einde in van de mens zoals God de mens geschapen heeft. Mind Control programma's hebben de wereld al jaren overspoeld. 2020 was de mijlpaal om alles in gereedheid te brengen voor de 'Great Reset' in.....

En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Lukas 17: 26-27

Misschien word je somber van dit soort verhalen of zet je nog grote twijfels bij deze gedachten. Het somber worden herken ik. Meestal ga ik dan bidden. Ik wil je bemoedigen met een droom en uitleg die ik op zo'n moment kreeg:

Ik bevond mij in een sterke diepe stroom in het midden van een grote rivier. Een stroom waar ik geen weerstand aan kon bieden. De rivier waar ik door gegrepen was ging nietsontziend en nam alles op zijn weg mee.

Ik had een stok in beide handen. De stokken had ik nodig om monsters van mij af te houden. Ze zagen eruit als grote slangen en krokodillen. Ik bevond mij in de hoofdstroom (mainstream) en wist dat ik naar de zijstroom moest. In de zijstroom aangekomen constateerde ik dat er geen monsters meer waren. Echter kwam ik hier twee drenkelingen tegen die zich aan mij vast klampten. Ik liet dit toe. De stroom was minder hard en ik was in staat met deze twee personen aan de hoge oever te komen. Daar werd mij een hand toegestoken die ik pakte.

Ik werd door meerdere personen op de kant getrokken. Op het moment dat zij mij uit het water tilden namen de twee drenkelingen een monsterlijke gedaante aan. Het leken wel twee grote bloedzuigers. Mijn lichaam was hierdoor voor een gedeelte aangetast, echter op het droge herstelde dit op een wonderlijke wijze.

Ik moest denken aan de tijd vlak na mijn bekering. Ik was sergeant van de mariniers en was na 25 jaar dienst als een vis in het water. Echter het was een goddeloze omgeving.

Ik beschreef het toen als zwemmen tegen de stroom in. Dit kon ik op eigen kracht niet lang volhouden. Op een dag deelde ik dit gevoel met een collega. Hij zei: 'jij moet niet meer tegen de stroom inzwemmen, maar je moet gewoon standvastig gaan staan in de stroom.' Dit deed ik, maar na verloop van tijd ging het klotsen van het water en het botsen met allerlei troep en het kleven van het vieze water mij zo tegenstaan dat ik wist dat er een andere weg was.

Ik leerde gebruik te maken van keerstromen achter rotsen.

Echter ik was nog steeds in het vieze water en ook in de keerstroom kwam het afval terecht.

Toen ik dit weer eens deelde, dit keer met een geestelijk verzorger, kreeg ik het antwoord: 'Je moet op de rots zien te komen'.

Dit was de ultieme oplossing tot vandaag de dag.

Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een ROTS bouwt. Matt.7: 24

Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de ROTSHOLTE zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Ex.33:22

Nu is het water van deze wereld weer verder gestegen, de afvalligheid van het geloof neemt in grote mate toe en zelfs de rots komt onder water te staan. Hij is nauwelijks meer zichtbaar op deze aarde en de droom van vrijdagnacht is waarheid geworden. Tegen de stroom inzwemmen lukt niet meer. Blijven staan in de mainstream lijkt onmogelijk. Er zijn nauwelijks veilige havens te vinden.

Zeemonsters zoals de Leviathan lijken de controle te hebben.

Toch is er een onderstroom naar een Safe Harbour (Veilige haven).

In verdrukking mogen we leren standhouden en volharden. Breng jezelf in positie waar de Geest jou wil hebben. Die uitgestoken hand vanaf de oever komt zeer binnenkort. Tot die tijd zal jij de krachten en machten van de Leviathan en Izebel weerstaan en ze zullen van je weggaan.

Tegelijkertijd kunnen wij die veilige haven zijn voor een ander. Wij kunnen die persoon zijn die het tij keert en die stand houdt in een wereld die niet eerder zo onveilig is geweest.

Psalm 27:1-6

De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?

Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.

Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.

Gebed:

- Dank U Heer, dat U onze ROTS bent! Dat we in U mogen schuilen en veilig zijn.
- Dank U Heer dat U ons hebt voorbestemd om veilige havens te zijn voor onze omgeving.
- Dank U Jezus dat wij in Uw kracht het tij mogen keren en stand mogen houden in een wereld die onveilig is.
- Dank U Heer dat U ons standvastigheid en volharding geeft om de satan en zijn demonische machten te weerstaan.
- Help ons om voortdurend in Uw Tegenwoordigheid te zijn.

- Heer bescherm ons tegen al het afval van deze wereld.
- Heer veranker ons op een plek waar U ons wilt hebben.
- Heer maak van mensen die schuilen in de keerstroom nieuwe bakens van hoop zodat ook zij uitstappen om veilige havens te zijn in Uw machtige naam.
- Heer leer ons te lopen op het water!

3. Algoritmes

Weer op het droge lijkt het gevaar geweken. Lekker thuiswerken, achter je computer, bakje koffie erbij. Er lijkt inmiddels inderdaad een nieuw ritme te zijn ontstaan. Als je iets lang genoeg doet dan word je als het ware geconditioneerd in een omgeving of in een gewoonte. Je ziet zelfs dat mensen op de fiets, alleen in de auto of alleen op straat al mondkapjes dragen. In een gecontroleerde omgeving lijkt alles veilig. Het denken wordt voor jou gedaan. Anderen bepalen jouw ritme. Misschien besef je het niet maar jij hebt er elke dag mee te maken: Algoritmes!

Algoritmes kunnen we in 2 categorieën onderverdelen:

1. Kunstmatige intelligentie, laat een algoritme zelf leren. Het zgn. machine-learning Youtube bepaald welke filmpjes jij krijgt te zien op jouw homepage.
2. Geprogrammeerde algoritmes. Een programmeur bepaalt een volgorde op basis van regels. De toeslagen affaire is zeer goed mogelijk door een dergelijk algoritme ontstaan.

Een algoritme op zichzelf is niet verkeerd. Een definitie is:

Een reeks instructies om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken.

Hedendaagse toepassingen:

- Prioriteren - Google beslist welke zoekresultaten bovenaan komen te staan.
- Classificeren - Een medisch algoritme onderscheidt kankercellen van gewone cellen.
- Associëren - Tinder beveelt je een geschikte partner aan op basis van bepaalde kenmerken.
- Filteren - Siri en Alexa filteren het achtergrondgeluid weg voor hun spraakherkenning.

Door o.a. kunstmatige intelligentie en geprogrammeerde algoritmes wordt wordt een nieuw tijdperk ingeluid. Men noemt dit de 4e industriële revolutie. Het samenbrengen van mens en computer.

De algoritmes die hier worden gebruikt zijn, mijns inziens, pure toverij.

Een waarschuwing van God t.a.v. toverij lezen we in Deuteronomium 18:9-14:

Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaars is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor

de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de HEERE, uw God. Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan.

Ik zei al dat een algoritme op zich niet verkeerd is. We zien dat God als geen ander instructies gebruikt om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken. Daarom is het niet verwonderlijk dat de tegenstander dit zelfde principe kopieert en toepast.

De 3e wereldoorlog waar ik al eerder over sprak is o.a. een technologische en cyber-oorlogsvoering die onopgemerkt over ons heen komt.

Er is maar 1 Intercontinentaal wapen waarmee wij de macht van deze toverij van wereldse algoritmes kunnen verbreken en dat is gebed!

Daarom een algoritme voor beantwoorde gebeden waarmee wij de vijand kunnen weerstaan.

Als je bidt, bid dan:

1. In Jezus naam: *Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.* Joh.14:14
2. Met lofprijs en dankzegging: *Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.*
Ps.22:4
3. Zonder veroordeling: *laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.* Hebr.10:22
4. Met het juiste motief: *U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.* Jak.4: 2-3
5. Met vergevingsgezindheid: *Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.* Marcus 11:26
6. Geleidt door de Heilige Geest: *En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.* Rom.8:26-27
7. In overeenstemming met Gods Woord: Jezus zegt in Matt.6 vers 9: *Bid u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.* Jezus is het levend Woord en in het gebed wat Hij ons leert bidden vinden we deze voorwaarden voor beantwoorde gebeden.

Tot slot een geheimenis die je mogelijk nieuwe inzichten geeft en je motivatie van het gezamenlijk gebed zal laten toenemen:

Ten eerste Mattheüs 18 vers 19 en 20: *Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.*

In het engels(KJV) lezen we in vers 20: gathered together, oftewel samengebracht! Waar God mensen samenbrengt is vers 19 van toepassing. Dus als God ons heeft samengebracht is de Hemel a.h.w. open want de belofte is: 'Het zal ons ten deel vallen!'

Ten tweede 1 Petrus 3 vers 7: *Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.*

Twee mensen die sowieso zijn samengebracht (gathered together) door God zijn man en vrouw. Wat een kracht schuilt er dan in het gebed van een man en zijn vrouw. Heb jij geen gebedsleven samen met je vrouw, start dan vandaag!

Gebed:

- Wij danken U Heer dat Uw algoritmes van eeuwigheidswaarde zijn.
- Wij danken U voor Uw Woord waarin wij Uw ritmes van leven mogen ontvangen.
- Wij prijzen de grote naam van Jezus voor het volbrachte werk aan het kruis, een volgorde van handelingen die al klaar lag vanaf de zondeval en welke niet voorzien werd door de vijand.
- Heer maak ons een biddende natie, breng ons samen door Uw Geest.
- Heer we bidden U in het bijzonder voor de mannen in Nederland: Laten wij onze vrouwen begripvol en als broos vaatwerk alle eer geven die haar toekomt, opdat onze gebeden niet verhinderd worden.
- Geef mannen en vrouwen die U hebt samengebracht een gezamenlijk gebed, opdat wat zij eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen.
- Zo bidden wij dat Uw Zoon Jezus Christus verhoogt zal worden in ons land.
- Wij bidden voor de regering dat zij zich niet zal laten leiden door de algoritmes van deze tijd, maar door de ritmes van Uw Woord en van Uw Geest.

4. Offensief gebed tegen angst

In dit deel zal je merken dat gebed de basis is waar ik met jullie naartoe wil. Pure afhankelijkheid van de Heer. Je zou in dit boekje de indruk kunnen krijgen dat er een 'kingdom now- theologie' zit verborgen. Een theologie die welke verkondigt dat Jezus al terug is gekomen en dat wij nu Zijn Koninkrijk moeten bouwen. Dat vanaf nu alles beter zal worden. Niets is minder waar. Ik geloof wel dat het beter wordt als Jezus terug komt, maar daarvoor zal zowel de aarde als wij door weëen heen moeten.

'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij', Psalm 23: 4.

De vallei van de schaduw van de dood is de plaats waar Gods kinderen een noodzakelijke voorbereiding ondergaan. Waar christenen leren te leven met de dood als reëel en continue gevaar.

'En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen', Genesis 3:15.

Waar wij ééns een defensieve houding hadden, leren wij nu om offensief te zijn, ons zwaard op te pakken en krachtig te bidden in de Geest.

'En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen', Mattheüs 16:18.

Het Woord van God als 2-snijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest hanteren wij om onszelf en anderen vrij te zetten door Zijn kracht. Door een intieme relatie gaat Zijn licht schijnen op plaatsen die tot nog toe verborgen waren.

'En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer', Efeze 5:11.

Wat heerlijk dat Jezus deze strijd voor ons voert. Wij roepen Hem aan, Hij die is gezeten aan de rechterhand van God de Vader.

'Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou', 1 Joh. 3: 8.

In Hem hebben wij autoriteit gekregen over de duisternis. Over elke vorst van de duisternis en al zijn koningen.

'De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië', Daniël 10: 13.

In tegenstelling tot Daniel hebben wij een geestelijke positie, bij Christus, verheven boven de hemelen waar het koninkrijk van de duisternis heerst.

'... en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus', Efeze 2: 6

Wij worden geroepen om de vallei van de schaduw van de dood in te trekken, de vijandelijke bolwerken te verkennen, ze aan te vallen en neer te halen.

'Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven', Matteüs 12:29.

Welke vorst uit de duisternis is de sterke die heerst over jouw leven of in jouw omgeving? Welke demonen(koningen) staan onder zijn gezag. Neem waar en onderzoek de gedragseigenschappen van jezelf of die van anderen. Bind de vorst en de koningen die heersen over een gebied. Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; Vraag vergeving en reiniging door het Bloed van Jezus, zodat elke rechtmatige claim van de vijand op je omgeving vervalt.

En proclameer vrijheid over jouw leven of jouw plaats. *'Alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn'. Mattheüs 18: 18*

Je overwint geen vijand door hem te passeren. Je verslaat angst door te groeien in geloof. Je verslaat wanhoop door te groeien in hoop. Je verslaat de dood door te groeien in leven. Echt leven vind je door niet langer voor jezelf te leven, maar voor de Koning en alles te doen voor Zijn Koninkrijk en degenen waar Hij zijn leven voor gaf.

In de vallei van de schaduw van de dood leren wij de dood te bestrijden door de angst voor de dood te weerstaan door dagelijks te sterven aan onszelf en onszelf te beschouwen als dood voor de wereld. Door de controle over angst kunnen wij de bron van alle verderf doden: egoïsme!

Wij nemen afstand van onze defensieve houding en vallen met geestelijke wapens de poorten van de hel aan met bekering, vergeving door het Bloed van het Lam, proclamatie, bevrijding en genezing.

The joy of the lord is our strenght.

Gebed:

- Dank U Heer dat U een tafel bereid voor het oog van onze tegenstanders.
- Dank U voor het kruis dat ons vrijmaakt van alle gebondenheid. Dank U dat ik geen kwaad hoef te vrezen want Uw staf en Uw stok die vertroosten mij.
- Dank U dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen.
- Dank U dat U ons roept om de onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren.
- Dank U dat U Here Jezus de machten van de duivel verbreekt.
- Daarom vragen wij U Heer, om de macht van de vorst van de duisternis die aangesteld is over ons land en al zijn koningen te verbreken op basis van het Bloed van Jezus.
- Heer, we bidden om vergeving dat we ruimte hebben gegeven aan rebellie naar U. Heer, we bekeren ons daarvan en we bidden, reinig ons van onze eigen rebellie naar U, en we bidden: verbreek de macht van rebellie over ons gebied.
- Leer ons andere bolwerken te herkennen en die in gebed te brengen bij U. Maak ons (en ons land) los van de machten van religie, traditie, roddel, vrijmetselarij, sexuele onreinheden, manipulatie, intimidatie, dominantie (Izebel), slavernij etc. Help ons af te keren van de zonden die hierbij horen.
- We bidden een massaal wakker worden in ons land vanwege het onrecht dat gaande is in deze tijd. Dat we ons verootmoedigen voor U vanwege wat er gebeurt en dat we massaal gaan bidden.

5. Wat is Gods strategie?

Je vraagt je misschien af of de controle over ons, o.a. door algoritmes en angst, proporties heeft aangenomen die onomkeerbaar zijn? Het gros van de bevolking is voor vaccinatie.

We zien op dit moment een duidelijke tweedeling ontstaan in de maatschappij. Het is opvallend hoe groot de weerstand vaak is voor argumenten tegen vaccinatie of gerelateerde onderwerpen zoals de Great Reset.

Zelfs bij familiaangelegenheden mag je hier niet over praten. Zelfs sommige broeders en zusters worden onrustig van deze gespreksstof.

Je wordt letterlijk de mond gesnoerd! Wat een onmacht! Of toch niet?

Efeze 6 vers 12-13 zegt: *Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.*

De geestelijke wapenrusting bestaat uit 5 verdedigingswapens en 2 aanvalswapens. Ik ben mijn leven lang marinier geweest en spreek liever over de Krijgsmacht als over Defensie.

Na de 2e wereldoorlog werd ons ministerie van oorlog het ministerie van Defensie. De oorlog was afgelopen en wij namen een defensieve houding aan. Deze defensieve houding zien wij terug in de hele Nederlandse samenleving. In het leger, in de politiek, maar ook in de kerk.

Misschien vraag jij je af of je moet vechten en hoe je moet vechten.

Jesaja zegt daar het volgende over: *Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort.* Jes.28: 5-6

Wij zullen de vijand terug dringen tot aan de poort van de hel.

Tegen ons wordt gezegd: *op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.* Matt.16:18

Weleens gehoord van dit spreekwoord: 'De beste verdediging is de aanval'. Weet je waarom? Als je tot aan de poort gaat dan heb je de ingang en uitgang van de vijand, oftewel je hebt het hele bolwerk. In de poort zitten de machthebbers van de stad, van het bolwerk. Dus je pakt direct het commandocentrum van de vijand aan.

God wil van ons offensieve strijders maken. Doe daarom elke ochtend je wapenrusting aan.

De aanvalswapens zijn:

1. Gods woord
2. Bidden in de Geest

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:17-18

De tijd is aangebroken om terug te nemen wat van onze God is.

En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.

Esther 4: 14

In deel 2 van dit boek kon je mijn visie voor de eindtijd gemeente lezen. Deze is gebaseerd op huisgroepen die zgn. eindtijdbestendig zijn en gemakkelijk ondergronds kunnen gaan op het moment dat er vervolging komt. Tot die tijd zijn er mogelijkheden om een oogst binnen te halen. Echter ik geloof dat wij strategisch te werk moeten gaan. Dat God ons een landmacht (evangelisten) en een luchtmacht (bidders) heeft gegeven die samen op mogen trekken.

Wellicht leidt de Heilige Geest jou tot een strategie voor jouw dorp of stad of regio waarbij wij de overwinning die Jezus heeft behaalt proclameren en claimen in gebed op strategische punten over onze steden, dorpen en bestuurders. Vraag vergeving voor alle onrecht in ons land.

Het lichaam van Christus wat opstaat tegen ongerechtigheid in ons land, in jouw omgeving! Laat de Heilige Geest op Zijn specifieke manier in elke stad en in elk dorp van Nederland werken.

Verdiep je in de geschiedenis. Wat heeft hier plaatsgevonden? Waar is nooit vergeving voor gevraagd? Welke machten mogen wij binden en ontbinden op grond van vergeving en het bloed van Jezus.

Kenmerken van dit Gideons leger: Minimale organisatie, organisch proces, strategische inzet van gebed om zodoende bezet gebied weer in te nemen door de overwinning van Christus te proclameren, maximale invloed in de hemelse gewesten, dit netwerk is makkelijk te bereiken voor vervolgacties, er ontstaat een beweging die straks noodzakelijk is als de verdrukking groter wordt.

Een simpel plan voor jouw stad/dorp/regio

Wie: Jij met een groep broeders en zusters (i.d.m. uit diverse kerken). Indien mogelijk samenwerking van bidders en evangelisten uit jouw regio.

Wat: Kom samen om God alle eer te geven, hem te danken, hem te loven en te prijzen en proclameer over ons land, jouw stad en jouw dorp. Eventueel gelijktijdig een evangelisatie-actie.

Waar: Een plaats in jouw stad of dorp die de Heilige Geest jou wijst.

Wanneer: Bijvoorbeeld elke laatste zaterdag van de maand.

Waarom: God roept ons om op te staan als eenheid en gezamenlijk te strijden met hemelse wapens voor herstel van ons land. Dat Zijn wil zal geschieden in de landelijke politiek, in de lokale politiek, in de kerk en in onze huizen. 2 Kr.7: 13-14

Hoe: Start met elkaar om af te stemmen op de Heilige Geest. Daarna kan je in kleinere groepen naar strategische plaatsen waar gebed/evangelisatie noodzakelijk is. Je kan ook biddend rond jouw dorp lopen of het rondje verdelen in meerdere trajecten als het een stad betreft.

Laten wij offensief bidden opdat God de strijd voert: *Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE. Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers.* Jer.15:21

Gebod:

- Vader wij danken U voor Uw Woord en Uw Geest
- Dank U wel Heer Jezus dat U het levend Woord bent.

- Dank U wel voor Uw 2-snijdend zwaard wat doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt.
- Wij danken U dat U als een schaap ter slachting bent geleidt.
- Wij danken U dat wij ons kruis mogen opnemen doordat de wereld tegen ons opstaat en ons als slachtschapen beschouwt.
- Maar wij danken U ook dat wij in dit alles meer dan overwinnaars zijn.
- Heer wij binden de geest van verdeeldheid die heerst over ons land.
- Wij bidden dat een leger op staat met wapenrusting aan wat weerstand biedt en stand zal houden.
- Een leger wat bereid is om tot aan de poorten van de hel te gaan opdat deze poorten van de hel haar niet zal overweldigen.
- Wij danken U voor de offensieve houding van dit leger.
- Dank U wel dat wij de commandocentra van de vijand zullen lokaliseren met behulp van Uw geest.
- Dank U wel dat wij bolwerken in bezit zullen nemen. Dat wij ze zullen afbreken in Uw autoriteit. Dat krachten en machten zullen wijken in Uw naam.
- Dank U wel dat U ons gebruikt uit Uw genade tegen vorsten en heersers van het koninkrijk van de duisternis die gezeten zijn in de poorten van de hel.
- Dank U wel dat U ons roept voor een tijd als deze.
- U staat op tegen ongerechtigheid, dus wij staan op tegen ongerechtigheid met Hemelse wapens.
- Heer spaar onze families, burenen, broeders en zusters voor dit merkteken van het beest.

6. Next level up

We hebben nu 2 hoofdstukken aan gebed besteed. We hebben gesproken over offensief en strategisch gebed. De bedoeling is dat we een nieuwe impuls gaan geven aan ons gebed. We zijn geen Defensie meer, maar een Krijgsmacht. Als je Jezus daadwerkelijk hebt aangenomen dan heb je ook een vijand. Niet één van vlees en bloed, maar een geestelijke vijand. Daarom hebben we een geestelijk ministerie van oorlog nodig.

Bidden en vasten is noodzakelijk om richting te krijgen. God wil ons als gemeente in Zijn dimensie brengen. In Zijn Woord kunnen we lezen dat wij al hemelburgers zijn. Dat Hij ons vrij heeft gekocht van deze aarde. Hij wil ons een Next Level Up brengen!

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2: 17-18; Joël 2: 28

Droom:

Ik bevond mij in een oud leger gebouw met grote holklinkende gangen. Ik was daar sinds lange tijd. Het was al laat en donker. Ik kon mijn weg niet vinden, was mijn uitrusting kwijt en wist ook niet waar ik moest slapen.

Ineens was daar een officier waar ik het aan kon vragen. Hij zorgde voor een oude landrover en een chauffeur. Niet veel later was ik op pad met een klein team van 'oud-gedienden'. Ver buiten de legerplaats, op het platteland, verdween de chauffeur ineens terwijl wij reden en een gevaarlijk kruispunt naderden. We konden de landrover tot stilstand brengen vlak voor het kruispunt.

Even later zagen we een kleine kapschuur vol met stro. We haalden het stro weg en troffen een oude



Astin Martin aan. Een soort 'James Bond auto'. In de kofferruimte lag onze uitrusting."

Uitleg droom:

Het oude, ooit zo vertrouwde, legergebouw was als een vijandige plaats geworden. Mijn nachtrust werd mij ontnomen en overdag had ik moeite om mijn geestelijke wapens en uitrusting goed te hanteren.

Sterker nog, vaak trok ik de wapenrusting niet aan.

God brengt mensen (engelen) op je pad die je helpen (officier). Ik moest het wel zelf vragen. Dit kunnen wereldse mensen zijn die je op weg helpen naar een plek buiten de legerplaats waar je rust vindt, waar je geestelijk gevuld wordt en je wapenrusting (weer) leert hanteren.

Seculiere personen (chauffeur) worden mogelijk ingeschakeld om je verder te helpen. Maak daar gebruik van en blijf tegelijkertijd waakzaam. Zij kunnen je op de plaats van bestemming brengen, maar ze kunnen je ook plotsklaps in gevaarlijke omstandigheden brengen. Jij bent aangesteld voor deze missie. Dus hou de controle.

Buiten de legerplaats is een plek van rust en vrede waar je opdrachten ontvangt. Waar je moet zoeken naar je uitrusting. Echter arbeid loond, want God heeft veel meer dan alleen je wapenrusting.

Onze steden zijn bolwerken geworden van de duisternis. De geestelijke sluier is zo dicht geworden en de bedwelming zo groot dat je zelfs als kind van God soms geen rust meer ervaart. Onze huizen staan onder deze invloed. Kijk alleen maar naar TV en computer gebruik. Bolwerken van afgoderij, toverij, waarzeggerij en dodenbezweering hebben ons onbewust in hun macht. Het is goed om regelmatig Gods aangezicht te zoeken op de berg, aan de rivier, in het bos, op de hei of een plaats die Hij je wijst.

Vakanties in het buitenland waren voor mij vaak een inspiratiebron. Waardoor ik soms weer een 'Next level up' werd getild.

Deze droom is persoonlijk, maar vanwege bovenstaande tekst uit Joël 2: 'Uw dienaren ZULLEN profeteren' moest ik deze vertellen.

Hieronder nog wat ondersteunende Bijbelteksten:

- *Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petr.5:8*
- *Want Ik zal u rondom belegeren, Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. Jesaja 29:3*
- *De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 2 Kor.10:4*
- *Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand..... en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:13-18*
- *Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Joh.4:23*
- *Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. Zefanja 1 vers 7.*
- *Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9*

Gebed:

- Dank U Heer dat wij van kracht tot kracht mogen gaan en van heerlijkheid tot heerlijkheid.
- Dank U dat U de Leeuw van Juda bent.
- Dank U dat de brullende leeuw een imitatie is en tandeloos is gemaakt.
- Heer als wij lezen: 'Ik zal u rondom belegeren', zijn er dan momenten dat wij tegen U vechten? Momenten waarin wij wapenloos zijn? 'Jabbok-momenten' waarin wij net als Jakob tegen U vechten?
- Vergeef ons dat wij ons land hebben laten innemen. Maak ons daadkrachtig in gebed en leer ons het zwaard hanteren.
- Breng ons buiten de legerplaats in Uw nabijheid en Uw rust. Breng ons op die plaatsen die nog niet zijn ingenomen. Of als deze niet te vinden zijn laat ons weer plaatsen innemen.
- Leer ons bolwerken te lokaliseren en hoe deze af te breken.
- Maak van ons een Jozua. 'Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven'
- Laat ons broeders en zusters zijn die de deugden verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft getrokken.
- Heer laat ons daders zijn van het Woord door te doen dat wat U ons opdraagt.

7. Een overgangperiode

U heeft waarschijnlijk al gemerkt dat dit deel anders van toon is als het vorige. In hoofdstuk 9 van deel 1 beschreef ik een droom waarin een periode van manipulatie over ging in een periode van intimidatie. Deze overgang is nu gaande. In sommige landen zoals Israël is de overgang al gemaakt. Echter in Nederland zijn er nog vrijheden voor niet gevaccineerden. Deze zullen zeer spoedig aan banden worden gelegd. Lees 1 Samuël 16-31

Als de verdrukking toeneemt zullen Gods kinderen krachtiger gaan functioneren in de Geest. In het vorige hoofdstuk, maar ook in deel 1 en deel 2 van dit boek hebben we daar al kennis van genomen. Echter kennis nemen is niet voldoende. Soldaten van Christus zijn strijders in gebed, maar ook in werken met geestelijke wapens. We gaan eens kijken naar het leven van David, een strijder uit de Bijbel die krachtig was in Gods werken.

'In februari 2020 hadden we weinig besef hoe de wereld er nu voor staat. Hoe zou het zijn in februari 2022?'

Het wordt zwaarder, de weëen nemen toe en de 'man-made world' komt nu in een stroomversnelling tot zijn voltooiing in de Great reset geleid door o.a. het World Economic Forum. In de Bijbel zien we het fenomeen van een Great Reset door de mens regelmatig terugkomen. Voorbeelden van deze rebellie tegen God beginnen al bij Adam en Eva, de toren van Babel, de tijd van Noach, de tijd voor de Babylonische ballingschap, de tijd voor de geboorte van Jezus en onze tijd waarin alles tot een climax lijkt te komen.

Echter in al deze tijden zien we steeds weer dat God ingrijpt als de maat van de zonde vol is. De wereld krijgt te maken met Gods oordelen.

Al tien jaar geleden zei de Bijbelleraar Jan van Barneveld: "Als Europa niet geoordeeld wordt, zou, met eerbied gezegd, God Zijn excuses moeten maken aan Sodom en Gomorra."

<https://weguitbabilon.nl/god-gaat-het-westen-oordelen/>

In deze tijd komt 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 regelmatig voorbij. Toch kan dit Bijbelgedeelte valse hoop geven. Laten we niet vergeten dat Israël elke keer massaal de knieën boog en terugkeerde naar God. Laten we daarom realistisch zijn en accepteren dat Gods oordelen gaan komen. Gezien de tekenen van de tijd is dit zeer waarschijnlijk nabij.

Tegelijkertijd geloof ik dat Gods kinderen, Zijn gezalfden, zich beschermt mogen weten en zullen floreren in Zijn genade.

David was ook zo'n gezalfde man. Die tussen zijn zalving en het daadwerkelijk ontvangen van zijn koningschap 12 jaren door de Geest geleid werd en tot machtige dingen in staat werd gesteld.

Dit was een overgangperiode waarin God al het besluit had genomen het koningschap van Saul af te nemen en de zalving aan David te geven. Echter duurde het nog vele jaren voordat David de koninklijke macht kreeg. Toch was zijn zalving al zichtbaar.

We zien dat David te maken heeft met 2 vijanden:

1. De Filistijnen en andere volken rondom Israël.

2. Saul de koning.

In mijn beleving kan ik de volken rondom Israël wegzetten als de wereld, de heidenen, de ongelovigen.

Saul is de gezalfde van God. Daarom kunnen we stellen dat hij ook geestelijke gezag had, terwijl hij ook de politiek leider was. Hier was sprake van een overgangperiode. Dit was het moment dat het volk koos om van een theocratie naar een monarchie over te gaan.

We lezen dat David het meest werd aangevallen van 'binnenuit'. De strijd met omliggende volken leek hij moeiteloos te winnen. Echter hij vreesde voor Saul. Deze was onberekenbaar.

Deze vrees dreef hem zelfs naar aartsvijand koning Achis in de stad Gath (Filistijnen). Door zich als een krankzinnige te gedragen kon David ontsnappen.

Wat kunnen wij leren uit deze overgangperiode van David?

- God heeft Zijn oordelen al uitgesproken. Hij heeft het 'koningschap' van sommige politieke- en geestelijke leiders reeds afgenomen en David is (jij bent) gezalfd om samen met Hem te heersen.
- Onder het aangestelde gezag kan David zijn positie innemen en zich zelfs in de nabijheid van de huidige leiders begeven. Hij blijft zelfs onder hun gezag werken.
- Hij is degene die rust en vrede brengt (de harp bespelen) en de boze geesten kan binden.
- Op cruciale momenten (o.a. Goliath) behaalt hij overwinningen voor degene die initieel als gezalfde is aangesteld.
- Hij wordt beschouwt als een slachtschaap. Hij kijkt de dood regelmatig in de ogen. Naarmate de verdrukking toeneemt floreert hij op verschillende fronten.
- Het ontbreekt hem aan niets. Hij eet van de toonbroden in de tempel van God.
- Uit de gelederen van de vijand staat iemand op waarmee hij een diepe verbondenheid krijgt (Jonathan).
- God geeft hem de vijand in handen. Echter David is hem tot een zegen. (Grot van Adullam) David blijft vanuit Gods geest standvastig handelen.
- Onder grote verdrukking wordt zijn koningschap bevestigd. 1 Sam.23: 17
- De wereldse leider (koning Achis) ziet zijn oprechtheid en geeft hem erkenning. Hij ontvangt huisvesting en vertrouwen en kan zijn missie tijdelijk voortzetten met wereldse steun. 1 Sam. 27
- David wordt uit eigen gelederen aangevallen als het gaat om de verdeling van de buit. 1 Sam.30:22
- David blijft volharden in het luisteren naar Gods stem en in Gods rechtvaardigheid.
- David blijft trouw aan Saul. Zijn hart raakt niet verbitterd jegens zijn koning.

Wij zijn Zijn gezalfden. De Heere zegt dat wij samen met Hem zullen regeren. In Hem hebben wij Zijn zalving ontvangen en zijn wij vrijgekocht door het bloed van Jezus van deze wereld. Wij zijn in Christus hemelburgers en Zijn vertegenwoordigers/ambassadeurs op deze aarde en zullen straks met Hem regeren.

Gebed:

- Dank U heer dat wij mogen leren uit uit andere overgangperiodes.
- Heilige Geest geef ons bevestiging als er parallellen zijn vanuit de tijd van David en de huidige tijd.
- Leer ons geestelijk te strijden zoals David dat deed. U gaat voor ons uit in de strijd zoals U voor hem uit ging in de strijd. U geeft overwinning op overwinning.
- Geef ons onderscheiding om te zien waar de overheid tegen Uw orde ingaat.
- Geef ons een regering die in het door U gegeven mandaat gaat staan.
- Wij bidden om een regering die geen compromissen met de duisternis sluit.
- Wij bidden voor hervormingen met betrekking tot het leven, gender, en gezag. Dat de orde die U ooit hebt ingesteld in ere wordt hersteld.
- Heer geef dat wij een lichaam zijn die Uw mandaat uitleven door:
Onze overheid te zegenen. 1 Tim.2:1-2
Door gehoorzaam te zijn waar U dat van ons verlangt.
Door profetisch te bidden en te proclameren over de regering in Nederland.

8. Building Back Better

Niet alleen David had te maken met een overgangperiode. Ook Gods volk in de woestijn werd van de slavernij in Egypte naar vrijheid in het beloofde land geleid.

In Numeri 21 vers 4 staat: *onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen*. Letterlijk staat er: *'de ziel van het volk werd verkort'*.

Alsof zij de omstandigheden niet meer aan konden en daardoor bewust kortzichtig werden.

De ware toedracht van deze verkorte ziel lezen we in vers 5: *Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.*

Het zijn de lusten van het vlees en de overleggingen van het hart die het volk doen terugverlangen naar de afgoderij van Egypte. Het klagen/morren maakt hen bitter. Bitter naar de gever, naar God! Is het bij ons niet net zo? Hoe vaak hoor je niet: 'ik zal blij zijn als we weer terug naar normaal gaan'. Oftewel 'breng ons weer terug naar de beschaving, verlos ons uit deze woestijn zodat we kunnen feesten, kopen en verkopen.'

Vorig jaar werd gesproken over het 'nieuwe normaal'. Diegenen die zich een klein beetje verdiepen ontdekken dat er een 'Great Reset' aankomt. Ingezet door het World Economic Forum(WEF). Jaarlijks organiseert het WEF een conferentie in Davos, Zwitserland. Als je de agenda van Davos bestudeert dan weet je dat wij nooit meer naar 'normaal' gaan. Dan weet je dat de wereld nu een Great Reset staat te wachten, een 4e Industriële revolutie. Dan weet je dat de elite van deze wereld,

waaronder Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, op weg zijn naar een New World Order(NWO). Wereldleiders bezigen nu massaal de kreet 'Building Back Better'(BBB). Het jargon van wereldleiders is identiek. De kracht van herhaling is een psychologisch speeltje geworden waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Laten we eens kijken op welke structuren BBB wordt toegepast. Als de inhoud van de 4e industriële revolutie het ultieme doel is van het WEF, wat zijn dan de structuren van de 1e, 2e en 3e industriële revoluties?

De eerste industriële revolutie vond plaats toen James Watt de stoommachine introduceerde. Machines vervingen menselijke en dierlijke arbeidskracht, hetgeen leidde tot een explosieve stijging van industriële bedrijvigheid. Deze energierevolutie versnelde veel processen, wat leidde tot alfabetisering op grote schaal. De levensstandaard nam toe en laagwaardige arbeid ging verloren. De tweede industriële revolutie betrof o.a. de introductie van de auto, de telegraaf, de telefoon en tot op de dag van vandaag de computer en het internet. Ook hier heeft een exponentiële stijging van de industriële activiteit plaatsgevonden en ook hier ging dat ten koste van veel laagwaardige arbeid.

De derde en huidige industriële revolutie betreft het samengaan van wederom een energierevolutie en een grote doorbraak op het gebied van de informatietechnologie. De transitie naar een nieuwe energievoorziening, gefaciliteerd door internettechnologie die onze elektriciteitsnetten transformeren naar een intelligent stroomnetwerk, het Intergrid.

Bovenstaande structuren zijn het fundament van de 4e industriële revolutie, hetgeen ons denken, ons handelen, ons doen en ten diepste wie wij zijn hebben beïnvloed sinds 1750.

Is dit niet het beeld van de toren van Babel die half afgebouwd is en nu zijn ultieme voltooiing gaat krijgen?

Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is geïnspireerd op deze half afgebouwde toren van Babel. Voor het gebouw staat een standbeeld van een vrouw op een beest (Openbaring 17)

Laten we eens kijken op welk fundament God ons wil laten bouwen:

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Matt.7:24

Laten wij bouwen op Christus, op de rots.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. Efeze 2: 19-20

Op het getuigenis van Simon Petrus wil Jezus Zijn kerk bouwen:

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen Matt.16: 18

We kunnen de conclusie trekken dat de wereld iets bouwt op een fundament. Echter de vraag is: 'Op welk fundament wordt er gebouwd?'

En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Matt.7: 27

Als het fundament niet de rots is dan zal het huis uiteindelijk door de rots vernietigd worden.

In Daniël 2 geeft Daniël een uitleg van een droom aan koning Nebukadnezar. De Koning heeft in die droom een beeld gezien met een gouden hoofd, zilveren borst, koperen lendenen, ijzeren benen en voeten van ijzer en leem.

De uitleg van Daniël is als volgt:

Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Dan.2: 38-41

De uitleg van bijna alle theologen is v.w.b. de Koninkrijken: Babylon, Perzie, Grieken, Romeinen en het laatste rijk is zeer goed mogelijk het herrezen Romeinse rijk in de vorm van de Europese Unie.

Als laatste wil ik zomaar een gedachte met je delen die bij mij opkwam toen ik Daniël 2 vers 43 las:

Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem - ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Dit vers is de uitleg van vers 33 waarin Daniel de koning uitlegt dat dit laatste koninkrijk verdeeld zou zijn. Ik vroeg mij af of deze verdeeldheid uiteindelijk zo ver gaat dat de mens zijn door God gegeven identiteit gaat opgeven door aanpassingen te doen op DNA niveau, wellicht door een vaccin, en zijn lichaam beschikbaar stelt voor implantaten zodat hij of zij niet meer aangestuurd kan worden door Gods Geest, maar weer volledig slaaf wordt van Egypte.

Is het God die hier spreekt en zegt: *ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten!*

Gebed:

- Heer dank U wel dat U hebt voorzien in een fundament wat eeuwig is, onverwoestbaar, wat zelfs bestand is tegen de dood, een fundament die de dood heeft verslagen.
- Heer wij prijzen Uw grote naam dat wij op ons fundament meer dan overwinnaars zijn.
- Heer dank U wel dat het menselijk zaad en het ijzer niet zullen hechten aan elkaar.
- Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn tot eer van Uw naam zullen blijven bestaan.
- Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn zonder U de eer te geven zullen verbranden en vergaan als stro en als hout als Uw oordeel komt.
- Heer wij bidden voor de wereldleiders, voor hun harten. Raak hen aan. Als zij U niet kennen, geef een krachtige aanraking van Uw Geest.
- Heer wij bidden voor ons land en vragen vergeving voor het fundament wat onze voorouders, maar ook wij hebben gebouwd.

- Heer leer ons effectief te bidden met als doel dat met Uw kracht vijandelijke acties gestopt worden.
- Laat ons mensen zijn die hun huis bouwen op de rots, op Christus, en laat ons permanent bekleed zijn met Hem.

9. Rules of engagement

De basis is nu gelegd om eens heel specifiek te gaan kijken wat de Bijbel ons leert over ons gedrag in een tijd als deze.

Lees Nehemia 4

Rules of engagement (ROE) zijn regels die ik als militair op missie altijd in mijn 'liboza'(linkerboven zak) had. Richtlijnen, afgeleid van het mandaat voor een specifieke missie, plaats en periode. Gebaseerd op het internationaal humanitair oorlogsrecht wat ooit is vormgegeven tijdens de vier conventies van Genève. Regels die gelden bij militaire acties.

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.

God is onze mandaatgever. Vanuit Zijn Geest mogen wij onder Zijn verantwoordelijkheid handelen. Alles is gebaseerd op Zijn Woord en vinden we terug in de Bijbel, in Christus en wordt bevestigd door de Heilige Geest.

Als ik 'Rules of engagement' vertaal dan wordt het 'regels van betrokkenheid'. Het woord 'engagement' betekent letterlijk verloving. Ik wil mij focussen op dit woord. Verloving is de wederzijdse belofte van twee mensen om te trouwen. Eigenlijk bevinden wij ons ook in zo'n situatie want onze bruidegom, Christus, komt eraan. Wij hebben onze keuze voor Hem gemaakt en de bruiloft is spoedig.

Vanuit dit perspectief zijn onze rules of engagement een set regels hoe de verloofde van Christus zich zou moeten gedragen tot Zijn wederkomst.

Wat zijn onze Rules of Engagement? Het is gevaarlijk om zo iets samen te stellen. Voordat je het weet heb je weer iets gecreëerd wat je drijft tot wetticisme. Aan de andere kant vind ik het interessant om God te vragen wat Zijn richtlijnen zijn specifiek voor deze tijd, voor mijn plaats en de missie die Hij heeft? Zijn daar mogelijk overlappende gebieden voor het leger wat de Heer nu laat opstaan? Wat kunnen we leren uit het Woord als we kijken naar perioden als deze? Hoe riep God Zijn volk weer terug?

Dat zien we o.a. in het leven van Nehemia.

Nehemia is in diepe rouw voor het aangezicht van God als hij hoort hoe het de Joden vergaat die ontkomen zijn aan de gevangenschap en in Jeruzalem verblijven.

Vanuit een berouwvolle houding belijdt hij zonde en krijgt de volmacht om Jeruzalem weer op te bouwen.

Hij inspecteert de met vuur verbrandde poorten en de bressen in de muren met enkele mannen. Tegen de heidense volken die zich hier een plek hebben verworven zegt hij: 'De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem'. Neh.2:20

Eerst worden de poorten herbouwd. Een ieder herbouwd de poorten in de nabijheid van zijn eigen huis.

In Nehemia 4 lezen we hoe het werk wordt voltooid.

Nehemia 4 is mijn bron van inspiratie voor deze 'Rules of Engagement':

- Inspecteer de poorten en maak ze weer tot uw erfelijk bezit.
- Overhandig uw vijanden in gebed aan de almachtige God. Nehemia 4: 4-5
- Bouw de muren en dicht de bressen. Nehemia 4: 6-7
- Wees waakzaam en plaats wachten, bid onophoudelijk, overdenk Gods Woord dag en nacht en neem je positie in achter de muur op de open plaatsen! Nehemia 4:9,13
- Verwijder het puin! Wees voorbereid op een tegenaanval tijdens het puinruimen! Nehemia 4: 10-12
- Wees een bemoediging voor jouw omgeving! Nehemia 4: 14
- Wees voorbereid op een grote schare die zich zal toevoegen en in de werken van de Heere zal gaan staan. Nehemia 4: 15
- Verdeel de werkzaamheden en maak een wachtschema. Nehemia 4: 16
- Iedereen heeft een dubbeltaak. Bouwen en vechten. Nehemia 4: 17
- Zorg voor een goede communicatie en een waarschuwingssysteem. (bazuinblazer) Nehemia 4: 18
- Vijandelijk vuur moet effectief beantwoord worden (met Gebed) met als doel de vijandelijke actie te stoppen. God strijdt voor ons! Nehemia 4: 19-21
- Wees permanent bekleed met Christus, met de wapenrusting en blijf drinken van het levend water. Nehemia 4: 22-23

We zijn in oorlog! Corrupte landvoogden hebben het volk gemanipuleerd en afgeperst.

Nehemia is het type beeld van een nieuwe landvoogd die zorgt voor vernieuwing van denken. De schuldenlast van de armen wordt verlicht doordat schulden worden kwijtgescholden en het kapitaal en land verdeeld wordt. Nehemia zorgt voor compleet herstel (beeld van Jezus). Hij brengt rust, vrede en gerechtigheid, hersteld de tempeldienst en heiligt de Sabbat.

Gebed:

- Dank U lieve Vader dat wij schouder aan schouder mogen staan om de muren en poorten weer te bouwen.
- Dank U dat wij mogen bouwen en strijden in de Geest. U zal ons elke overwinning schenken waarvoor wij bidden en smeken.

- Dank U dat wij met elkaar het puin van Nederland mogen opruimen, dit mogen belijden, voor Uw aangezicht brengen en diep berouw tonen.
- Dank U dat wij elkaar mogen bemoedigen met Uw Woord, dat U ons toerust en nieuwe kracht geeft om uit te gaan om de bressen in de muur te dichten en de vijand te verdrijven uit de poorten die eens van Hem waren.
- Heer voeg een grote schare toe aan Uw leger in Nederland. Blaas op de bazuin en laat iedereen het horen. Geef een eenheid in Uw verbondenheid.
- Maak ons gebed tot een gevecht(war-room) en laat ons zien waar wij mogen bouwen in Uw kracht.
- Heer is de tijd van Uw nieuwe missie aangebroken? Kunnen wij zeggen: 'It has began?'

Johannes 14: 12 *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.*

Lukas 22: 36 *Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.*

10. De Nato standaard order

Uit hoofdstuk 8 leerden we dat het belangrijk is om op het juiste fundament te bouwen, op Christus! Echter in Efeze 2 wordt dit nog iets specifiek:

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere Efeze 2: 19-21

Het vorige hoofdstuk geeft ons goede Bijbelse richtlijnen hoe Nehemia bouwde op het fundament van God. In de volgende hoofdstukken gaan we dit verder analyseren en is mijn gebed dat de Heilige Geest je een visie gaat geven voor je eigen omgeving.

Voordat we dat gaan doen wil ik graag een droom met je delen:

Ik kreeg aan mijn wijsvinger een ring geschoven met daarop een klein klokje.

Even later kreeg ik een ring met klok aan mijn duim. Ik werd wakker en vroeg aan de Heer wat dit betekende?

Ik moest denken aan een uitleg van de 5 bedieningen: De leraar is de pink want deze vinger is de enige die in het oor past(gehoor). De herder is de ringvinger, trouw. De evangelist is de middelvinger omdat hij het verst reikt(langste vinger). De duim de apostel omdat dit de enige vinger is alle vingers kan aanraken(heeft van allemaal wat). De wijsvinger is de profeet, hij wijst mensen de weg.

Is het tijd voor apostelen en profeten om op te staan, te spreken, de weg te wijzen, bijeen te brengen, toe te rusten en de gaven uit te leven in de kracht van de Heilige Geest?

Uit het hoofdstuk 'building back better' opmaken konden we opmaken dat onze vijand een masterplan ontvouwt waarin zijn eindtijd-plan zich mogelijk al rond 1750 heeft ingezet met de start van de 1e industriële revolutie, de opkomst van grote bankiers en de oprichting van de vrijmetselarij. We weten ook van onze vijand dat hij zijn wijsheid in de hemel heeft ontvangen en dat zijn ultieme doel is dat de mensheid hem zal aanbidden. Hijzelf zittend op de troon. We zien hier kopieergedrag tot in de finesses, echter de liefde ontbreekt.

Wij zien ook dat God een masterplan heeft en door o.a. het boek Openbaring kennen wij de afloop al. We weten dat Jezus de hoofdrol heeft gekregen in dit masterplan van Zijn Vader.

Met militaire precisie ontvouwt de Heer dit plan.

Als we praten over militaire precisie dan gaan mijn gedachten automatisch naar de Krijgsmacht.

Alle landen van de NAVO gebruiken in hun militaire bevelvoering-structuur de '5 paragraaf order' om hun troepen nauwgezet aan te sturen op alle niveau's.

Dit planningsproces bestaat uit de volgende paragrafen:

- Oriëntatie

1. Situatie
2. Opdracht
3. Uitvoering
4. Logistiek
5. Bevelvoering en verbindingen

We gaan in de komende hoofdstukken Nehemia specifiek uitwerken en gefaseerd neerzetten.

Interessante vragen:

Wat staat ons nog te wachten, een Cyber-pandemie' waar Klaus Schwab al over spreekt?

Welke middelen staan ons ter beschikking?

Bevelvoering krijgt in Gods Koninkrijk een heel andere lading, welke positie neem jij in onder Zijn leiding?

Een grote troost: Gods Masterplan is al volbracht door Jezus Christus op het kruis.

De satan, de God van deze eeuw of van de huidige wereld, zoals hij genoemd wordt, kan alleen maar rekken. Zijn oordeel staat vast en hij weet dat. Laten wij daarom onze opdracht serieus nemen. Ons kleden in smetteloos fijn linnen, heiligmaking en het evangelie verkondigen.

Gebed:

- Heer laat ons verkondigers zijn van het evangelie: *opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het gebeimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus* Efeze 3: 9
- Heer geef ons inzichten in Uw plannen want u zegt: *opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God*

bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. Efeze 3: 10-11

- Heer in 'U hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem'. Efeze 3: 12
- Heer laat ons de moed niet verliezen vanwege de verdrukking. Efeze 3: 13

Proclameer Efeze 3: 14-21:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

11. Oriëntatie en Situatie

Oriëntatie:

Het eerste deel van de NATO standaard order.

Johannes 16: 13

Maar wanneer HIJ komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondige.

De Heilige Geest wijst ons de weg in heel de waarheid. Hij laat zelfs zien wat er nog gaat gebeuren. Spreuken 8:34 zegt: *Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken.*

Vandaag de dag stelt God wachters aan. Wachters die continue waken aan Gods poorten. Wachters die zien wat eraan komt. Die het volk waarschuwen.

Eén vers ervoor, in vs.33 staat: *Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet.*

Deze pandemie zou Gods vermaning kunnen zijn. Gods reactie op een wereld waarin de maat van de toorn vol is. We zien in de Bijbel dat God elke keer in tijden van crisis door profeten spreekt tot Zijn volk. In het Nieuwe Testament stelt Hij apostelen aan om de wereld te bereiken.

Roept God jou zoals Hij Nehemia riep om de poorten weer tot Zijn poorten te maken, om het puin te ruimen en de bressen in de muren te dichten?

Situatie:

Er is een tweedeling in de maatschappij gecreëerd. Door die tweedeling lijkt het onmogelijk om eenheid te krijgen. Echter door deze situatie kan het Koninkrijk van God met kracht doorbreken.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Kor.4:20

Er vindt een transformatie plaats. Wachters/Profeten en apostelen staan op en geven met elkaar een totaalbeeld van deze tijd. Zij geven richting vanuit de bron van Christus door een biddende houding, focus op Gods Woord en focus op de huidige tijd. Vanuit Gods kracht wordt een huis gebouwd wat de storm kan doorstaan.

Een groot gedeelte van de bevolking bevindt zich onder een sluier van toverij. We zien in Gods woord dat de macht van toverij verbonden is aan manipulatie. (o.a. Izebel).

Er zijn diverse groepen in de samenleving, waaronder veel mensen die verblind zijn.

Met name deze groep staat onder de macht van toverij. Het is interessant om naar Elia te kijken toen hij door Izebel (geestelijk) werd aangevallen. 1 Koningen 19.

Uit dit verhaal kunnen we concluderen wat de geest van toverij met iemand doet:

Vermoeidheid is een veelgebruikt wapen van de geest van toverij. Toverij neemt het leven (energie), de kracht van je weg. Wanneer je aangevallen wordt voel je je moe, depressief, onderdrukt en vermoeid.

De christenen uit de groep die het niet willen zien gebruiken veelal Bijbelse motieven om trouw te blijven aan de overheid. Zij noemen elke afwijkende mening een complottheorie.

Paulus treft misschien wel een vergelijkbare situatie aan in Tessalonica. Hij wordt vervolgd door nota bene de Joden die daar wonen. Hij moet zelfs vluchten naar Berea. Na een verslag van Timotheüs schrijft Paulus de brief aan de Tessalonicenzen als bemoediging aan de nieuwe christelijke gemeenschap die daar is ontstaan.

In 1 Tessalonicenzen 5 schetst hij de situatie en roept op tot waakzaamheid:

Vers 3: *Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.*

Vers 6: *Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.*

Daarna vraagt hij om erkenning van het nieuwe geestelijk gezag, orde te brengen in de gemeenschap en geen kwaad met kwaad te vergelden.

In de laatste verzen geeft hij persoonlijke richtlijnen:

16 Verblijd u altijd.

17 Bid zonder ophouden.

18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

19 Blus de Geest niet uit.

20 Veracht de profetieën niet.

21 Beproof alle dingen, behoud het goede.

22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.

Gebed:

- Dank U Heer want U heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 1 Timotheüs 1:7
- Dank U dat U ons de weg wijst naar de toekomstige dingen.
- Dank U wel dat U ons roept om Uw poorten te bewaken, de poorten van wijsheid.
- Dank U wel dat wij in die poorten bescherming vinden tegen de toverij van de wereld.
- Heer laat ons mensen zijn die Uw vermaning in acht nemen, om ons te vereenzelvigen met de zonden van het volk en diep berouw te hebben omdat wij medeschuldig zijn aan de vloek die nu over de wereld rondgaat.
- Dank U wel dat Uw Koninkrijk in deze tijd doorbreekt en zichtbaar is in kracht.
- Heer als U het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs. Geef ons daarom totale afhankelijkheid van U.
- Dank U voor het Gideons-leger van wachters, profeten en apostelen die de oude fundamenten zien. Efeze 2: 20
- Heer verbreek de macht van toverij, manipulatie, Izebel over onze broers en zussen. Laat ons de poort van deze macht innemen. Jesaja 62: 10
- We binden deze machten in Jezus naam en verwerpen alle onderliggende fysieke en geestelijke klachten opdat Uw Koninkrijk baan zal breken in harten van mensen.
- Dank U wel dat wij een leger zijn dat zichtbaar is door haar blijheid, dat bidt zonder ophouden, dat God dankt onder alle omstandigheden. Een leger dat de Geest niet uitblust en de profetieën niet veracht, dat alle dingen beproeft (onderzoekt) en het goede behoudt.

12. Opdracht

We gaan door met de Nato standaard order en proberen ons zo te oriënteren op de huidige tijd a.d.h.v. de Bijbel. Door een opdracht te formuleren leggen we een basis neer voor oplossingen die we mogelijk in Gods Woord gaan vinden.

Voor alle duidelijkheid. We zijn geen Kingdom Now beweging. We gaan niet voor God spelen. Zijn plannen staan vast! Echter ik geloof wel dat God ons in Zijn plan wil gebruiken en dat Hij ons iets heeft te vertellen. Daarom blijven we zo dicht mogelijk bij Zijn Woord en hoop ik dat jij Zijn Geest zoekt in alles wat je leest.

De opdracht in het Nato-concept is kort en bondig, stellig en duidelijk. Begint met een werkwoord en eindigt met een toelichting ter motivatie. Zo ook in Gods Woord.

Zie Matteüs 28 vers 19 en 20: *Ga dan heen, onderwijs al de volken, ben dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.*

De opdracht stelt een eenheid in staat door gedelegeerd gezag een taak uit te voeren tegen een gemeenschappelijke vijand.

Opdracht: **Sta op, ga door het water en neem het land in bezit, want Iedere plek, die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven.**

Elke keer als God opnieuw begint zien we een besluit om op te staan, in actie te komen, een nieuwe keuze te maken.

We zien de invloed van water wat zuiverend werkt in o.a. de zondvloed, de Rode zee, de Jordaan, het vruchtwater van een vrouw, het water uit Jezus lichaam nadat Hij doorstoken werd.

Na een opstanding en een waterbad is God steeds weer opnieuw bereid om Zijn erfelijk bezit aan ons te schenken als wij Hem vrezend met diep berouw weer tot Hem naderen.

Alles begint weer met jouw keuze om op te staan

In handelingen 9 en 10 zien we opmerkelijk veel de zinsnede 'Sta Op'.

Steeds staat het in verband met een grote levensverandering. We zien o.a. dat Saulus wordt aangespoord tot een nieuw leven met de opdracht 'Sta op', Handelingen 9 vers 6: En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.

Ook Ananias wordt met dezelfde woorden aangespoord in vers 11:

En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is.

Voor beiden was dit een situatie die hun leven veranderde in de zin van een geestelijke geboorte voor Paulus en voor Ananias een 'next level up'. We zien ook dat er wonderen geschieden direct na de gehoorzaamheid van Ananias en Saulus om op te staan:

vers 18: *En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.*

vers 20: *En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.*

Nog wat teksten waarin de opdracht 'sta op' levensveranderend is:

Hand.9: 34: *En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; STA OP en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.*

vers 40: *Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, STA OP! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.*

Hand.10:13: *En er kwam een stem tot hem: STA OP, Petrus, slacht en eet!*

vers 20: *STA DAAROM OP, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.*

vers 25 en 26: *En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: STA OP, ik ben zelf ook maar een mens.*

Laten wij ook, net zoals Petrus, anderen aanmoedigen om op te staan, want even later viel de Heilige geest op Cornelius en heel zijn huis en allen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. In bovenstaande verhalen zien we dat de opdracht aan Abraham blijft doorwerken en tot vandaag de dag geldt.

STA OP, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. Gen.13:17

Ook Abraham mocht na gevallen te zijn weer opstaan. Zo wil God ons nu weer laten opstaan, zuiveren door het waterbad en ons het land geven.

Volgende week gaan we door met de uitvoering.

In het boek Nehemia onderscheiden we de 3 fases in de uitvoering:

1. Opstaan
2. Reiniging, door het water gaan
3. Land in bezit nemen

Gebed:

- Dank U Vader dat U in zware perioden ons bemoedigd of terug roept met de woorden: 'Sta Op'.
- Dank U wel voor de bovennatuurlijke kracht die door ons heen stroomt, het levende water, als wij opstaan.
- Dank U wel dat Uw levenswater doden laat opstaan, zieken geneest en belasten bevrijdt.
- Dank U wel dat wij mogen beseffen dat ons opstaan verbonden is aan Uw opstanding. Elke keer als wij opstaan op Uw bevel is deze kracht direct beschikbaar.
- O Heer laat ons vaker opstaan in Uw opstandingskracht zodat wij dit meer en meer gaan beseffen. Onszelf reinigend in het waterbad van de doop tot eeuwig leven, vul ons opnieuw met Uw Geest, doop ons in de Geest, kom met het vuur van Uw Geest.
- Heer laat ons het land in bezit nemen waar U ons zendt, want zoals de Vader U zendt zo zendt U ook ons.
- Maak ons een leger bereidt voor goede werken.
- Heer laat ons het land doorgaan in zijn lengte en in zijn breedte want U zal het ons geven.
- Heer laat ons zien hoe wij het land door moeten gaan. Want ik geloof dat er nog land is wat wij zelf aan U terug moeten geven. Heer zolang wij zelf nog land in bezit hebben wat U toebehoort, hoe moeten wij dan uitgaan om land van anderen op te eisen?
- Heer laat ons mensen zijn van volledige overgave.
- We bidden dat een eerlijke en rechtvaardige regering OPSTAAT.

13. Uitvoering fase 1 'STA OP'

Lees Nehemia 1 en 2

Dit hoofdstuk is een vervolg van de opdracht.

De opdracht definieerden we als volgt: 'Sta op, ga door het water en neem het land in bezit.'

Uit welke geschiedenis in de Bijbel kunnen we iets leren voor deze tijd ten aanzien van de uitvoering van deze opdracht? Voor de hand ligt de geschiedenis van Jozua. Echter Jozua moest voor de eerste keer het land in bezit nemen. Daarom is deze geschiedenis, mijns inziens, anders als de huidige situatie. Deze komt meer in de buurt van Ezra, Nehemia en Haggai. Profeten die werden gebruikt om het land **opnieuw** in bezit te nemen. Een herinname!

Ik kies nu voor Nehemia omdat dit een strategisch verhaal is waarbij Nehemia nauwgezet stappen doorloopt in een periode waarin je niet weet wie vriend of vijand is. Jeruzalem wordt a.h.w. een vrijstad voor Gods kinderen in vijandelijk gebied.

Laten we in de komende weken gaan kijken wat de stappen waren van Nehemia en daar biddend doorheen gaan opdat God ons meer visie en focus gaat geven voor Nederland en wellicht ook jouw eigen omgeving.

We zien bij Nehemia 4 fasen die hij doorloopt:

1. Roeping en voorbereiding, Sta op!
2. Start van het werk. Zijn prioriteiten hebben alles te maken met reiniging. Ga door het water!
3. Visie, planning en strategie voor de stad zijn de basis om het land in bezit te nemen.
4. Het volk opnieuw richten op door God gegeven richtlijnen.

1. Roeping en voorbereiding, Sta op!

De eerste twee hoofdstukken in Nehemia gaan over roeping en voorbereiding. We zien dat Nehemia een zeer sterke band heeft met zijn volk en intens verdrietig wordt als hij hoort hoe het zijn achtergebleven volksgenoten vergaat. Dit dringt hem om te bidden en vervolgens het hoogst aangestelde gezag van het Perzische rijk aan te spreken. We zien 6 achtereenvolgende handelingen van Nehemia die de basis vormen voor her-inname van het land.

1. Hij vereenzelvt zich met de zonden van het volk. Neh.1:4
Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
2. Hij verootmoedigt zich voor God. Hij bidt en overdenkt Gods woord dag en nacht.
Neh.6:6 *laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.*

3. Hij spreekt zijn emoties uit ten overstaan van het hoogste gezag, de Koning, en krijgt toestemming om te gaan bouwen. Neh.2:4
De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel
4. Hij verkent in het geheim de poorten en de muren. Neh.2:13
Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.
5. Hij spreekt tot de (geestelijk) leiders van het volk en deelt zijn plan. Neh.2:16-17
En de machthebbers wisten niet waar ik heengegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn.
6. Hij is voorbereid op weerstand en hij sluit de weerspanningen uit om deel te nemen aan de bouw. Neh.2:20
Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.

Het is bijzonder hoe Nehemia God herinnert aan de belofte die Hij ten aanzien van Zijn volk heeft gegeven. Neh.1 vers 9: *Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt - al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.*

Het hele boek getuigt van Gods trouw aan Zijn volk.

Gebed:

- Heer wij prijzen Uw grote naam en Uw trouw ten aanzien van Uw kinderen.
- U komt toe alle lof en eer. Wij willen U volgen. Lessen leren uit Uw Woord en hierin Uw stem verstaan.
- Heer spreek tot ons wat Uw wil is voor deze tijd? Laat de lijnen zien die van oudsher bekend zijn. Richtlijnen die logisch zijn omdat deze in Uw Woord bevestigd worden.
- Waak over ons dat wij U niet in onze plannen betrekken, maar dat het Uw plan is waarin wij mogen arbeiden.
- Heer geef oprecht berouw en verootmoediging in ons hart voor de zonden van ons land. Laat dit het uitgangspunt zijn voor herstel van ons land.
- Heer maak ons dappere strijders en open deuren voor ons naar het hoogste gezag als U wilt dat wij daar spreken.
- Heer geef ons visie waar wij verkenningen mogen uitvoeren en geef ons op die plaatsen geestelijk onderscheid en profetische woorden.

- Geef ons de vrijmoedigheid om Uw woorden uit te spreken aan leiders en aan het volk.
- Heer geef ons de kracht en wijsheid hoe wij in deze tijd om moeten gaan met weerstand als Uw huis wordt gebouwd.

14. Uitvoering fase 2 ‘Ga door het water’

In Nehemia 1 zagen we dat we strijders als Nehemia nodig hebben die bereid zijn zich te vereenzelvigen met de zonden van het volk en dag en nacht bidden en vasten.

In Nehemia 2 is hij bereid het hoogste gezag aan te spreken, in het geheim verkenningen te doen over poorten en muren en zijn visie en plannen te delen met de geestelijk leiders. Hij herkent en weerstaat aanvallen van binnenuit.

In Nehemia 3 zien we een reinigingsproces. Het heeft te maken met heiliging, schoonwassen, vergeving van zonden. Een ommekeer in het denken en een nieuw bewustzijn.

In Nehemia 3 onderscheiden we 3 zaken:

1. De poorten en torens werden herbouwd en geheiligt. Nehemia 3:1
2. Sluitbalken en grendels werden op alle deuren in de poorten aangebracht. Neh.3:3
3. Herstel van de muren. Nehemia 3: 23

Het is tijd om de fundamenten weer te leggen. Fysieke fundamenten uit het Oude Testament zijn vaak geestelijke lessen in het Nieuwe Testament.

Efeze 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.

1. De poorten en torens hebben prioriteit, omdat een poort de plaats van samenkomst was. Een plaats waar de oudsten overleg hadden en waar belangrijke beslissingen werden genomen. Eén van de poorten was a.h.w. het stadhuis. In de poort ben je op de hoogte van wat er speelt in de stad. Onze stadspoorten zijn in bezit genomen door Babylonische machten. Daarom moeten onze steden opnieuw ingenomen worden. Dit zijn geen fysieke aanvallen, maar vooral geestelijke reinigingsprocessen in onszelf en anderen.

Johannes 17: 23 zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Als we deze tekst goed gaan begrijpen dan zal je gaan zien en begrijpen dat de belangrijkste poorten(plaatsen van samenkomst) die ingenomen moeten worden die van de kerk zijn. Onze vijand werkt het meest effectief van binnenuit en heeft gemeentes tot bolwerken van religie, traditie, valse leer, macht en verdeeldheid gemaakt. Alleen de gemeente van Smyrna en die van Filadelfia lijken de proef te hebben doorstaan! (Openbaring 2 en 3)

LET OP: Het geestelijk bouwwerk moet ontstaan vanuit de bestaande gemeenschap. Ik val hiermee de gemeente niet aan, maar het systeem wat door toverij over ons is gekomen.

* Inname van de poorten geschiedt door los te komen van systemen, geestelijke reiniging en met een nieuwe eenheid opnieuw te bouwen. Dit zullen veelal huisgroepen zijn gebouwd op de rots die de storm van verdrukking die over ons is kan doorstaan.

Speciale eenheden zullen worden ingezet om profetische handelingen te verrichten bij specifieke objecten en gebieden. Poorten waar God een speciale bediening geeft.

Door bidden en vasten laat God jou een verkenning maken langs die poort(en) en zal ook visie gaan geven. Verricht (soms onlogische) profetische handelingen op specifieke plaatsen, met specifieke mensen op een specifieke tijd. Dit vereist afstemming en fijngevoeligheid in de Geest.

Valkuil: mensen die eerst hun eigen huis gaan herbouwen. Dit zijn individuele acties die het groepsbelang ondermijnen. Gods wil is een eenheid die gevormd wordt door gezamenlijke acties.

2. Sluitbalken en grendels zijn belangrijke middelen om de vijand na inname de stad te ontzeggen.

We leven in een tijd waarin leugens, onrecht, controle, ontrouw en onwil regeren.

Onze sluitbalken en grendels zijn tegenovergesteld: waarheid, rechtvaardigheid, verlossing, geloof en bereidvaardigheid (gordel, harnas, helm, schild en schoenen).

* Door jezelf te ontvlechten uit het systeem sluit je de poort. Doe de wapenrusting aan!

3. Herstel van de muren.

Als poorten zijn gesloten en grendels zijn aangebracht wordt het tijd om muren te herbouwen in de buurt van jouw huis. Misschien terwijl je eigen huis nog in puin ligt.

* Door een gezamenlijke missie wordt de muur herbouwd.

Gezamenlijk puinruimen geeft Geestelijk onderscheid. Je zal de vijand gaan **herkennen**.

Puinruimen doe je door (opnieuw)**bekeren**. Met name belijden van zonden en vergeven van mensen die jou iets aangedaan hebben staan hier centraal.

Door in een gezamenlijke missie te gaan staan zal je zien dat jouw eigen huis straks geheel is opgeruimd. Bij het puinruimen en bouwen hebben wij het zwaard en de werpspies permanent onder handbereik. Dit is Gods Woord en Gebed. Hiermee zullen wij de vijand **verwerpen en weerstaan**

Discipelschap is een belangrijk middel bij het puinruimen en het optrekken van muren. Zorg dat er binnen kleine groepen discipelschap is, buddy's die op het kleinste niveau veel diepgang hebben en elkaar bemoedigen.

Goed gebruik van de wapenrusting zorgt voor een muur rond jouw community door:

Liefde, vrede, vreugde, goedheid, vriendelijkheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Nog een interessant detail:

De Bronpoort herstelde Sallun, de zoon van Kol-Hoze, hoofd van het district Mizpa. Hij herbouwde hem, overdekte hem, en plaatste zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ook herstelde bij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Neh.3:15

Dit bronwater van Siloam wordt 'levend water' genoemd. De hogepriester haalde hier een kruik met water vandaan voor het plengoffer op het eind van het loofhuttenfeest.

Voordat David koning werd kwam hij via de watergang de stad binnen om Jeruzalem op de Jebusieten te heroveren. 2 Sam.5:8

Ook wij mogen onze steden binnengaan via het levend water, via de watergang.

Jezus is de bron van levend water. Hij is de opstanding en het leven!

Gebed:

- Jezus dankuwel voor Uw vergoten bloed wat ons verlossing brengt, wat ons compleet in vrijheid zet. Een volbracht werk wat volkomen vrijheid geeft, vernieuwing van denken, verlossing van angst, vergeving van zonden, genezing van wonden, herstel van ziekte en bescherming tegen elk virus en de pest.
- Dank U wel Heer dat U samen met ons puin wil ruimen door te belijden en te vergeven.
- Jezus, als U het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs. Laat ons bouwen in overeenstemming met U. Gezamenlijk aan één poort en gezamenlijk aan één muur.
- Leugens, onrecht, controle, ontrouw en onwil regeren in ons land. Laat ons bereidvaardig zijn om waarheid, verlossing, trouw en rechtvaardigheid te proclameren over ons land.
- Maak ons bouwers met zwaard en werpspies bereid om elke vorm van weerstand te weerstaan.
- Maak ons strijders die zichzelf laven aan de bron van levend water, Jezus Christus de opgestane Heer en voleinder van ons geloof.

15. Uitvoering fase 3 'Neem het land in bezit'

Lees Nehemia 4

De opdracht is 3-ledig: Sta op - Ga door het water - Neem het land in bezit.

We behandelen nu de laatste fase: Neem het land in bezit.

Opstaan hield in dat we luisteren naar Gods stem, dag en nacht bidden en vasten en vervolgens wonderen verwachten en in gehoorzaamheid uitstappen zoals Nehemia deed.

Door het water gaan had te maken met innemen en heiligen van plaatsen van autoriteit (poorten).

We ontnemen de vijand autoriteit in ons leven door hem bepaalde ingangen te ontzeggen. Dit doen we door waarheid t.o. leugen te plaatsen(proclameren en doen), verlossing t.o. gebondenheid, recht t.o. onrecht, wil t.o. onwil en geloof t.o. ongeloof. Hierbij gebruiken we Gods Woord en het bidden in de Geest, oftewel we sluiten de poorten door onze geestelijke wapenrusting te leren hanteren.

Het optrekken van onze muren heeft meer te maken met integriteit en het eigen maken van een Goddelijk karakter, Heiligmaking! De vrucht van de Geest die in eenheid met God en met elkaar gebouwd moet worden.

Een heerlijk proces van reiniging en heiliging waardoor de stad weer in eigen handen is gevallen. Als jouw stad weer in eigen handen is, dan heb je met de heiligen rondom je het belangrijkste bolwerk heroverd. Zie de stad als jouw gemeenschap van heiligen.

Neem het land in bezit:

Het land in bezit nemen ligt over het algemeen buiten de aan ons gegeven autoriteit. Het is belangrijk om binnen jouw gebied van verantwoordelijkheid te opereren en niet daarbuiten. Besef dat andere steden simultaan of achtereenvolgens gedreven door de Heilige Geest door anderen worden ingenomen van binnenuit. Dat er mogelijk een taak ligt voor jou om gebied net buiten jouw stad in te nemen. Bij inname ligt bijna altijd de focus op mensen en op relatie en niet op materiële goederen, geld en bezit.

We kunnen concluderen dat inname van ons land geschiedt onder leiding van de Heilige Geest. In Nehemia 4 onderscheiden we 5 stappen:

1. Wees continue voorbereid op een aanval en zet dag en nacht een wacht uit.

Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Neh.4:8-9

Blijf zuiver binnen jouw gemeenschap in Woord, gebed en handelen. laat mensen uit jouw gemeenschap bidden voor specifieke bolwerken van de vijand.

2. Kom in positie op kwetsbare punten.

Het gebeurde, toen de Joden die bij hen woonden, ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Neh.4:12-13

Gelovigen van buiten jouw gemeenschap proberen je terug te krijgen. Door twijfel, leugen, verleiding, misleiding en aanklacht worden mensen a.h.w. teruggetrokken richting het systeem van religie, traditie en macht.

3. Bouwers, lastdragers, en soldaten werken samen aan één taak.

Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Neh.4: 15-16

Deze dagen worden Apostelen, Profeten en Evangelisten geroepen om samen te werken aan één taak. Het zijn bidders en doeners die door mogen bouwen op het fundament wat destijds gelegd is door Jezus Christus, de apostelen en de profeten. Efeze 2:20

4. Strategie en tactiek worden besproken met iedereen uit de gemeenschap.

Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: Het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Neh.4:19-20

Menselijker wijs zijn we met veel te weinig om de vijand aan te kunnen. Er zijn nog teveel bressen in de muren. Echter God strijd voor ons! Wij zullen een strijdvaardige eenheid vormen op de plaatsen van bazuingeschal. We hebben vertrouwen in onze God dat Hij op de kracht van gebed een engelenwacht neerzet op de plaatsen waar wij niet kunnen zijn.

5. Wees dag en nacht bereid en strijdvaardig.

Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water. Neh.4: 23

Dit heeft te maken met commitment, INZET. Een eenheid geleid door de Geest en met een goede leider zal zich willen inzetten en is bereid om te investeren. Met name in tijd.

Door standvastig te blijven staan en jouw ingenomen bolwerken verder uit te bouwen tot een bolwerk van God, zal het land worden ingenomen. God strijdt voor ons.

Laten we beseffen dat wij in deze strijd niet iedereen mee gaan krijgen. Misschien lijkt het er zelfs op dat wij fysiek gezien zelfs terrein prijs geven. In mijn beleving is het zelfs on-Bijbels om te denken dat het gehele land Godvrezend gaat worden.

Echter besef dat D-day(decision) al geweest is en V-day(victory) aanstaande is!

Gebed:

- Heer dank U voor fijngevoeligheid voor Uw stem en laat ons aan die stem gehoorzaam zijn.
- Heer dank U voor geestelijke wapens die wij mogen hanteren door waarheid t.o. leugen te plaatsen, verlossing t.o. gebondenheid, recht t.o. onrecht, wil t.o. onwil en geloof t.o. ongelooft.
- Heer laat ons muren van integriteit optrekken tegen onze vijanden. Muren waardoor ons Goddelijk karakter wordt gevormd en zichtbaar is als vrucht van de Geest.
- Heer geef ons de kracht om stand te houden tegen het systeem van religie en traditie. Ontwortel ons uit door mensen gebouwde systemen en laat ons altijd de focus op mensen houden.
- Geef ons specifieke bolwerken van de vijand die wij mogen bestrijden met Woord en gebed.
- Laat ons inzien wanneer de vijand zijn tactieken op ons loslaat van twijfel, leugen, verleiding, misleiding en aanklacht
- Ik dank U voor de wapens die U ons geeft om deze te bestrijden.
- Heer leer ons samen te werken met Apostelen, Profeten en Evangelisten. Laat ons een huis bouwen op de rots wat de storm kan doorstaan.
- Geef ons de juiste strategie voor onze plaats en onze bediening. Laat ons niet wijken van de plaats die U ons gegeven heeft.
- Laat ons mensen zijn die zichzelf inzetten voor U met alles wat in ons is.

16. Uitvoering Fase 4 ‘Waarden, Normen en Moraal’

Langzaam sluiten we deze uitvoering af. Al eerder vertelde ik dat God mij meenam in een proces waarbij het voorleven/uitleven van Zijn Woord belangrijk was.

Eerder gaf ik een uitleg over het beeld in Daniël en vertelde dat het onderste gedeelte, de voeten van ijzer en leem mogelijk de huidige EU is. Al deze koninkrijken zullen uiteindelijk door de Here Jezus vernietigd worden:

Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,

zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.

Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Daniel 2: 32-34

Als de krachten van Babylon nog werkzaam zijn in onze levens dan hebben wij in Christus de autoriteit om deze bolwerken af te breken. Sterker nog: dit is een opdracht.

De dagen voor het schrijven van dit verhaal was ik aan het werk bij een broeder. Deze broeder is eigenaar van 3 stukken grond op een voormalige camping. Hij woont daar, verhuurt wat caravans en als bijverdienste doet hij huisontruimingen. Hierdoor is een handel in o.a. oud ijzer ontstaan. Deze broeder is compleet vastgelopen. Hij heeft zoveel ‘ijzer en leem’ verzameld dat hij letterlijk door de bomen het bos niet meer ziet.

In de nacht na deze werkzaamheden kreeg ik een beeld dat de geestelijke toestand van Nederland vergelijkbaar is met de situatie op dit terrein. De chaos is zo erg dat je niet weet waar je moet beginnen.

Toen ik erover na ging denken werd ik erbij bepaald dat we de focus compleet kwijt zijn. Als je de focus kwijt bent dan kan je ook geen prioriteiten meer stellen.

Ik ga nog éénmaal terug naar Nehemia om te zien welke prioriteiten hij stelde in een land van chaos terwijl het bouwen van de muur nog gaande was. Nehemia 5-10

Vorige keer zagen we dat we eerst moeten puinruimen voordat we de muren van onze steden kunnen herbouwen. Echter, als het puin geruimd is komt er een oud fundament te voorschijn. Wat heerlijk en wat een bemoediging dat dit fundament al gelegd is. Dit fundament is Jezus Christus. Apostelen en Profeten hebben dit fundament gelegd. Efeze 2:20 Daarom is het zo belangrijk dat in deze tijd apostelen en profeten opstaan als Nehemia die de oude fundamenten herkennen en de bereidheid hebben om hierop door te bouwen.



Als je prioriteiten gaat stellen dan moet je jezelf eerst de vraag stellen: Wat is werkelijk van waarde. Wat is het fundament? Op de camping bij onze broeder zijn we letterlijk gaan puinruimen. We

zijn alles gaan sorteren: ijzer, autobanden, koper, apparaten, messing. Het leek wel letterlijk het beeld uit Daniel. Je komt in de macht van het Babylon Systeem. Een systeem wat mensen een juk van verslaving oplegt.

De wereld leeft onder het juk van corona(kroon). Zou dit kunnen komen door een verkeerd waardensysteem? Als ons waardensysteem niet klopt, dan verbinden wij daar Normen(levensregels) aan die niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

We zien in ons land dat de wetgeving, zelfs de grondwet langzaam wordt omgebogen en tegen elke Goddelijke moraal ingaat.

We zien een moraal ontstaan die gedachten over goed en kwaad vervlakt. Deze vervlakking in de moraal zien we terug in alle aspecten van de samenleving en wordt sterk beïnvloed door regering en media.

Nehemia heeft zich letterlijk onttrokken uit het Babylon Systeem en opnieuw verbonden aan Gods wetten. Hij ging recht tegen de gevestigde orde in. Zijn ethiek is van een geheel andere orde. We zien dat hij een diepe passie ontwikkeld om het land en zijn stad te herstellen. Na het innemen van de poorten, heiligt hij deze.

Nehemia richt het volk opnieuw door te bepalen hoe zij moeten leven.

We onderscheiden 7 inzettingen die Nehemia doet:

1. Hij verlicht de schuldenlast van de armen. Neh.5:11-12
2. Erkenning van God na voltooiing van de muur. De tegenstand wordt verbroken. Neh.6:5-6
3. Hij bepaald regels t.a.v. de poorten en zet een wachtsysteem op. Neh.7:3
4. Hij laat de wet(het Woord) voorlezen aan het hele volk. Neh.8:3-4
Mensen krijgen honger naar het Woord. Neh.8:14
5. Hij bepaald dat de Joodse feesten weer gevierd worden. Neh.8:15
6. De sabbath, de geboden en inzettingen van God worden weer geheiligd. Neh.9:14
7. Hij hersteld de tempeldienst en het geven van tienden. Neh.10:37

Ik geloof dat God deze tijd heeft bepaald om Zijn gemeente te herstellen naar het beeld van de gemeente uit het boek Handelingen. Ik geloof dat de inzettingen die Nehemia doet hier een afspiegeling van zijn. De gemeente die terug gaat naar haar eerste liefde. Een gemeente waar zorg is voor elkaar. Waar God op de troon zit en dit zichtbaar is voor de wereld. Waar poorten zorgvuldig worden bewaakt en alleen dat binnenkomt wat geheiligd is. Jouw TV kan een poort van de duisternis zijn, maar ook een poort van God.

Een gemeente waar Gods Woord centraal staat en wordt voorgelezen. Waar Jezus Christus het hart van de gemeenschap is. Waar de Sabbat weer wordt gemaakt ter wille van de mens. Marcus 2: 27 Kortom een plaats waar de ware tabernakel weer dienst gaat doen. Een tabernakel waarvan het voorhangsel is gescheurd. Waar een directe toegang is via Jezus naar het Vaderhart. Een gemeente

die de hoop vasthoud *'als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste beiligdom, achter het voorhangsel.'* Hebr.6:19

En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Joh.21:6

2 vragen:

1. Wat zijn de poorten in jouw leven?
2. Wat zijn de poorten van jouw stad of regio?

17. Logistiek

Als ik een militaire operatie logistiek ging voorbereiden moest ik rekening houden met: personeel, wapens, munitie, rantsoenen, water, medisch, transport en krijgsgevangenen.

Een hele lijst van zaken waar de plaatsvervangend commandant van een eenheid meestal mee belast werd zodat de commandant zich kon focussen op de operationele kant van de missie.

Een goed getrainde eenheid deed dit gewoon in hun voorbereiding en maakte zich geen zorgen, want tenslotte waren we een EENHEID. Binnen een eenheid zijn vaak weer kleinere eenheden. Een peloton bijvoorbeeld heeft 3 gewoergroepen. Elke gewoergroepscommandant doet weer een eigen orderuitgifte op het niveau van zijn groep. Ook zijn plaatsvervangend commandant doet weer de logistiek en elk individu krijgt gedelegeerde taken daarin.

Mattheüs 6 vers 25-34 lijkt iets te zeggen over logistiek:

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;

en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dus als christenen is voorbereiding niet meer noodzakelijk want God zorgt overal voor. Dat is niet waar. Als we deze tekst in zijn context lezen komen we erachter dat het gaat om hartsgesteldheid: Waar is je hart? Verzamel jij schatten op de aarde? Dien jij twee heren? God en de Mammon. Deze tekst wordt vaak verkeerd gebruikt en heeft niets met voorbereiding te maken. Toch zet ik hem hier neer in verband met logistiek omdat ik geloof en ervaar dat God voorziet en aansluit bij onze tekortkomingen. Dit ontslaat ons niet van een voorbereiding.

Laat ik het zo zeggen. In mijn militaire leven moest ik als commandant van een eenheid regelmatig een Nato standaard order schrijven voor de planning van een missie. Nu is God de commandant. Hij schrijft de order en geeft een briefing door de Heilige Geest. In afstemming op de Heilige Geest ontvangen wij specifieke taken waar wij ons voor moeten voorbereiden. God wil dat wij ieder toegewijd zijn aan onze specifieke taak. Het order proces duurt bij God vaak veel langer als in de militaire dienst. Soms kost het dagenlang bidden en vasten om Zijn stem goed en specifiek te verstaan. Vanuit deze toewijding gaat Hij geestelijk voorzien in alle logistiek die wij nodig hebben: Personeel, wapens, munitie, rantsoenen, water, medisch, transport en krijgsgevangenen.

Personeel: Hij geeft ons toegewijd personeel.

Wapens: Zijn Woord specifiek voor jouw missie - het zwaard wat een armlengte ver reikt.

Munitie: De Heilige Geest geeft specifieke gebeden in je hart - dit is Gods intercontinentale ballistische wapen

Rantsoenen: Het Woord is als een rantsoen voor hen die geloven - sommigen ontvangen manna echter Gods frontsoldaten hebben melk en honing in overvloed.

Water en medisch: Het levend water brengt Gods soldaten genezing en bevrijding.

Transport: Filippus verplaatste ooit in de Geest. Ik geloof dat ons dit te wachten staat als transportmiddel.

Krijgsgevangenen: Zij gaan spontaan komen, bekeren zich tot Jezus en vallen onder het Goddelijk Oorlogsrecht Recht wat direct vrijheid brengt. Zij worden ingelijfd als soldaten in het leger van de Heer en mogen per direct van al onze logistiek gebruik maken.

Steeds meer mag ik ervaren dat de Heer ons in, wat ik noem, organische processen wil laten bewegen. In mijn beleving zijn dit processen waarin wij los komen van ons zelf en meer in Zijn wil gaan wandelen. Los van oordeel van de wereld en oordeel in je eigen hart. Vol van Zijn glorie tot de bestemming komen die Hij heeft voorbereid.

Vergeet nooit dat het voorbereide werken zijn van voor de grondlegging der aarde.

Gebed

- Dank U Heer dat wij mogen wandelen in werken die U heeft voorbereid.
- Wat een voorrecht om vrij te komen van de stress van deze wereld, de ongekende druk die op onze schouders ligt. Wat een verlossing als U onder dat juk komt en zegt Mijn juk is zacht en mijn last is licht
- Dank U Heer dat U ons melk en honing geeft. Overvloed aan spijsen waar wij anderen mee mogen voeden.
- Dank U Heer voor de wapens en munitie die altijd beschikbaar zijn. Geef ons een ijzeren wil om altijd met ‘wapenonderhoud’ bezig te zijn.
- Dank U wel voor de toewijding die U ons geeft vanuit passie en bewogenheid voor mensen.
- Leer ons Uw stem meer en meer te verstaan zodat wij ons geen zorgen maken over de dag van morgen.
- Dank U dat U weet wat wij nodig hebben. U voorziet zodat wij ons geen zorgen maken over: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?

Logistiek en verbindingen

Lees Jesaja 30: 1-5 18-26

De laatste paragraaf van de Nato Standaard Order gaat o.a. over communicatie, verbindingen.

Ik blijf nog even bij logistiek hangen want we zullen gaan zien in dit verhaal dat deze onlosmakelijk met ‘verbindingen’ zijn verbonden en dat wij ons moeten voorbereiden op een heel zware tijd.

We leven in een tijd dat Gods kinderen zich opnieuw in slavernij laten lijden. Terug naar Egypte. De Farao smeed foute plannen die zij niet door hebben.

Een kleine groep van Gods kinderen heeft ervoor gekozen om strijdbaar te blijven met God aan hun zijde springen zij over een muur. En dat zal noodzakelijk zijn als de volgende pandemie zijn intrede doet.

Zij moeten zich geestelijk voorbereiden op een heel zware tijd waarin God hen krachtig zal gaan gebruiken.

Als militair wist ik dat verbindingsmiddelen cruciaal waren voor het slagen van een missie of een operatie.

Zonder radio kan een grote eenheid niet communiceren en is het onmogelijk om in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Aangezien een vijand permanent bezig is om de omstandigheden zo moeilijk mogelijk te maken zal een slag of een oorlog verloren worden door troepen die afgesneden zijn van hun communicatie.

In de geestelijke wereld werkt het net zo. Als wij zijn afgesneden van God, zijn wij a.h.w. in handen van de vijand. Wij hebben een persoonlijke relatie met Jezus Christus nodig om Zijn Geest te ontvangen die tot onze Geest spreekt.

In Cambodja kan ik mij een situatie herinneren die gelukkig goed afliep. Een geweergroep was op patrouille en stuitte op een eenheid Rode Kmer soldaten. Zij hadden net een dorp overvallen en deden zichzelf te goed aan vrouwen en eten in dat dorp. Het was een overmacht en onze geweergroep is enkele uren krijgsgevangene geweest.

Zelf was ik op onze compound en bemande op dat moment de wachtpost. In die hoedanigheid was ik verantwoordelijk om elk uur radiocontact te maken met onze patrouille. Op dat moment kreeg ik geen contact met hen. Na 1 ½ uur hoorde ik KMER praten over de radio en wist dat zij in moeilijkheden zaten.

Door snel te handelen met standaard radio-procedures is er vanuit onze compound en een nabij gelegen compound een simultane operatie gestart en is het dorp aan een zijde omsingeld. De Rode Kmer eenheid heeft toen besloten onze mensen te laten gaan en aan de vrije zijde van het dorp te vertrekken.

Zonder communicatiemiddelen was dit mogelijk fout afgelopen.

Vandaag de dag lijken onze communicatiemiddelen onbeperkt. We hebben letterlijk de wereld in onze broekzak. Maar is dat ook zo? Heb je wel eens gehoord van EMP? Dit staat voor Electro Magnetic Pulse. Vele landen beschikken over EMP-wapens. Dit zijn raketten die op grote hoogte exploderen en EMP-straling afgeven over een gebied. Alles waar elektronica in zit wordt uitgeschakeld. Ik kan nu heel veel voorbeelden geven, maar neem even de tijd om daarover na te denken. Ik denk dat het beste voorbeeld is dat je een voorstelling maakt dat jij je ineens in het jaar 1850 bevindt.

Dit is niet helemaal waar, want auto's zonder elektronica kunnen nog rijden.

Ik spreek hier over een fysieke oorlogstoestand. Misschien is dat niet realistisch.

Kan je nog herinneren dat ik begin dit jaar schreef over een 3e wereldoorlog? Ik spreek over een oorlog die gaande is op dit moment. Ik spreek zelfs over de grootste misdaad tegen de mensheid allertijden. Een oorlog die voor een gedeelte biologisch wordt gevoerd door een virus wat corona heet.

Leiders binnen het World Economic Forum(WEF) spreken op dit moment over een cyber-pandemie die aanstaande is. Misschien is het waarschijnlijker dat het World Wide Web wordt platgelegd. Denk hier even kort over na?

Eerst wat praktische vragen:

Is er nog elektriciteit? Is er nog gas? Kan jij je huis nog verwarmen? Heb je nog stromend water?

Rijd je auto nog? Zo ja, hoe lang nog? Kan je nog fietsen? Hoe kom je aan eten?

Nu een paar sociale vragen:

Hoe verloopt dan jouw communicatie? Wat zijn dan de mensen waar je mee omgaat? Wat is jouw gemeenschap van gelovigen? Bij wie kan je nog terecht? Hoe reageren mensen op deze situatie? Waarom zou het WEF deze pandemie aankondigen?

Is het realistisch dat we morgen ineens in een situatie verkeren zoals hierboven beschreven? Ben je daarop voorbereid?

Als in een oorlog-setting al onze communicatiemiddelen wegvallen dan werken wij met runners, zgn. boodschappers die belangrijke informatie overbrengen. Kleinere eenheden werken op zichtafstand met velddienst-tekens zodat zij stil kunnen verplaatsen, zien zonder gezien (en gehoord) te worden.

Ik denk dat het goed is om hierover na te denken. Om jezelf mentaal voor te bereiden en misschien ook wel deels fysiek. Een handbediende waterpomp, zonnepanelen, kaarsen, olielampen en een allesbrander met houtvoorraad zijn geen overbodige luxe.

Waar ik naartoe wil is het volgende: Ga je voorbereiden voor een zware tijd. Je kan dit niet alleen! Zorg dat je deel uitmaakt van een gemeenschap van gelovigen die klein is en gemakkelijk 'ondergronds' kan. Zorg dat jouw kleine gemeenschap verbonden is met andere gemeenschappen. Je hebt fysieke adressen nodig van elkaar. Emailadressen heb je niets meer aan. Whatsapp gaat niet meer. Lees in mijn boekje deel 2 hoofdstuk 12 nog eens: Een brief aan leiders van de kerk.

<https://www.komenzietholen.nl/winkel>

Dit is niet bedoeld om de kerk te schofferen of goedbedoelde kerkleiders. Dit is onze taak als wachter.

We gaan het niet moeilijker maken als het is. Laten we vanaf nu de apostelen, profeten en evangelisten accepteren. Lees boeken van Witness Lee of Watchman Nee uit China, want wij hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden dat hebben zij namelijk al voor ons gedaan in de vervolgte kerk. Lee en Nee waren beiden apostelen. Zij trokken nauw op met mensen met een profetische bediening. Soms hebben apostelen een profetische vrouw naast zich staan. Prijs de Heer!

De huisgemeenten in China worden geleid door herders en leraren. De evangelisten zijn de avontuurlijke types die hun leven riskeren door nieuwe mensen binnen te brengen in de huisgemeente.

Met elkaar moeten we nu een netwerk bouwen van huisgemeenten. We zijn onderling verbonden en houden regelmatig vieringen met elkaar. Misschien gaan we deze vieringen wel weer hagepreken noemen net zoals in de tijd van de Hugenoten.

Goede verbindingen zonder moderne techniek zullen hersteld gaan worden. Start met voorbereiden, zowel fysiek als mentaal. Vooral deze laatste component is belangrijk. Het zal ertoe bijdragen dat je niet overvallen wordt, maar als het zover is je schouders op kan halen en vervolgens de oogst binnen halen die klaar ligt.

Ik hoop van harte dat jij hiermee je voordeel kan doen. Dat je afstemt op de Heilige Geest en hem laat spreken tot jouw geest in Geest en in Waarheid. Dat je gaat verstaan en begrijpen dat het God ernst is. Maar begrijp dat Zijn grootste ernst ligt bij jouw heiligmaking!

Gebed

- Heer wij smeken u om open deuren bij broers en zussen die zich in slavernij laten leiden.
- Geef geopende ogen en oren. Openbaar dat zij een valse Messias volgen, een verleider, een misleider, de vader van de leugen
- Heer geef ons wijsheid en veel geestelijk onderscheid in de gesprekken.
- Meer en meer lijkt het wel of mensen ons in communicatie aanvallen, alsof zij op voorhand ons al monddood willen maken
- Heer leer ons en laat ons zien dat dit een geestelijke macht is die krachtig werkt en een gedeelte van de gemeenschap in bezit heeft genomen.
- Heer wij proclameren vrijheid over Uw gemeente
- Heer maak ons heilig, puur en rein.

19. Bevelvoering en verbindingen ‘Ken jouw ‘chain of command’

In deze laatste paragraaf van de Nato Standaard Order zal ik een kort getuigenis geven wat direct te maken had met mijn eigen bevelstructuur bij het Korps Mariniers.

Romeinen 13: 1, 2:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

Ik wil jullie kort vertellen over een dilemma wat ik heb meegemaakt in Afghanistan.

Eind 2009 was ik daar als opvolgend pelotonscommandant van een marinierspeloton. Tijdens een meerdaagse patrouille hadden we wat confrontaties met Taliban. Twee van mijn sergeanten werden afgevoerd met verwondingen, waarvan 1 zwaargewond. Kort daarna maakten wij 3 gevangenen. Ze er waarschijnlijk waren dit de Taliban die verantwoordelijk waren voor het afzetten van de explosieven waardoor mijn mannen gewond waren.

We hadden in de woestijn een plek gemarkeerd met rood-wit lint. De gevangenen waren geboeid en geblindeerd. Twee mariniers hielden de wacht. ‘s Nachts kon het soms hard vriezen in de woestijn. Daarom had ik een plan gemaakt om hen in een verwarmd voertuig te plaatsen met wachtpersoneel. Dit plan viel in slechte aarde bij mijn pelotonscommandant en de andere

mariniers. Tenslotte hadden wij twee collega's verloren mogelijk door toedoen van deze twee Taliban.

Ik kreeg dus de opdracht van mijn commandant om hen in de vrieskou te laten terwijl deze mannen als kleding enkel een soort jurk hadden.

In het internationaal humanitair oorlogsrecht is bepaald dat alle krijgsgevangenen op een menswaardige manier behandeld dienen te worden. Dit zijn regels die mij opgelegd waren door het allerhoogste militair commando en in dit geval het bevel van mijn pelotonscommandant overstijgen.

In het leger geldt een bepaalde rangorde, een commandostructuur, een 'chain of command'. Ieder die dient moet op de hoogte zijn van zijn of haar specifieke chain of command. Als je marinier bent ziet jouw commandoketen er anders uit dan wanneer je bij de luchtmacht werkt. Alleen iemand uit de keten boven jou heeft de bevoegdheid om orders aan jou te geven. Als je tegengestelde orders krijgt zul je uiteraard moeten luisteren naar degene met de hoogste rang van jouw commandoketen. Binnen één leger is er uiteraard voor iedereen één hoogste autoriteit, deze heeft in alles het laatste woord. Dat kan ook niet anders, een leger kan natuurlijk niet goed functioneren als er verdeeldheid zou zijn over het doel van de missie.

Wanneer wij Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser, maken wij per direct onderdeel uit van een leger. Van het leger waarvan Jezus Zelf de aanvoerder is. Of je nu wilt of niet, of je dit weet of niet, je wordt toegevoegd aan een leger, je krijgt een rang, je wandelt onder een bepaalde Banier, je krijgt een positie, een wapenuitrusting, een vijand en een taak.

Ditzelfde principe geldt voor ieder mens en ook voor ons christenen. Ieder individu moet weten wie de hoogste autoriteit heeft en wie de het laatste woord heeft, anders krijg je anarchie. Dan zou je niet weten of je de wet overtreedt, wat jouw rechten zijn en op welke grond je kunt staan om voor jezelf op te komen. Elke burger moet naar de politie luisteren, maar de politie moet de wet handhaven, die mag niet zomaar zijn eigen wil uitvoeren. Als een agent dat wel zou doen, mag je voor jezelf opkomen en naar de autoriteit stappen die boven de politie staat om je recht te halen. Dit geldt voor elke overheid en elk instituut.

In ons land lijkt ieder instituut redelijk op de hoogte te zijn van de commandostructuur, de gemeenten, de provinciale staten en andere instituten. Dit maakt ons in tegenstelling tot vele andere landen een redelijk rechtvaardig land.

Echter bij de hoogste autoriteiten, zoals onze overheid en de Europese Unie, is er regelmatig sprake van onrecht en rebellie binnen de commandoketen.

Om die reden is het belangrijk dat wij zelf wel duidelijk weten wie de hoogste aanvoerder is, want vroeg of laat wordt iedereen ter verantwoording geroepen en moet je rekenschap afleggen. Het kan zijn dat je heel gehoorzaam bent naar iemand die een hogere rang heeft dan jou, maar als diegene in rebellie leeft tegen de hoogste autoriteiten zullen hij en jij daar verantwoording voor moeten

afleggen. En dat geldt helemaal als kan worden aangetoond dat jij van de correcte orders op de hoogte bent of had kunnen zijn.

Onze overheden lijken steeds vaker orders aan te nemen van autoriteiten als Izebel, de Moloch, de Mammon de hoer van Babylon en noem ze maar op. Deze autoriteiten horen niet bij onze chain of command en wij erkennen hun orders niet! Zij zijn werkzaam in het leger van onze vijand en de vijand van onze aanvoerder. Zij dienen de Satan.

Yeshua, de Heere der Heerscharen, de Koning der Koningen, JHWH sabaoth is de hoogste autoriteit in onze commandoketen. Dat betekent dat wij alleen de orders kunnen volgen die in lijn zijn met Zijn orders. En wij zullen daar rekenschap over afleggen.

En ja, totdat Hij op het toneel verschijnt, kan het zijn dat de lagere autoriteiten het ons heel moeilijk zullen maken als wij hun orders niet opvolgen. Daarom is het aan ons om een keuze te maken, om mee te doen in de rebellie, om nu verlichting te krijgen of om stand te houden in het wetboek der eeuwigheid en een grotere straf te ontlopen.

Wij hebben het handboek van onze Aanvoerder in bezit, dus zijn wij in staat om te toetsen wanneer wij worden gedwongen in overtreding te gaan. Eén van de dingen die we lezen in Zijn handboek is dat we de bijeenkomsten der broeders niet moeten verzuimen. Hebreëen 10: 25. Zijn Woord leert ons dat we de HEER moeten prijzen en Zijn naam psalmzingen. Zo weten wij dat een bevel tegen dit woord afkomstig is van het verkeerde team.

Lofprijzen en aanbidding in waarheid, in geest en in eenheid onder de broeders breekt het rijk van satan af als niets anders. Samen met de liefde is er geen groter wapen tegen hem. Stel je voor dat je in oorlog bent en je laat de vijand bepalen welke wapens je wel en niet moet inzetten! Dat zou een lachertje zijn. Mijn God zal het laatst lachen maar Hij is geen lachertje en Hij maakt geen grappen als Hij ons instructies geeft. Ken jouw rangorde en bevelstructuur en handel ernaar.

Als ik in Afghanistan een andere beslissing had genomen waren deze drie mannen door de vrieskou om het leven gekomen. Dan zou ik en mijn eenheid een oorlogsmisdaad hebben begaan. De Krijgsraad had dan over ons beslist.

Misschien vind je het jammer dat ik niet met een verhaal kom wat exact op jouw situatie is toegespitst. Zeker als oud-militair kan ik heel strakke richtlijnen uitzetten. Het grote gevaar is dat ik dan de Heilige Geest buitenspel zet. Dit boek heb ik moeten schrijven om je wakker te maken. Het is een wake-up call. Zoals ik al eerder zei: de tijd van consumptie-christendom is voorbij. Vanuit jouw relatie met Jezus zal Hij jou gaan aanspreken op jouw verantwoordelijkheden. Ik heb wel een idee hoe de Geest wil waaien in mijn leven, maar ik weet niet hoe de Geest wil waaien in jouw leven. Wel weet ik de algemene richtlijnen vanuit het Woord. Eén daarvan is dat God ons roept om te gaan functioneren als een Koninklijk Priesterlijk geslacht. We worden geroepen als leiders. Mannen

wordt wakker en begin dit Priesterschap op te pakken voor je gezin. Start vandaag nog met een huisgemeente. Samen met een ander gezin met kinderen van dezelfde leeftijd. Zorg dat er een goede maaltijd is. Zing met elkaar. Deel het Woord met elkaar. Het levende brood. Laat iedereen aan het woord. Alles mag en kan gezegd worden. Gods Woord zegt dat ‘uw zonen en uw dochters zullen profeteren’ dus onthoud hen geen spreektijd!

Bevelvoering en leiderschap op Gods wijze is dienend leiderschap, leading by example. Jij als leider scheidt de voorwaarden zodat anderen kunnen floreren in hun talenten en gaven.

Gebed:

- Heer ik dank U dat U onze hoogste commandant bent. Dat elke macht in de Hemelse gewesten en op aarde is onderworpen aan Uw gezag.
- Dank U wel voor Uw geduld en Uw trouw voor ons.
- Dank U wel voor de naam aller namen, de naam van Jezus.
- Dank U wel voor deze bijzondere tijd. De weeën zijn begonnen. Dat wil zeggen dat er een geboorte aanstaande is.
- Heer wij willen een zegen uitspreken over onze regering en over het Koninklijk huis, over onze provinciale bestuurders, over onze burgemeesters en wethouders, over onze werkgevers, over een ieders die boven ons is gesteld.
- Heer geef aan al Uw kinderen het geestelijk onderscheid wanneer leiders van ons tegen Uw wetten en instellingen ingaan. Laat ons een leger zijn wat Uw handboek uitleeft.
- Een leger wat geen water bij de wijn doet, maar de nieuwe wijn, niet aangelengt, in nieuwe zakken doet.
- Dank U wel voor Uw nieuwe wijn en dank U wel dat U zicht geeft hoe wij die nieuwe zakken mogen vormgeven.
- Heer geef ons kracht om stand te houden in het wetboek der eeuwigheid, in Uw wetten, in Uw inzetten.

20. Bevelvoering en verbindingen ‘Spotters’

Als we het hebben over bevelvoering en verbindingen is het goed om te weten dat we een vijand hebben die jou ziet als één van zijn hoofddoelen op het moment dat jij de gemeenschap vorm gaat geven zoals zij bedoeld is. Op het moment dat jij breekt met systeemdenken vanuit het instituut kerk, krijg je met zijn systemen te maken. In het instituut was de vijand al lang aanwezig. Echter nu jij los komt van het systeem zal hij zwaardere wapens moeten inzetten om jou te verhinderen. Vergeet niet dat hij altijd bezig is om uit te stellen. Want hij kent zijn lot al. In dit hoofdstuk zullen we zien dat hij meestal van binnenuit komt.

Lees Judas

In Afghanistan hadden wij te maken met spotters. Het waren Taliban die scherp waarnemen met verrekijker. Als een voertuig van ons boven een ingegraven IED (Improvised explosive device) reed, dan lieten zij deze exploderen op afstand middels een mobiele telefoon.

Vaak vroeg ik mij af of ik de vergelijking met spotters in de Bijbel kon maken.

In vers 17 staat: *Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, **natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.***

Deze tekst gesproken door de apostelen vinden we terug in Handelingen 20: 29-31 *Zelf weet ik, dat na mijn beengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en **uit uw eigen midden** zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.*

Net als in Afghanistan zijn spotters mensen die zich ongemerkt in jouw nabijheid begeven zonder dat je het door hebt.

In deze tijd kunnen we fysiek gezien de maatschappij grofweg in 2 kampen opdelen: 1. Zij die zien en geloven dat de wereld slecht is en op weg naar het getal van een mens.

2. Zij die geloven dat de wereld het goede met ons voorheeft en klakkeloos gehoorzamen bij alles wat ons nu wordt voorgeschreven.

Echter wij worden geacht geestelijk te beoordelen en zullen we hier behoorlijk wat nuances in moeten aanbrengen.

Maandelijks maak ik een discipelschaps-wandeling met een broeder. Fysiek gezien maakt hij deel uit van het ene kamp en ik van het andere. Natuurlijk voel ik mij verantwoordelijk om hem te waarschuwen voor het kwaad wat ik nu over de wereld zie komen. Daarin heb ik mijn verantwoordelijkheid als een wachter genomen. Nu laten we dit onderwerp meestal rusten en blijven wij tijdens onze wandelingen voorbede doen voor elkaar en onze omgeving.

Tijdens onze laatste wandeling kwam ons gesprek op spotters die voldoen aan de kenmerken van Judas vers 4:

*Want er zijn zekere mensen **binnengeslopen** – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.*

Ik merkte bij mijn broeder dat hij veel moeite heeft met mensen die veroordeling neerleggen bij de regering, bij mensen die niet zien, die de ogen gesloten hebben voor deze tijd.

Een groot aantal van deze mensen is christen en heeft permanent een oordeel in hun hart.

Ik merk dat er in mijn eigen hart iets is om in dit oordeel mee te gaan. Eens temeer omdat ik tegen vaccinatie ben en 100% overtuigd dat er een wereldwijd plot gaande is.

Bij tegenovergestelde gedachten ben je vaak geneigd om in de verdediging te gaan waardoor je blik wordt versmalt en je in een discussie beland waarvan je achteraf hoopt dat deze nooit was ontstaan.

Even terug naar de geestelijke nuance die we aan moeten brengen als christen aangaande de 2 kampen.

Als we in Gods Woord lezen dat aanvallen vaak van binnenuit komen en m.n. in de eindtijd, dan is het goed om extra waakzaam te zijn in ons 'eigen kamp'. Voor seculieren uit 'eigen kamp' is meestal niet veel geestelijk onderscheid nodig. Het gaat hier veelal om de christenen uit eigen kamp.

In Judas zien we een grote verleiding/misleiding:

Afvalligen, we lezen over hen in vers 8: *Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij beet en lasteren de heerlijkheden.* Geestelijk onderscheid is voor hen niet echt nodig zal je denken.

Echter laten we waakzaam zijn en de kenmerken van deze 'geest' in acht nemen die we lezen in vers 16: *Dit zijn de **morrenden**, mokkend om hun lot, wandelende naar hun **begeerten**, maar hun mond spreekt **hoogdravend**, als zij om des voordeels wil (de mensen) in hun gezicht **vleien**.*

Onze vijand weet al lang dat wij met onze God onverslaanbaar zijn. Hij heeft er baat bij om onze EENHEID te verstoren.

De Taliban en 'spotters' in Afghanistan stonden tegenover een te grote eenheid. Zij waren erop uit onze eenheid te verstoren. Vaak eenmansacties. Een persoon die exact weet wat er speelt en bewuste keuzes maakt. Door zijn tactisch en strategisch optreden blijft hij meestal buiten schot. Zijn acties hebben zeer veel effect.

Op dit moment zie ik krachten en machten in ons zgn. 'eigen kamp' die net zoals alle wereldleiders een betere wereld willen bouwen. Hun ideeën zijn vaak geniaal. Zij weten grote groepen artsen en advocaten achter zich te scharen. Er wordt gesproken over grote rechtszaken die er gaan komen.

Anderen zetten websites op voor een samenleving die vrij is, een economie die a.h.w. naast die van de wereld staat. Weer anderen gaan demonstreren en uiten hun ongenoegens op de barricaden. Ik denk dat er met al deze initiatieven niets mis is. Echter laten wij waakzaam zijn voor elke geest die dit zonder Jezus doet.

Een bevriende broeder die ooit in de ondergrondse kerk in China heeft rondgezworven vertelde mij het volgende: Na een dienst vroegen veel mensen om persoonlijk gebed. Ik heb toen nog lange tijd gebeden met mensen. Na afloop vroeg ik de pastor van deze huisgemeente: 'waarom vraagt niemand om te bidden tegen het regime?' De pastor moest lachen en zei: 'het regime en de verdrukking zijn een zegen voor de kerk'.

Gebod:

- Heer wij danken U voor deze tijd. Dank U dat Uw kerk groeit op een Uw welgevallige wijze!
- Geef ons kracht Heer om te volharden in de verdrukking. De kracht om in blijdschap Uw naam te blijven verkondigen.
- Heer geef ons onderscheid voor hen *die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.*
- Geef ons waakzaamheid en laat ons goede herders zijn in onze eigen kleine groep.
- Geef ons wijsheid om juist te handelen als er iemand binnensluipt met verkeerde bedoelingen.
- Heer geef duidelijkheid in deze tijd wanneer mensen een andere Heer dienen. Soms heb ik het idee dat mensen zo verblind zijn en daardoor radeloos en angstig andere goden gaan dienen.

21. Groeien in Integriteit en Goddelijk karakter

Eigenlijk ga ik nog even door met bevelvoering en verbindingen. In dit hoofdstuk behandel ik 12 gedrachts-aspecten waarin de Heer ons wil laten groeien. Een groei die jij nodig hebt als huisgemeente-leider, als evangelist, als huis-gemeentestichter, als wachter.

Stelling: Je bent klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn.

1 Kor.7: 20-24

Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is.

Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik.

Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.

U bent duur gekocht; wordt dus geen slaven van mensen.

Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.

Toen ik levend geloof ontving van de Here Jezus was mijn grote vraag: ‘Mag ik bij het Korps Mariniers blijven? En als ik blijf, mag ik dan doden?’

Ik ben gebleven en de reden dat ik tot mijn functioneel leeftijdsontslag(FLO) heb gediend is o.a. bovenstaande tekst.

Op 52-jarige leeftijd ging ik met FLO. Ik had een belofte aan de Heer gedaan om voltijd in Zijn dienst te treden. Kort na mijn FLO kreeg ik een prachtig aanbod van de lokale sportschool. Deze vroeg mij om een zgn. crossfit-ruimte op te zetten en te gaan leiden. Zonder aan mijn belofte te denken zei ik direct JA. Dezelfde avond ontving ik een email van een broeder die ik al ruim een jaar

niet meer had ontmoet. Hij zei dat God mijn naam in zijn hart bracht en hij vertelde mij het volgende:

‘Kort geleden was ik op een conferentie. Ik was net opnieuw met een oude hobby begonnen waarvan ik aan God had beloofd dit niet meer te doen. De Heer gaf in mijn hart definitief te breken met deze hobby.’

Als je een persoonlijke relatie hebt met de Heer dan kan je dagelijks Zijn stem verstaan en zal Hij je laten groeien in integriteit en Goddelijk karakter. Hij wil jou richting geven.

Eerlijk gezegd geloof ik dat God voor iedere christen een leiders-taak heeft klaar liggen, want Hij heeft ons een Koninklijk Priesterschap gegeven en wij zullen samen met Jezus heersen.

Er zijn vele gaven en één lichaam. Elke taak kan mijns inziens aan de kapstok worden gehangen van Apostel of Profet of Evangelist of Herder of Leraar. Hiermee zeg ik niet dat iedereen één van deze vijf is.

Het is erg belangrijk om te weten aan welke ‘kapstok’ jouw bediening hangt. We hebben namelijk een vijand die bezig is ons zo druk mogelijk te houden. Hij is in staat om ons bezig te houden met christeLIJKE werken. Als je weet wat je roeping is, kan je op een logische manier prioriteiten stellen op momenten dat er ineens van alles op je pad komt.

BUSY= Being Under Satan's Yoke.

Hieronder zal ik 12 gebieden aangeven waarin de Heer ons wil laten groeien:

1. Geloof - is het bewijs van de zaken die men niet ziet! Wij mogen het soms zichtbaar maken in genezingen, bevrijdingen of andere wondertekenen. Zo ook David die als herdersjongen een heel volk bevrijde van de macht van de Filistijnen door Goliath te verslaan.
2. Passie - Laat je bewegen in Gods Geest! Elia staat passievol tegenover een occulte koning en koningin met honderden Baäl priesters. Apathie, luiheid en onverschilligheid zijn tegenovergesteld aan Passie.
3. Initiatief nemen - activeert je talenten en creativiteit, het ontwikkelt strategie om moeilijke situaties aan te kunnen!
4. Focus - Geeft richting aan je talenten! Noach had focus op het bouwen van de Ark en had zodoende invloed op 3 generaties (120 jaar). Jij zult invloed hebben op 3 generaties als je focus houdt op de zaken die God je geeft.
5. Voorbereiding - brengt je in positie! Bereid je voor door Bijbelstudie, vasten, gebed of gewoon fysieke voorbereidingen. God vult aan waar jij tekort schiet.
6. Oefenen in de principes van God - doet vermenigvuldigen! Tijdens onze genezings- en bevrijdingsdiensten mogen we anderen mee laten doen en oefenen onder de leiding van de Heilige Geest.
7. Volharding - zorgt voor het onderhouden van je geestelijke genadegaven! Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. *Want ik ben ervan*

overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overbeden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Rom.8:37-39

8. Moed - test je talenten! Je komt tegenover gigantische vijanden te staan. Jozua stond voor de onmogelijke taak om het beloofde land in bezit te nemen echter: *De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Deut.31:8*
9. Corrigeerbaar zijn - vergroot je talenten! Mozes was op 80 jarige leeftijd gereed om zijn grootste uitdaging met God aan te gaan. O.a. zijn impulsiviteit was aan banden gelegd. Hij was corrigeerbaar. Dit komt ondermeer tot uiting in het verhaal waarin Jethro hem verteld hoe hij zijn taken moet delegeren. Ex:18: 18-23
10. Goede relaties - verhogen je talenten! Kies je vrienden wijs uit. Zelfs in de gemeente zijn mensen die niet geloven. Wees waakzaam v.w.b. je 'kring van intimi'. Johannes 6: 64-67
11. Verantwoordelijkheid - laat jou de muren van God weer opbouwen! Nehemia was zo'n man die dit groeiproces van verantwoordelijkheid mocht meemaken. God nam hem aan de hand en leidde hem van de koning van de Perzen naar Jeruzalem om daar de poorten in te nemen en te heiligen en de muren weer op te bouwen.
12. Integriteit - laat je groeien in Goddelijk karakter
Integriteit gaat vooral over wie jij bent op de momenten dat niemand je ziet. Vanuit een juist Godsbeeld en een persoonlijke relatie weet je dat Hij altijd bij je is. Deze relatie en nabijheid zal je meer en meer laten groeien in Hem.

Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 2 Tim.1:6-8

Gebed:

- Dank U wel Heer dat U ons heeft geroepen om in vrijheid een slaaf van U te zijn.
- Dank U wel dat wij ons kruis op mogen nemen in deze tijd van vervolging.
- Heer sterk ons geloof door gebed en Uw Woord zodat onze relatie met U oprecht is en vol liefde en vreugde naar U en onze naaste.
- Vervul ons met Uw Geest en maak laat ons passievol uitstappen in Uw werken.
- Dank U wel voor de focus die U ons geeft op de voorbereide werken van U. Laat ons in Uw kracht zien hoe wij ons mogen voorbereiden op de taak die voor ons ligt.
- Wij mogen uitstappen in Uw werken en tegelijkertijd oefenen, Learning on the job.

- Heer laat ons volharden als Paulus, geef ons moed als Deborah en maak ons corrigeerbaar als Mozes.
- Geef ons geestelijk onderscheid in het aangaan van de juiste relaties zodat wij als een eenheid gezamenlijk verantwoordelijkheid aangaan voor de taak die U ons geeft.
- Heer laat ons standvastig zijn en groeien in Goddelijk Karakter.

Slot

De Bijbel spreekt over een eindtijd. Na het lezen van mijn boekje, van Corona naar Kruis van Kruis naar Kroon, zal je dat helder voor ogen hebben.

Matteüs 24 is één van de Bijbelgedeelten wat iets verteld over de eindtijd op aarde.

Vers 29-33: Onmiddellijk na die vreselijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen. En de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de Mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de Mensenzoon op de wolken zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen [van spijt]. Onder luid trompetgeschal zal Hij zijn engelen uitsuren. Ze zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, oosten, zuiden en westen, van over de hele wereld.

Van de vijgenboom kun je dit leren: als het hout zacht wordt en er blaadjes aan komen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd.

Driemaal eerder had God een reddingsplan met deze aarde:

1. De ark van Noach. Iedereen van de toenmalige wereld had toegang tot de Ark. Iedereen verklaarde Noach voor gek. Überhaupt om een zeevaardig schip te bouwen op het land, ver van de zee verwijderd. Totdat God de sluizen van de Hemel en aarde open zette. Noach werd gered met vrouw, 3 zonen en hun vrouwen. De Ark is een beeltenis van Jezus Christus.
2. De ark van het verbond. Deze stond in het heilige der heiligen. In de tabernakel. Een tempel gebouwd van tentdoek die Israël mee sjouwde door de woestijn op weg van Egypte naar bevrijding in het beloofde land. Deze ark is een beeltenis van Jezus Christus. Elk jaar op grote verzoendag mocht alleen de Hogepriester naar binnen achter een gordijn wat het voorhangsel wordt genoemd om daar bloed te sprenkelen voor de zonden van het volk op het verzoendeksel.

3. Jezus Christus zelf. Echter we lezen o.a. in Romeinen 1:21 *Ze hadden God dus kunnen kennen. Maar tóch hebben ze Hem niet de eer gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht.*

Er is nog een 4e kans. In handeling 1: 10-11 lezen we: *Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen.*

Als we de tijden bestuderen voor alle 4 de kansen die God heeft gegeven tot redding dan zien we dat het de meest verderfelijke tijden zijn die er ooit zijn geweest.

Als we Matteüs 24 verder bestuderen dan zien we dat het in de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach:

Vers 37: Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de Mensenzoon terugkomt.

Het is interessant om te lezen in Genesis 6 hoe het was in de dagen van Noach:

Er kwamen steeds meer mensen op de aarde. En de zonen van God zagen dat de dochters van de mensen erg mooi waren. Ze trouwden met hen, met wie ze maar wilden. Toen zei de Heer: "Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen 120 jaar."

In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd.

De Heer zag dat de mensen op de aarde erg slecht waren. Alles wat ze bedachten en deden was slecht. Daarom had de Heer er spijt van dat Hij de mensen had gemaakt. Hij had veel verdriet over wat ze deden. Daarom besloot Hij: "Ik zal de mensen die Ik heb gemaakt allemaal doden."

De zonen van God waren gevallen engelen die zich vermengden met het menselijk geslacht. De mens was niet meer zoals God hem geschapen had. Een duivelse vermenging had plaats gevonden.

Vandaag de dag vindt er weer zo'n duivelse vermenging plaats. Deze keer over zo'n 7 miljard inwoners van de aarde. Het DNA, jouw lichaams-code, de identiteit die God jou heeft

gegeven, wordt aangepast door een mRNA techniek. Het duivelse plan wat hierachter schuilgaat zien wij maar ten dele.

Gods 4e Ark is wederom Christus zelf die terugkomt op de wolken om zijn bruid te halen. We lezen verder in Vers 41-42: *Twee vrouwen zullen graan aan het malen zijn. De één zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Let daarom goed op. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.*

Dit is de opname van de gemeente van Christus vlak voordat er een nog zwaardere tijd aanbreekt, namelijk Gods oordeel over deze wereld. Deze wordt mogelijk ingeluid door een Great Reset waarover het World Economic Forum spreekt. Een tijd waarin de 4e industriële revolutie in haar volle glorie zal verrijzen met als doel de mens en computer samen te brengen. Complete controle over de mensheid!

In deze tijd zullen mensen zich nog bekeren, echter letterlijk 'als door vuur heen' zoals de Bijbel zegt.

Ik wil je vragen na het lezen van dit boek serieus na te gaan denken om Jezus Christus niet alleen aan te nemen als Heer in je leven, maar om Hem ook daadwerkelijk te volgen.

Gods rijkelijke zegen,

Willem