



Wees waakzaam,
van Corona naar Kruis

Van Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon

Visie voor de
eindtijd-gemeente
van Kruis naar Kroon



Willem Hoogenraad

*V*an Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon

Deel 1

Wees waakzaam, van Corona naar Kruis

Deel 2

Visie voor de eindtijd-gemeente, van Kruis naar Kroon

Willem Hoogenraad

Over de auteur

De schrijver heeft 36 jaar gediend bij het Korps Mariniers en heeft diverse missies gedaan. Toen hij op 42-jarige leeftijd tot geloof kwam wist hij dat God hem wilde gebruiken voor een taak bij de Krijgsmacht. Hij startte met een organisatie 'Marines for Christ'.



Hij is nu zendeling voor de Krijgsmacht bij de stichting NCOK. Nederlands Christen-militairen OntmoetingsKring www.ncok.nl

Door zijn voormalig werk waar Willem in missiegebied militaire eenheden mocht leiden, maar vooral door zijn passie en roeping, gelooft hij in kleine flexibele 'eenheden' die autonoom kunnen opereren en waar zorg is voor elkaar door het 'buddy-buddy principe', discipelschap!

'Van Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon'
Willem Hoogenraad

ISBN 978-90-75957-99-0
NUR 707
Eerste druk 2020

Niets in deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Proloog

‘Zoals de kerk begonnen is zo eindigt zij ook.’

In de relatieve rust van de ‘corona tijd’ ontstond bij Willem een onrust. Een diep hartsverlangen zijn visie te delen met zowel gelovigen als ongelovigen. Een visie die je niet even deelt tijdens een biertje op een zaterdagmiddag bij je familie op de camping.

Het coronavirus dreef Willem tot waakzaamheid omdat hij de actualiteit van vandaag ging zien in de Bijbel. Als oud-militair las hij dat er in vroeger tijden zogenaamde wachters waren op de muren van Jeruzalem die meer zagen als de bevolking binnen de muren en dat het die wachters niet vrij stond de informatie voor zichzelf te houden.

Deze cruciale informatie dreef hem naar het schrijven van deel 1 wat oproept tot waakzaamheid. Het eerste deel werd geschreven in de 40 dagen voor Pasen 2020.

Door het schrijven van deel 1 begon bovenstaande stelling te leven.

Willem kreeg een droom in de nacht van 31 maart op 1 april 2020. Een droom beschreven in het hoofdstuk: ‘Hoe gaat de toekomst eruit zien?’ Profetisch? Het is aan jou om dit te bepalen.

Na de droom wist hij dat deel 2 moest komen: ‘Een visie voor de eindtijd-gemeente.’

De stelling is de moeite waard om te onderzoeken. Als je bereid bent dit onderzoek samen met God te doen dan kan dit radicale gevolgen hebben voor je leven maar ook voor je omgeving. Je gaat ontdekkingen doen die ten grondslag liggen aan cruciale beslissingen die je in de komende tijd mag nemen.

Ongelovigen gaan ontdekken dat zij met hun blik op de kerk er niet ver naast zaten en hebben wellicht interesse in de gemeente zoals geschetst in deel 2. Gelovigen worden uitgedaagd tot ‘omdenken’. Wat deze term inhoudt ga je ontdekken.

Niets moet, alles mag. Maar besef dat deze tijd is zoals de tijd van Noach! En dan bedoelt de Bijbel de tijd van Noach voor de zondvloed.

Ben jij iemand die zegt zijn medemens te behandelen zoals hij behandelt wil worden?

Bid dan dat God tot je hart gaat spreken.

Je hoeft het niet overal met Willem eens te zijn, maar wees eerlijk tegen jezelf en tegen God.

Bestudeer vooral de Bijbelteksten en lees er omheen zodat elke tekst in zijn context komt.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met 3 levensbeschouwende vragen en een gebed.

Gods zegen

Deel 1

Wees waakzaam, van Corona naar Kruis

| | |
|--|----|
| Inleiding deel 1 | 7 |
| ‘Na Corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.’ | 9 |
| Droogte, sprinkhanen en ziekte | 12 |
| Wat is waarheid? | 16 |
| De weeën van de aarde | 20 |
| Weinig vertrouwen voor de toekomst | 26 |
| Komt Corona van God? | 29 |
| Standvastig in een onzekere situatie | 32 |
| Op weg naar een totalitair systeem | 36 |
| Hoe gaat de toekomst eruit zien? | 39 |
| Een geboorte is aanstaande | 42 |
| O kerk sta op! | 44 |
| Slot deel 1 | 48 |

Deel 2

Visie voor de eindtijd-gemeente, van Kruis naar Kroon

| | |
|---|----|
| Inleiding deel 2 | 52 |
| Wie is priester in de eindtijd-gemeente? | 55 |
| Wat, waar en waarom vernieuwing? | 57 |
| Wanneer een nieuwe kerk? | 61 |
| Hoe gaat de huiskerk functioneren? | 64 |
| Omdenken: van ‘tempel-denken’ naar ‘huiskerk-denken’ | 67 |
| De nieuwe kerk zal functioneren als een eenheid | 70 |
| Discipelschap, een lifestyle! | 73 |
| Opdracht: Maak alle volken tot mijn discipelen | 77 |
| Hoe ga ik starten? | 79 |
| Vluchtelingen op Tholen | 82 |
| Een orkaan op Sint Maarten | 86 |
| Een brief aan leiders van de kerk op Sint Maarten, Nederland en | 89 |
| Slot deel 2 | 92 |

Wees waakzaam, van Corona naar Kruis

Deel 1



Waar zijn we in beland? Een slechte film of een tijd van herstel? De ondernemer die zijn bedrijf failliet ziet gaan zal zich vinden in de eerste stelling. De milieuactivist in de tweede. De kankerpatient die niet geholpen wordt in de eerste, de eigenaar van een webwinkel in de tweede. Ouderen in een zorginstelling begrijpen er niets meer van, terwijl de moeder, die tegen een burn-out aanliep en nu heerlijk kan thuiswerken en dit als een tijd van herstel omarmt.

Er zijn gelovigen en ongelovigen die deze tijd als een slechte film ervaren en er zijn er uit beiden groepen die dit als een tijd van herstel zien.

Duizend en één vragen komen in deze tijd op je af? Een economie waarin we het geld als het ware zien verdampen. Soms zelfs eigen opgebouwd kapitaal. Wat is de waarde van geld als in enkele weken tijd wordt gesproken over bedragen van 1000-miljard die verdampt zijn? Voor alle duidelijkheid: dit is duizend keer een miljoen.

Misschien komen we er met elkaar achter dat ware rijkdom niet te vangen is in wat wij in deze wereld als rijkdom benoemen. Misschien gaan we beseffen dat ware rijkdom iets universeels is en dat dit universele niets te maken heeft met de individuele samenleving die wij hebben gebouwd.

Heeft de milieuactivist gelijk of wend hij zijn lobby aan om er zelf (on)bewust beter van te worden of dient hij (on)bewust een hoger doel wat achter deze milieubeweging schuil gaat.

In dit boek leg ik een uitdaging neer om in deel 1 vanuit Corona naar Pasen (het Kruis) te gaan. Om in deel 2 vanuit het Kruis naar Pinksteren te gaan. En in deel 3 vanuit hernieuwde kracht te gaan staan en leven vanuit de Geest.

De samenleving zal compleet veranderen en de uitdaging ligt bij jou om mee te veranderen.

Nu is de vraag tweeledig:

Verander jij naar het nieuwe beeld van de wereld?

Verander jij naar de bestemming die er voor jou klaarligt en naar het unieke doel voor jouw leven met de aan jou gegeven gaven?

De 3 delen zijn voorafgaand aan Pasen (deel 1), voorafgaand aan Pinksteren (deel 2) en na Pinksteren geschreven.

Het kan goed zijn dat jij in een heel andere periode begint te lezen. Dit maakt niet uit. Ga lezen. Laat de uitdaging, maar vooral ook de uitnodiging op je inwerken. Lees desnoods een hoofdstuk tweemaal en behandel de vragen. Lees de Bijbelgedeelten. Lees om de Bijbelgedeelten heen zodat jij de context gaat begrijpen.

Na **deel 1** kan het (opnieuw) Pasen worden in je leven. De drie laatste vragen van hoofdstuk 10 zijn belangrijke stappen naar de volgende periode.

De Heilige Geest kan bij jou worden ingeblazen:

En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

Johannes 20: 22 HSV

Na **deel 2** kan het (opnieuw) Pinksteren worden in je leven. Je zal de vervulling van de Heilige Geest (opnieuw) ondergaan. Het lijkt wel een tweede stap met Jezus en misschien is dit ook wel zo? Jezus zei niet voor niets tegen Zijn discipelen ‘wacht in Jeruzalem’, oftewel blijf op je post! Blijf waakzaam! Blijf bidden! Blijf in Mijn woord! Er gaat iets bijzonders gebeuren! Voel jij dit ook? Misschien zeg je wel dat de vervulling van de Heilige Geest al lang plaats heeft gevonden in jouw leven. Maakt niet uit. Ga lezen. Laat je bemoedigen. Johannes de dooper zei niet voor niets: Degene die na mij zal komen, zal dopen met Geest en met vuur! Misschien is in jouw leven de doop met vuur nog noodzakelijk. In ieder geval is in mijn leven nog van alles noodzakelijk. Mijn gebed voor jou is dat de Heer een nog krachtiger werk in je gaat verrichten.

Binnenkort sta jij voor die keuze. De vraag is:

WAT KIES JIJ?



‘Ma Corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.’

Dat gaat toch niet? Corona op hetzelfde level zetten als 9-11 of de vergelijking met iets ingrijpendst als een oorlog.

Nog niet eerder gingen we als land massaal in quarantaine, werden de kinderen thuis gehouden, werden alle evenementen afgelast, werden samenkomsten verboden, werden reisverboden afgekondigd, werd de horeca gesloten en werd er massaal gehamsterd.

Het is interessant om te weten dat het woord quarantaine is afgeleid van een tijdperiode van 40 dagen. De eerste Nederlandse gevallen van Corona waren na de carnaval. De start van de ‘vasten-periode’ van 40 dagen. Het vasten van 40 dagen voor de Pasen. Het paasfeest wat dit jaar exact op hetzelfde moment valt als het Joodse Pesach.

In Nederland worden wij met z’n allen stilgezet. Stilgezet van al onze bezigheden. Bijna niets uitgezonderd. Ineens is er weer een nieuw besef van onze omgeving. Misschien wel gewoon het voorjaar. Want de natuur lijkt zich weinig aan te trekken van Corona. Of een hernieuwd besef van onze relaties. Mogelijk relaties waaraan we de laatste jaren weinig aandacht hebben gegeven. Of het besef van God.....

De komende tijd ga ik een uitdaging bij je neerleggen.

Misschien ben je ongelovig? Dan is de uitdaging een stelling van mij die ik uit de Bijbel haal, namelijk:

God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Romeinen 1: 20

Bovenstaande tekst zegt m.a.w. dat geen mens te verontschuldigen is God niet te kennen. Voor een ieder die dit serieus neemt wordt dit een zoektocht. Misschien de mooiste zoektocht van je leven.

Ben je gelovig, maar je hebt geen persoonlijke relatie met God? Dan is de uitdaging om deze tekst te geloven en te DOEN:

Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Mattheüs 7: 7-8
Eén van Gods eigenschappen is trouw. Hij blijft altijd trouw aan Zijn woord. Zijn woord is onveranderlijk en van eeuwigheidswaarde. Dat wil zeggen dat God zich laat vinden.

Ga met ons mee de komende tijd want de tijd is kort. We zullen dit met elkaar in de Bijbel gaan ontdekken. Je zal gaan zien dat voor God niets uit de hand loopt en dat zelfs deze Corona crisis nauwgezet past in Zijn plan om nog velen bij Hem te brengen.

Ben je gelovig en je hebt een persoonlijke relatie? Dan is de uitdaging dat je een relatietest ondergaat met de almachtige en levende God.

De komende tijd zal het voor mij ook een relatietest zijn, want door mij hieraan te conformeren gaat de Bijbel weer tot mij spreken op een nieuwe manier. De Bijbel is een levend woord. De Heilige Geest spreekt door de Bijbel rechtstreeks tot jou en mijn hart.

In Openbaring 3: 15-16 lezen we:

Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u, Ik zal u uitspugen.

Lauwheid ligt ook voor mij continue op de loer. Een relatie moet je onderhouden. Na 32 jaar huwelijk is het nog dagelijks werken aan onze relatie. Zo is het met God ook. Het mooie van God is dat een ieder die Hem waarlijk zoekt zal vinden.

Het maakt niet uit in welke categorie je thuis hoort, want we zijn voor God allemaal gelijk.

In 2 Petrus 3: 9 lezen we:

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

Ook jij als gelovige moet je bekeren.

Lees het verhaal nog eens van Ananias en Saffira. Handelingen 5: 1-10

Zit in ons allemaal niet een Ananias of een Saffira? Als je dit gaat begrijpen

vanuit een nederige houding, een God vrezende (ontzag hebbende) houding, dan ga je pas de waarde van Gods genade enigszins begrijpen. Dan ga je beseffen dat het offer van de Here Jezus aan het kruis geen goedkoop offer was.

We lezen in Jesaja 53: 10

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen

Dan ga je beseffen: HET WAS VOOR MIJ PERSOONLIJK

Vragen:

1. Tot welke categorie behoort jij en wil je dat delen met iemand? (misschien met God?)
2. Welke uitdaging spreekt jou het meest aan? Komt deze uitdaging mogelijk van God?
3. Ga je iets veranderen of toepassen in je leven?

Spreek een gebed uit waarin we God vragen om in deze uitdagingen ons tegemoet te komen.



roogte, sprinkhanen en ziekte



Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7: 13-14

Een belofte van God aan koning Salomo, de opvolger en zoon van koning David, de derde koning van Israël.

Geen regen, sprinkhanen, pest? Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt?

Eerder zeiden we al dat God een God van trouw is en dat Hij Zijn beloften nakomt.

Maar deze belofte is er één voor Israël. Deze mogen we niet zomaar op onszelf betrekken.

Of toch wel? Als ‘wedergeboren Christen’ ben je geënt als een wilde tak op de edele olijfboom.

Een wedergeboren(opnieuw geboren) Christen is iemand die een persoonlijke relatie heeft met God. Doordat hij of zij een bewuste keuze voor Jezus heeft gemaakt en Gods offer voor de mensheid heeft aangenomen, heeft God hem of haar de Heilige Geest gegeven. Deze persoon is dus geestelijk geboren. Hij of zij wordt m.a.w. een compleet mens bestaande uit Lichaam, Ziel en Geest.

Nu hebben we nog het dilemma van enting op de edele olijfboom.

Laat mij dit uitleggen a.d.h.v. Gods woord, de Bijbel.

In Romeinen 11 vers 17 vinden we een goede uitleg:

Je zou het volk Israël kunnen vergelijken met een [gekweekte] olijfboom. En

jullie [als niet-Joden] met een wilde olijfbom. Nu heeft God een paar takken van de gekweekte olijfbom weggebroken. En Hij heeft de takken van de wilde olijfbom daarvoor in de plaats gezet. Dat zijn jullie. Nu drinken jullie van het sap uit de wortels van de gekweekte olijfbom. En de olijfolie in jullie is ontstaan dankzij die boom.

Je behoort m.a.w. tot hetzelfde lichaam. Je maakt deel uit van dezelfde sapstroom. Je DNA is identiek geworden. Je leeft niet meer vanuit de geest van de wereld, maar vanuit Gods geest.

Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon Kolossenzen 1: 13

Geen regen, sprinkhaan, pest?

In februari 2020 lezen we in de krant: 'Bosbranden in Australië zijn na 4 maanden eindelijk onder controle.'

In januari van 2020 horen we op het nieuws: 'Ergste sprinkhanenplaag in decennia teistert een deel van Afrika.'

In dezelfde tijd steekt het Corona-virus de kop op in China om niet veel later de rest van de wereld te bereiken.

Geen regen, sprinkhaan en pest. Begint het al een beetje te dagen?

In Efeze 5: 32 lezen we:

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Gods woord spreekt hier over een geheimenis. Zo staat Gods woord vol met geheimenissen. Het mooie daarvan is dat God middels Zijn Heilige Geest deze geheimenissen wil ontrafelen voor jou en voor mij. Laten we verder op zoek gaan en ontdekken wat Gods woord mogelijk nog meer zegt over de tijd waarin wij leven.

We zullen gaan ontdekken dat wat nu gaande is verbonden is aan de keuze die we als mensheid zelf hebben gemaakt. Dat er, geestelijk gezien, vloeken aan deze keuze verbonden zijn. We zullen profetische woorden onderzoeken en gaan zien dat de geschiedenis van Israël zich keer op keer herhaalt. Daardoor gaan we lessen leren voor ons eigen leven. Door vanuit het profetisch woord regelmatig de stap te maken naar Jezus Christus en Zijn volmaakte offer aan het kruis, gaan we Gods genade meer en meer ontdekken.

En wat nog veel belangrijker is, we gaan het toepassen in ons leven.

We begonnen met deze tekst:

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn

volk zend,

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2

Kronieken 7: 13-14

De les die we leren uit deze tekst:

God vraagt ons ootmoedig te worden. Synoniemen voor ootmoedig zijn: nederig, onderwerping, godvruchtig en devotie. Als je de God van Hemel en aarde werkelijk leert kennen dan willen we niets anders als ootmoedig worden voor Zijn aangezicht. Lees Openbaring hoofdstuk 4 eens. Dit geeft een klein beetje weer wat je straks gaat meemaken in de Hemel.

Vanuit deze houding van ootmoedigheid vraagt Hij ons te bidden. Als ons hart zich in trots verheft heeft het geen zin om te bidden. Een fysiek nederige houding, zoals knielen helpt hierbij.

Vanuit die houding vraagt Hij ons Zijn aangezicht te zoeken.

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. Openbaring 22:3-4

Wat Mozes niet mocht zien, hij mocht God alleen van achter een rots aanschouwen, mogen wij dan zien. We mogen God van aangezicht tot aangezicht kennen. We mogen weten wie Hij werkelijk is. En wij zullen een teken dragen waardoor we weten dat we van Hem zijn en bij Hem horen. Zijn naam zal op ons voorhoofd geschreven staan.

Als laatste vraagt God bekering. Dit betekent letterlijk afkeren van de wereld en omkeren naar God. De aard van de mens is tegenovergesteld.

Er staat geschreven:

‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel,’ en ook: ‘Een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder.’ 2 Petrus 2:22

Dit is de aard, de natuur van een hond of een varken. De mens is van nature niet meer geneigd God te zoeken. Ik zeg van nature, want de mens is geschapen naar Gods beeld. Echter na de keus van de mens om God te verwerpen, hebben we Gods Geest die in ons was verworpen en zijn we sterfelijk geworden.

Lees het eerste Bijbelboek nog eens, Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3 en leer hieruit wederom van de grote van Gods genade. God had, toen de mens tot zonde verviel (de zondeval), Zijn reddingsplan al klaar liggen voor de mensheid. Een reddingsplan wat Hij zo'n 4000 jaar later met de eerste komst van Jezus Christus openbaart.

Een reddingsplan wat de wereld niet wil zien, maar wat op dit moment, of je het wil of niet, openbaar komt in jou en in mijn leven.

Wij worden opgeroepen tot ootmoedigheid, omdat Hij dat deed:
Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here! Filippenzen 2: 7-11

Vragen:

1. Welke vraag heb je nog naar aanleiding van de kerntekst: 2 Kronieken 7: 13-14?
2. Snap je dat God ons tot Zijn volk wil laten behoren?
3. Welke van de 3 lessen vind je moeilijk?

Gebed: Welke dilemma's mogen we bij God brengen?



Wat is waarheid?

Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. Johannes 18: 37-38

We leven in een wereld waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. Althans dat is in onze cultuur de publieke opinie geworden.

Met andere woorden: iedereen heeft zijn of haar eigen koninkrijkje gebouwd en zit comfortabel op de troon van zijn of haar hart.

Als het om religie gaat dan gaan we shoppen en trekken die religie aan die het best bij ons past. Die lekker zit, als een comfortabele jas. Knelt die ergens, dan voegen we iets toe of nemen we iets af zodat het maatwerk wordt. God, aangepast aan ons leven.

We leven tenslotte in een liberaal land. Vrijheid is ons motto en niemand die dat afneemt. Zeker God niet.

Nu spreek ik natuurlijk over ongelovigen. Niets is helaas minder waar: *Julie zijn ontrouw aan God! Weten jullie niet, dat je geen vriend kan zijn van de wereld én van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God.* Jakobus 4:4

Ten aanzien van ongelovigen of anders gelovigen wordt op een andere wijze gesproken. Dit lezen we o.a. in de brief aan de Korintiërs:

De god van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. 2 Korintiërs 4:4

Wat is waarheid? Is er dan toch een universele waarheid? Eén religie? De mens zegt: alle oorlogen komen door religie. Sommigen specificeren dit en zeggen alle oorlogen komen door God. Vanuit de mens gesproken heb je gelijk, want toen God de mens geschapen heeft, heeft Hij ons geschapen naar Zijn beeld. Als hij de touwtjes in handen had gehouden en 7 miljard marionetten had gemaakt dan hadden we in een goed georganiseerde schepping geleefd met één waarheid.

Weet je wat, ga nog eens op de troon van je hart zitten, in je eigen koninkrijkje en speel nog eens even voor God. De vraag is nu, met jou als god, zou jij 7 miljard marionetten willen besturen?

Mijn antwoord zou zijn: 'dit lijkt wel een poppenkast.'

We vinden allemaal wat van een totalitair systeem. Ik geloof niet dat er iemand is die vrijwillig in een dictatuur wil leven. In een hoofdstuk 4 meer hierover.

God wil geen dictator zijn. Als Hij ons geschapen heeft, heeft Hij dat gedaan vanuit liefde. Waarom? God is Liefde. Omdat God ons liefheeft kunnen wij Hem liefhebben. Echter dit is een keuze.

Als wij wedergeboren zijn, dan geeft God ons een ultieme vrijheid:

Ik mag alles, zegt u. Maar niet alles is zinvol. Hoewel ik alles mag, mag niets mij overheersen. 1 Korintiërs 6:12

God weet dat als wij Zijn geest hebben ontvangen ons geweten anders gaat functioneren. Het geweten ligt opgeslagen in onze ziel, eigenlijk het centrum van wie wij werkelijk zijn. Deze ziel stond altijd onder de heerschappij van ons lichaam (Bijbel: ons vlees). Oftewel als mens zijn wij van nature geneigd om ons te laten leiden door ons gevoel. Wat ons hart ons ingeeft is per definitie goed. Dit is gedeeltelijk waar. Ken je het spreekwoord 'een halve waarheid is een hele leugen.' Dictators manipuleren de bevolking door een leugen te verpakken in veel waarheid. Hitler had zijn plannen voor Auschwitz in 1939 al klaar liggen. Hij was toen met zijn partij NSDAP aan de macht en beloofde het Duitse volk werk en voorspoed. Dit was de waarheid waarvoor mensen voor hem kozen. Wat hij niet vertelde (de leugen) dat er 6 jaar na dato 1,1 miljoen Joden zouden zijn vergast in Auschwitz.

Wat is nu de halve waarheid in ons verhaal? Waarom mogen we niet op ons gevoel afgaan? Dat mag wel, maar beperk jezelf niet tot uitsluitend je gevoel. God heeft jou zoveel mooier geschapen. Hij zegt:

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matteüs 22: 37

God heeft je ook een verstand gegeven. Sommige zaken voelen heel goed, maar zijn niet zinvol of wijs om te doen. Een kind wat sterk vermoeid is door het spelen in de speeltuin en aan het eind van de dag vraagt aan zijn

vader: 'Mag ik nog één keer op het hoge klimrek?' Dan zal de vader geen toestemming geven. Het kind is gefocust op het gevoel, maar de vader gebruikt zijn verstand.

Als wedergeboren Christen is jouw lichaam een tempel van de Heilige geest geworden. God persoonlijk heeft intrek genomen in jou. Eerder legde ik al uit dat dit één van de grote geheimenissen in de Bijbel is. Een wonder wat God doet in jou is dat je denken wordt vernieuwd.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2

Als jij vernieuwd wordt in je denken, dan staat je ziel niet langer onder de autoriteit van je lichaam, maar ben je in staat je ziel onder de autoriteit van je geest te brengen.

Dit laatste is een dagelijks proces waar we doorheen moeten. Onze lichamelijke verlangens blijven trekken aan het centrum van onze wil (de ziel).

Daarom staat er geschreven: *Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Matteüs 6: 33*

Wat is waarheid? Een toepasselijke vraag in deze tijden van crisis. Koning Salomo zegt in het boek Spreuken het volgende:

*Buiten roept de hoogste Wijsheid luid,
op de pleinen laat Zij Haar stem klinken.
Zij roept boven het rumoer uit,
aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt Zij Haar woorden uit.
Hoe Lang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben,
zullen spotters spotternij voor zich begeren
en dwazen kennis haten?
Keert u zich tot Mijn bestraffing,
zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten,
Mijn woorden u bekend maken.
Omdat Ik riep, maar u weigerde,
Mijn hand uitstrekke, maar niemand er acht op sloeg,
omdat u al Mijn raad verwierp,
Mijn bestraffing niet hebt gewild,
daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang,
u bespotten wanneer uw angst komt,
wanneer uw angst komt als een verwoesting,*

*uw ondergang eraan komt als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en nood over u komen.
Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden.
Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden,
omdat zij de kennis hebben gehaat
en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen.
Zij hebben Mijn raad niet gewild,
al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen.
Zij zullen van de vruchten van hun weg eten,
en verzadigd worden van hun eigen opvattingen,
want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden
en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen.
Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen,
hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.*
Spreuken 1:20-33

Vragen:

1. Wat is jouw waarheid?
2. Geloof jij in een universele waarheid? Waarom wel of waarom niet?
3. Wat wordt bedoeld met wereldgelijkvormigheid en hoe zit dat bij jou?

Bid en vraag God dat Hij juist in deze tijd de waarheid aan het licht brengt. Ook ten aanzien van de crisis waar de wereld doorheen gaat. Vraag aan God dat jij alles in het juiste licht mag zien.



e weeën van de aarde



Na Corona zal alles anders zijn. De wereld is na de zondeval van de mens in een proces gekomen wat onomkeerbaar is. De mens, maar ook de wereld, is sterfelijk geworden. Misschien kunnen we het best de vergelijking pakken met een stuk fruit. Een appel die we te lang laten liggen die gaat uiteindelijk rotten, bederven. Dit bedervingsproces kunnen we afremmen door de appel in de koelkast te leggen, maar uiteindelijk zal hij toch ouder worden, rimpels komen erin en uiteindelijk gaat hij rotten.

Het goede bericht is dat God zegt: 'Ik maak alles nieuw.' Openbaring 21:5 Zoals de mensheid opnieuw geboren moet worden, zo zal God ook de aarde opnieuw geboren laten worden. Echter een geboorte gaat niet zonder pijn. De mens moet, zoals de Bijbel dat noemt, sterven aan zichzelf. Onze 'eigen ik' moet dood. De zelfgenoegzaamheid, ons ik-gerichtzijn, het egoïsme wordt aan een proces onderworpen waar we als herboren, door Gods Geest, uit zullen komen. Zo is het met de wereld ook. Alles zal getoetst worden aan het vuur. Echter voor die oordeelsdag krijgt de mensheid met weeën te maken.

Het oordeel begint niet bij de ongelovige overspeligen en prostituees. Niet bij de ongelovige misdadigers, gevangenen en belastingontduikers.

Nee, het oordeel begint bij Gods huis. Bij hen die zeggen Zijn kinderen te zijn: *De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen.* 1 Petrus 4: 17

Zij die zeggen Jezus als fundament te hebben in hun leven. Op die dag zal blijken wat we werkelijk voor Hem hebben gedaan, want al onze Christelijke bezigheden voor eigen belang verbranden die dag:

Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. U kunt op die ene fundering met allerlei materialen bouwen, met goud, zilver en edelsteen, óf met hout, hooi en stro. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Here komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat

waardevol is, de rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. 1 Korintiërs 3: 11-15

Ben je ongelovig of anders-gelovig? Maak dan haast, want we zien dat de weeën zijn begonnen en dat Jezus (de bruidegom) klaar staat om Zijn bruid thuis te halen. De weeën zijn noodzakelijk om de bruid te laten inzien dat zij gekleed moet zijn in smetteloos fijn linnen.

Even relativeren: Nu hebben wij een Corona-crisis en dat doe je gelijk als de weeën van de aarde wegzetten? Nee hoor, de weeën zijn al een tijdje bezig. Echter in deze tijd gaan ze in frequentie en heftigheid toenemen. Net zoals bij de geboorte van een kind. Laten we eens gaan kijken wat Gods woord hierover zegt.

In Psalm 50: 1-6 lezen we:

De Here, de enig ware God, neemt het woord en roept naar de hele aarde, van oost tot west.

God komt met een ongelooflijke, prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe. God is in aantocht en zal niet zwijgen, omdat Hij móet spreken.

Een laaiend vuur gaat voor Hem uit en om Hem heen daverd een storm.

God roept tot in de hemelen en naar de aarde om zijn volk te onderwijzen.

Laten mijn volgelingen bijeenkomen, zij die mijn verbond erkennen en Mij hun offers brengen.

De hemel zelf laat horen wat recht en gerechtigheid is, want God is de enige rechter.

Ik mag weer verwijzen naar de branden in Australië van januari j.l. en de 3 zondag stormen die we in Nederland hadden voorafgaand aan de Corona-crisis. God komt met vuur en om Hem heen daverd een storm.

Hij roept nu Zijn kinderen. Je bent niet Zijn kind? Wordt dan nu Zijn kind door Zijn verbond van het bloed van Zijn zoon Jezus Christus te erkennen en jezelf als een offer te geven.

Corona-crisis zwaar? Deze zaken staan ons nog te wachten:

Jesaja 24: 16-20: *Over de hele wereld horen we mensen de Heer met liederen prijzen: 'Prijs de Heer, de rechtvaardige God.'*

Maar ik zeg [nu]: "Help! Het is afgelopen met me! Ik verhonger!" Want de mensen zijn slecht. Ja, ze zijn door en door slecht. Pas maar op, bewoners van het land! Het zal slecht met jullie aflopen! Mensen die vluchten voor het gevaar, vallen in een kuil. En wie weer uit de kuil klimmen, komen in vangnetten

terecht. Het zal vreselijk gaan **regenen** en er zal een zware **aardbeving** komen. De aarde zal **openbarsten, schudden en beven**. De aarde zal **waggelen** als een dronken man. De aarde zal **schudden** als een gammele hut in het veld. De aarde zal **schudden** onder Gods straf voor alle slechte dingen die de mensen hebben gedaan. De aarde zal **bezwijken** en niet meer opstaan.

In Mattheüs 24: 5-13 lezen we een profetie van Jezus over deze tijd: *Want heel veel mensen zullen beweren dat ze Mij zijn. Ze zullen zeggen: 'Ik ben de Messias.' En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde.*

Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie in Mij geloven. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens Mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered.

In Lukas 21: 11-15 lezen we: *Er zullen nu hier, dan daar gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn. Ook aan de lucht zullen vreselijke dingen te zien zijn. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zullen de mensen jullie mishandelen, vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen. Omdat jullie in Mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen. Zij zullen over jullie rechtspreken. Dat zal gebeuren zodat jullie hun over Mij kunnen vertellen. Besluit nu alvast dat jullie niet van tevoren gaan bedenken wat jullie dan moeten zeggen. Want Ik zal jullie de woorden en de wijsheid geven.*

Er komt een vreemde tijd aan. Vreemd in mijn ogen, want de wereld is er langzaam naartoe gegroeid en trekt zijn schouders op en blijft relativeren, oftewel verklaren waarom sommige zaken gebeuren en zien Gods hand niet in dit geheel. Er zijn gelovigen die meer en meer gaan zien. Er zullen profeten opstaan, jongeren zijn die visioenen zien en ouderen die in dromen boodschappen doorkrijgen:

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Handelingen 2: 17

Ik geloof dat deze tijd is aangebroken. Waarom? Omdat ik probeer waakzaam te zijn.

Jezus zei vlak voor Zijn sterven tegen Zijn discipelen: 'Blijf hier en waak met mij.' Even later trof Hij hen slapend aan en zei tegen Petrus: 'kunt u dan niet 1 uur met Mij waken?'

Vandaag geeft Hij ons de opdracht: *'Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.'* Matteüs 24: 42

In de eerste brief aan Timoteüs worden we nog eens opgeroepen tot waakzaamheid. Hij wordt zelfs gewaarschuwd voor leraren die zich van Christus afkeren en anderen verleiden hun voorbeeld te volgen:

Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten, zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. 1 Timoteüs 4: 1-3

Wederom kunnen we zien dat deze tijd is gekomen. Laten we verder gaan en zien wat Petrus zegt over deze tijd t.a.v. leraren en profeten:

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. 2 Petrus 2: 1-3

Een laatste kenmerk van de eindtijd is opstand tegen God o.a. door zgn. spotters die zullen opstaan en zeggen:

'Er is toch beloofd dat de Christus zou komen. Waar blijft Hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest.' 2 Petrus 3: 4

Nog een kleine opsomming van tekenen van de eindtijd:

1. oorlogen, geweld en wetteloosheid

2. droogte en hongersnood
3. aardbevingen en andere natuurrampen
4. epidemische ziekten
5. de opkomst van een agressieve macht (islam?) Daniël 11:40, 42-43
6. een opkomende unie die streeft naar de eerste plaats in de wereld (Europese unie?) Openbaring 13:7
7. een machtige religieuze figuur leidt een religieuze opleving(paus?)
8. een persoon krijgt wereldheerschappij (anti-christ)
9. geloof wordt een kwestie van leven of dood, vervolging
10. een crisis treft Jeruzalem
11. de gruwel der verwoesting (een afgodsbeeld op de tempelberg in Jeruzalem)
12. de grote verdrukking (een tijd van 7 jaren voor de wederkomst van Christus)
13. hemelse tekenen (o.a. bloedmanen)
14. de zeven laatste plagen

In het Oude Testament leren we van de Profeten dat er 3 belangrijke zaken al zijn geschied:

Een hersteld Israël: 14 mei 1948. *Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeen gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.* Jesaja 66: 8

De Joden keren terug naar eigen land:

Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Jesaja 11: 12

Antisemitisme op Internationale schaal:

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is vooral de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Zacharia 12: 3

Bijzonder is het antwoord van Jezus als de discipelen vragen: *Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?* Matteüs 24: 4

Dan geeft Jezus het volgende antwoord: *Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.* Matteüs 24 : 14

Verder zegt Jezus: *Let eens op de vijgenboom of op een andere boom. Wanneer je de blaadjes ziet uitkomen, weet je dat het bijna zomer is. Wanneer je ziet*

gebeuren wat Ik zojuist heb gezegd, kun je er van op aan dat het Koninkrijk van God er bijna is.' Lucas 21: 29

De vijgenboom is een beeld van Israël. Met andere bomen duidt Jezus mogelijk op de christenen. Hij geeft hier een beeld dat wanneer onze takken gaan uitlopen, als wij gaan bloeien en vrucht gaan dragen zal Zijn wederkomst en de voleinding van deze wereld nabij zijn. Het evangelie, de goede boodschap van God, moet in de gehele wereld gepredikt worden.

Als slot van dit hoofdstuk wil ik iets zeggen over het volgende:

Veel christenen slaan eindtijd-discussies direct dood met de opmerking: 'Hij zal komen als een dief in de nacht', oftewel niemand zal dat weten. Of zij zeggen: 'het is niet aan ons om het uur te weten.' Dit laatste klopt, maar pareer ik direct met de opmerking: 'Lieve broer/zus het uur is niet aan ons, maar wel de oproep om waakzaam te blijven als de tekenen aan de hemel en op aarde zichtbaar worden. V.w.b. de dief in de nacht worden wij geacht de zgn 'Dag des Heeren' te duiden. Dit kunnen we lezen in 1 Thessalonicenzen 5: 1-4

U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: 'Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,' zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.

Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.

Voorlopig genoeg over de weeën van de aarde.

Vragen:

1. Wat heeft jou het meest geraakt in dit hoofdstuk?
2. Wat zijn recente gebeurtenissen die je ziet en in het licht van de Bijbel kan plaatsen?
3. Wat is mogelijk Gods oproep voor de christenen die door deze weeën heengaan?

Gebed:

Mijn gebed is dat de Heilige Geest Zijn licht laat schijnen over de profetieën. Dat je beseft dat er vandaag de dag vele dwaalleraren en valse profeten rondlopen. Maar dat je ook beseft dat m.n. in deze tijd mensen weer profeteren, visioenen zien en dromen krijgen van God. Mijn gebed is dat je alles toetst aan Gods woord en dat God door de Heilige Geest tot jouw hart zal spreken en ook jij een woord van Hem krijgt.



W

einig vertrouwen voor de toekomst

Als dit jouw reactie is op de teksten hierboven dan heb je zeer waarschijnlijk nog geen keuze gemaakt voor Jezus. De Heilige Geest spreekt niet tot je hart. Of je hebt wel een keuze gemaakt, maar je leest nauwelijks Gods woord en in de Bijbelstudies en preken van jouw kerk wordt nauwelijks onderwijs gegeven m.b.t. het boek Openbaring en m.b.t. de Profetieën die op het punt staan te gebeuren of zich nu voor onze ogen uitvouwen.

Ik hoop je nu niet kwijt te raken, want jij bent degene die dit schrijven inspireert. Zelfs veel oprechte christenen zijn bang in een tijd als deze terwijl zij weten dat dit nog maar het begin is van de weeën.

Ik hoop juist dat je nu nieuwsgierig wordt en Gods woord gaat onderzoeken. Voordat je de Bijbel openslaat, vouw je handen kort en sluit je ogen en zeg: 'Heilige Geest help mij met het verstaan en begrijpen van het door U geïnspireerde woord.'

Lees die stukken die nu gebruikt worden en lees er omheen zodat het in een context komt te staan, opdat je mag lezen in het licht van God zelf.

De Psalmist van Psalm 119 zegt:

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. vers 105

Hoe mooi zal het zijn als vers 106 dan ook waarheid voor jou wordt:

106 Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen:

ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen.

Gods zegen deze dag bij het lezen van dit hoofdstuk: **Weinig vertrouwen voor de toekomst.**

In Galaten 4: 8-10 lezen we: *Toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen (of, beter gezegd: nu God ú kent), daar weer naar teruggaan? Wilt u*

soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? U bepaalt uw aandacht bij dagen, maanden, seizoenen en jaren. U mag wel weten dat ik mij zorgen maak om u. Ik ben bang dat alles wat ik voor u heb gedaan, voor niets geweest is.

Misschien herken je jezelf in bovenstaande tekst. Dan raad ik je aan om de hele brief aan de Galaten te lezen. Het zijn maar 6 hoofdstukken. Paulus geeft goede adviezen aan hen omtrent het dagelijks leven. Het is een gemeenschap die Christus heeft leren kennen en Hem is gaan volgen, echter na verloop van tijd raken zij in de ban van dwaalleraars en vervallen weer in oude gewoonten en structuren.

Lieve broeders en zusters. We hebben de tijd niet meer om lauw te zijn. Jezus zegt: 'Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen.' Openbaring 3: 16 HSV.

Het gaat hier over christenen. God heeft dus nog liever dat we ijskoud zijn t.o.v. Hem, want als we Hem een beetje volgen, gewoon mee blijven feesten met de wereld alsof er niets aan de hand is, dan Zijn we hypocriet. Wees dan maar echt en laat zien hoe je hartsgesteldheid werkelijk is t.o.v. Mij. Echtheid is het God om te doen. Oprechtheid van hart. Op zoek naar waarheid.

Waarheid die Zich laat vinden in de persoon van Jezus Christus.

In Johannes 17 vinden we het hogepriesterlijk gebed. Het gebed wat Jezus bidt tot Zijn Vader vlak voordat Hij gevangen wordt genomen.

In vers 22-23 zegt Hij:

En dezelfde macht en kracht die U aan Mij heeft gegeven, heb Ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.

De Basisbijbel (BB) geeft het mooi weer. We lezen hier als de ongelovigen zien dat wij één zijn zoals Jezus en God één zijn, zij de liefde van Jezus voor henzelf gaan zien.

Dit is nogal wat. Dat wil dus zeggen dat wij als kerk nogal wat laten liggen. Mag ik jou als christen wat vragen? Heb jij nog onenigheid met een broeder of zuster? Staat er nog iets tussen jou en een ander in? Spreek je wel eens slecht over een andere kerkgemeenschap (roddel)?

Efeze 4: 25-27 Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans.

Nogmaals de oproep: Wordt één door het bloed van Christus!

Even terug waarmee we begonnen: weinig vertrouwen voor de toekomst. Een synoniem voor het woord vertrouwen is geloven. Ik vertrouw jou. Ik geloof in jou.

Kan de ongelovige of anders-gelovige mens dat nu van de christen zeggen? Van velen wel gelukkig, maar dan nog maken we er een potje van met alle verschillen en gebruiken.

Is dat zo erg dan? Nee hoor, ik geloof zelfs dat er kracht zit in de kleurrijkheid van de kerk. Maar het gaat erom dat wij ons verbonden weten door dezelfde Geest. Dat wij elkaar groeten op straat. Elkaar erkennen als leden van hetzelfde lichaam, elkaar zien, waarderen en respecteren. Als mensen dat gaan zien, zien ze echtheid in ons, oprechtheid van hart en gaat het christendom zich ontpoppen als de Waarheid in de persoon van Jezus Christus.

Dit geeft vertrouwen voor de toekomst:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Timoteüs 1: 7

Vragen:

1. Hoeveel vertrouwen heb jij in de toekomst?
2. Hoeveel vertrouwen heb jij in de leiders om je heen?
3. Hoeveel vertrouwen heb jij in jezelf?

Gebod: Dank God vandaag, want het is in deze tijd zo simpel om een bittere wortel in je hart te laten ontstaan. Dankbaarheid doet het tegenovergestelde. Een dankbaar hart heeft hoop. Hoop voor de toekomst.



Komt Corona van God?

Wij moeten in onze huizen blijven. Videobellen is nu een ideaal middel om contact te houden.

Via de,online- huiskring en gebedsgroepen stel ik regelmatig de vraag: 'Komt Corona van God?' Het valt mij op dat velen hier zeer stellig in zijn. Een soort fundamentalistische houding wordt dan aangenomen door te zeggen: 'Dit kan niet van God komen. Die God dienen wij niet!'

Laten we dit eens gaan onderzoeken.

Uit mijn ervaring kan ik zeggen toen ik nog maar kort geleden tot geloof was gekomen, mijn Godsbeeld niet heel zuiver was. Ik beperkte mij tot een God die alleen maar liefde was.

Nu zal je misschien zeggen 'Dat klopt toch, lees 1 Korintiërs 13 nog eens, het hoofdstuk van de liefde, dan kan je er toch niet meer omheen dat God enkel liefde is?'

God is liefde. Dat ben ik met je eens, maar als we zeggen 'God is enkel liefde', dan doen we Hem tekort.

Zijn zoon Jezus maakt deel uit van de goddelijkheid van de Vader. Hij zegt: *'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'* Johannes 14: 6

Hier zien we nog drie eigenschappen van God. De enige persoon die richting kan geven, zeker in tijden van crisis, de weg. De waarheid in persoon, waar we het al eerder over hadden. (hoofdstuk 3: Wat is waarheid?) Hij is de gever van het leven.

Maar aan al deze eigenschappen ligt Liefde toch aan de basis? Hier heb je mogelijk een punt. Bij Corona ligt, mijns inziens, liefde niet aan de basis, of toch?

Als God liefde is kan Hij de zonde niet ongestraft laten. Stel: je hebt een dochter en die wordt verkracht, dan moet die dader toch berecht worden? Daar is iedereen het over eens.

Zoals dat in het Koninkrijk der Nederlanden werkt, zo werkt dat in het Koninkrijk van God. Oftewel, als iemand een zonde begaat moet daar een straf tegenover staan. Eerder lazen wij dat de straf die wij verdienen door Jezus aan het kruis is gedragen. Oftewel: Hij is plaatsvervangend voor onze zonden gestorven.

We kunnen stellen dat God een **rechtvaardig** God is die de zonde niet ongestraft laat.

Even terug naar de vraag: 'Komt Corona van God?'

We kunnen ons ook afvragen: 'Zondigt de wereld, zodat deze gestraft moet worden?'

Als we nog eens terugkijken naar hoofdstuk 4, de weeën van de aarde, dan kunnen we er niet omheen dat God met een oordeel gaat komen.

Sommigen zeggen nu: 'Dat is de satan en zijn demonen die Hij daarvoor gebruikt.' Om eerlijk te zijn vind ik die gedachte interessant en tegelijkertijd zeg ik: 'ik weet het niet.'

Als God almachtig is dan laat Hij het in ieder geval toe.

Uit de kerntekst in hoofdstuk 2, 2 Kronieken 7: 13-14, kunnen we opmaken dat het wel degelijk God is die droogte geeft, sprinkhanen en de pest.

In het boek Job leren we dat God de duivel(satan) letterlijk toestaat om Job van alles aan te doen.

Toen zei de Heer tegen de duivel: 'Goed. Met alles wat Job heeft, mag je doen wat je wil. Maar Job zelf mag je niets aandoen.' Job 1: 12

Maar als God liefde is dan is het toch onbegrijpelijk dat Hij dit toelaat?

Nee, het is niet onbegrijpelijk, want wat we nu om ons heen zien ontvouwen is de finale van Gods grote masterplan. Tot nu toe hebben wij in Zijn genade mogen leven. Zelfs de ongelovigen ging het goed. Vaak beter als Gods kinderen. Langzaam naderen we nu de tijd van het oordeel. Dit is de moeilijkste tijd die de mensheid ooit heeft meegemaakt en gaat meemaken. Zoals we eerder lazen: de weeën zijn begonnen. Weeën kenmerken zich dat ze plotseling zijn afgelopen en elkaar gaan opvolgen in een hogere frequentie en steeds heftiger worden.

God zegt tegen zijn kinderen:

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korintiërs 10: 13

Doordat God rechtvaardig is gaan we Zijn liefde voor ons weer zien. Zijn masterplan is een plan van herstel met de wereld, maar ook met ons.

In Openbaring 19:8 lezen we, dat de vrouw van het Lam zich gereed heeft gemaakt en haar gegeven is, zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Dan pas zal Jezus terugkomen om Zijn bruid op te halen.

Het is prachtig hoe in de Bijbel wordt beschreven dat Jezus de bruidegom is die conform de Joodse traditie na het huwelijksaanzoek op een later tijdstip terugkomt om Zijn bruid op te halen.

Christus zal dus wederkomen om Zijn bruid op te halen, het Joodse volk (in mijn beleving).

Wij als gemeente van Christus zijn Zijn lichaam. Ook van ons wordt verwacht dat wij ons gereed maken voor Zijn terugkomst.

In deze tijd van beproeving worden wij geroepen om ons in ootmoed te buigen, te bidden, Zijn aangezicht te zoeken. Ons te bekeren van onze slechte wegen.

Zijn belofte is dan:

Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.

Want nu heb Ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat Mijn Naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. 2 Kronieken 7: 15-16

Vragen:

1. Komt Corona van God?
2. Is Gods normering verschillend van jouw normering? Verklaar
3. Wat is de straf die wij volgens Gods normering verdienen?

Bidden: Bid vandaag om heldere inzichten van de Heilige Geest. Dat Hij je mag geven een hart van vlees in plaats van steen. Dank God voor het plaatsvervangend offer van Zijn zoon.



S

tandvastig in een onzekere situatie

Zeer toepasselijk in deze tijd van crisis.
Hoe standvastig ben jij in deze tijd? Geef je hoop of wanhoop? Ben jij een veilige haven of ben je als een storm?

Ik moet denken aan een verhaal waarin een man, Paulus, als gevangene naar de keizer in Rome wordt gebracht. Vlak voor de winter komt het schip in het plaatsje 'Schone havens' op Kreta. Omdat dit plaatsje niet geschikt is om te overwinteren en er een zachte wind opsteekt, vertrekt het schip en komt in een zware storm terecht, een Euroklydon.

Uiteindelijk lijden ze schipbreuk op Malta en worden allemaal gered, 276 opvarenden.

Dit verhaal kunnen we lezen in Handelingen 27 en 28.

Ik geloof dat we uit dit verhaal belangrijke lessen kunnen halen voor onszelf en in het bijzonder voor deze tijd. Voor Paulus was het namelijk ook een tijd van crisis. Alles stond op zijn kop. Hij had een missie om het evangelie, de goede boodschap, aan de niet-Joden te brengen. Daarom had hij al een groot gedeelte van het Middellandse Zeegebied doorkruist. Hoe kon hij nu nog trouw zijn aan Gods missie. Nu hij als gevangene in Rome wordt vastgezet.

Lees eerst Handelingen 27 en 28: 1-10

Ga met mij mee en leer van Paulus.

Kort geleden las ik dit gedeelte in de Bijbel. Het was nacht ik kon niet slapen. Ik moest glimlachen toen ik aan de tekst dacht 'overdenk Mijn woord dag en nacht'.

Ik ging lezen en zag gedeelten uit deze tekst in het licht van vandaag.

In vers 8-10 lezen we dat Paulus, als gevangene, de vrijmoedigheid pakt

om de leiders op het schip, t.w. een centurion, de kapitein en de stuurman, aanspreekt om hen te waarschuwen voor de komende tijd. Paulus weet dat na de vastentijd, gevaarlijke stormen kunnen opsteken vanuit het oosten.

Zo weten wij door de Bijbel en de tekenen van de eindtijd dat er een nieuw seizoen is aangebroken en mogen wij de vrijmoedigheid pakken leiders in onze omgeving te waarschuwen voor de zaken die wij kennen uit Gods woord.

Vers 11-13: Paulus wordt niet serieus genomen en de kapitein vaart uit. Zij laten zich verleiden door een zachte bries uit het zuiden.

Als jij op leiders afstapt word je in eerste instantie niet serieus genomen en zijn zij geneigd tot tegenovergestelde beslissingen.

Vers 14-17: Er steekt een storm op, een Euroklydon, en alles verandert. Een soort van paniek maakt zich meester van de kapitein, bemanning en opvarenden.

Als de crisis komt is het letterlijk crisismanagement en worden er beslissingen genomen die mogelijk niet wijs zijn.

Vers 18-20: Lading en scheepstuig worden overboord gezet. Alle hoop wordt hen ontnomen.

Paulus lijkt rustig af te wachten, de situatie te bekijken en hij zal ongetwijfeld permanent in gebed zijn geweest.

Door de crisis zullen mensen bezittingen en geld kwijt raken. Het zal grote economische gevolgen hebben. Alle hoop voor de toekomst lijkt te verdwijnen. Ons wordt gevraagd om stil te zijn en af te stemmen om vervolgens in de storm Gods stem te verstaan.

Vers 21-26: Na een lange tijd zonder eten en zonder hoop gaat Paulus staan. Hij is door een engel bezocht en geeft de mannen moed door hen op hun fout te wijzen en tegelijkertijd over een genadig God te spreken die hen zal sparen omdat God een plan heeft met Paulus, nl. hem voor de keizer van Rome brengen. Hij geeft hoop met de mededeling dat zij op een eiland zullen komen.

Wacht tot het juiste moment. Als God tot je heb gesproken. Als iedereen uitgeput is en hopeloos ga dan staan en geef de mensen moed om over jouw God te spreken. Omdat jij deel uitmaakt van Zijn masterplan, worden de opvarenden, in jouw bootje, gered. Jij mag je omgeving wijzen op een nieuw land, een nieuw seizoen, een nieuw Koninkrijk wat gaat komen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij!

Vers 27-32: Het schip wordt heen en weer geslingerd. Mannen zetten sloepen overboord en willen het schip verlaten. Paulus heeft een duidelijke opdracht en geeft aan dat als ze dat doen zij niet gered kunnen worden.

De onzekere situatie blijft voortduren. De mensen in jouw omgeving nemen vreemde beslissingen. Het is zaak dat jij focus houdt op de opdracht die jou is gegeven door God. Blijf standvastig en blijf op je post. Gebiedt anderen ook op hun post te blijven. We zien in deze crisis dat mensen een duidelijk vastomlijnde taak hebben en daar niet vanaf kunnen wijken.

Vers 33-38: Paulus neemt nu echt de leiding en gebiedt de mannen te eten. Hij neemt de vrijmoedigheid om met iedereen te bidden en het brood te breken en daarvoor te danken. Het resultaat is dat zij weer moed krijgen. Juiste beslissingen worden genomen. Zelfs radicale beslissingen als voedsel overboord zetten. Er is geloof in Paulus en zijn visie. Zelfs de touwen van de ankers worden afgekapt. Als het licht wordt en er land in zicht is dreigen de Bewakers gevangenen te doden. Echter de centurion weerhoudt hen ervan.

We worden opgeroepen, na een periode van vasten en verootmoediging, krachten op te bouwen. Na het eten van het brood des levens (Gods woord, Christus), ontvangen we bovennatuurlijke kracht. Ongelovigen wijzen wij op Jezus door met hen bidden. Daardoor krijgen zij moed en nemen zij juiste beslissingen in tijden van grote crisis. Beslissingen van complete overgave moeten worden genomen. Mensen hechten geloof en vinden houvast aan jouw visie. Er zullen personen zijn die jou en medestanders met de dood bedreigen, echter iemand met hoger gezag verhindert dit.

Hoofdstuk 28: 1-10: Paulus en 275 opvarenden, komen op Malta aan. De bewoners ontvangen hen buitengewoon vriendelijk. Er wordt een vuur gemaakt en als Paulus een bos takken oppakt wordt hij gebeten door een giftige slang. Echter het doet Paulus niets. De mensen beschouwen dit als iets Goddelijks. Paulus wordt bij de voornaamste man van het eiland gebracht en blijft daar 3 dagen. Hij geneest daar vele zieken en hij ontvangt Paulus en krijgt alles wat hij nodig heeft.

Als de crisis over is zullen er mensen zijn, die God niet kennen, die ons buitengewoon vriendelijk behandelen. Satan zal onverwachte streken uithalen maar het zal ons niets doen.

In Marcus 16: 18 HTB staat: *zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke*

mensen de handen opleggen en genezen.

We gaan de voornaamste personen ontmoeten en op die plaatsen wonderen verrichten.

Het verhaal gaat nog verder, want Paulus komt voor de Keizer. De voornaamste persoon van de toenmalige wereld. Hij is een gevangene, maar mag een huis bewonen in Rome. Zoals wij op dit moment, zit ook hij in quarantaine. Vele mensen bezoeken zijn huis. Mensen worden bemoedigd, worden genezen en komen tot geloof.

Vragen:

1. Kan het verhaal van Paulus schipbreuk op deze manier worden toegepast?
2. Hoe sta jij in dit verhaal? Durf je hier openlijk over te praten?
3. Wie zijn de mensen bij jou aan boord?

Bidden: Heer U heeft mij mensen gegeven waarover ik mag waken. Geef mij de vrijmoedigheid in deze crisis dat ik op ook mijn mond open doe opdat U hem vult met Uw woorden. U zegt dat ik mij niet druk hoeft te maken wat ik zeg, want U geeft mij woorden.



p weg naar een totalitair systeem



Een wandeling met 2 personen mag nog. Blijf wel 1 ½ meter uit elkaar!
Om 19.00 uur op dinsdagavond geeft de minister president nieuwe verordeningen die gelden voor ons land. Nederland kiest voor een zgn. intelligente lock-down. Er komt zodoende veel draagvlak en sympathie voor onze leiders. Geen opstand maar begrip omdat Mark Rutte zich ontpopt als een leider in crisis, een leider in zware tijden.

In Amerika lijkt het tegenovergestelde het geval te zijn. Een president die lamgeslagen lijkt. Het komt over dat Donald Trump deze situatie niet aan kan.

Rusland, China en Cuba zien we opstaan als wereldredders. Hun welkome hulp wordt breed uitgemeten door de media. Is in China alles over dan? Draaien zij weer op volle kracht? Heeft Rusland geen Corona? Moeten zij niet alle zeilen bijzetten of voorbereidingen treffen in eigen land? Staat Cuba nog steeds onder invloed van deze ('voormalige') communistische grootmachten? 'Nood breekt wet' is een spreekwoord wat nu op mondiaal niveau wordt toegepast. Wetgeving wordt gewijzigd onder het mom van pandemie. Massaal gaan we er als mensheid mee akkoord. We zullen wel moeten, toch? Inderdaad v.w.b. Nederland herhaal ik de woorden van Mark Rutte: 'Dit moeten we met 17 miljoen mensen doen.'

Maar wat nu als wetten t.a.v. vrijheidsbeperking niet worden teruggedraaid? Wat nu als er wordt bepaald dat we deze wetten moeten handhaven omdat het zeer waarschijnlijk is dat er elk jaar nieuwe virussen de kop op steken? Wetten die handhavers de mogelijkheid geven ons te bestraffen als we sociaal contact hebben, oftewel te dicht bij elkaar zijn. Wetten die erin voorzien dat mensen zonder gerechtelijk bevel opgepakt kunnen worden en in quarantaine geplaatst. Wetten die erin voorzien dat iedereen verplicht wordt gevaccineerd. Wetten die voorzien in een digitale registratie van elk individu. Mogelijk gerealiseerd door gebruik van slimme technologie waarbij

het mogelijk is om direct de temperatuur te meten bij personen of andere afwijkingen in het lichaam.

In de Bijbel worden we opgeroepen tot waakzaamheid. Als ik bij broeders en zusters op dit moment praat over deze zaken word ik vaak uitgemaakt voor iemand die denkt in complottheorieën.

Wees waakzaam en onderzoek bij officiële bronnen wat hun agenda's zijn. 'Blijf hier en waak met Mij' zei Jezus in de hof van Gethsemane tegen zijn discipelen. Hij zag de duisternis al over de aarde komen. Vandaag zegt Jezus tegen ons: 'Blijf hier en waak met mij.'

Zien we de duisternis? Onderzoek je de agenda's van de machten op aarde. Begin vandaag eens en kijk eens op id2020.org of op life-on-chip-2020.b2match.io of google eens naar universeel griepvaccin. Onderzoek de bedrijven die hiermee bezig zijn en kijk vervolgens naar de organisaties welke zich aan deze projecten verbinden.

Vraag je eens af: 'Kan een pandemie hun doelen versneld realiseren?'

Je gaat ontdekken wat ons te wachten staat.

De Paus en de VN roepen op tot een wereldwijde wapenstilstand. Geweldig toch? Wereldvrede past naadloos in het totalitaire macht systeem. We hebben een gezamenlijke vijand nodig om één te worden. Corona moeten we niet met 17 miljoen mensen bestrijden, maar met 7 miljard. Eenduidige aanpak vereist elke pandemie. Hoe mooi zal het zijn als dit door een VN gerealiseerd kan worden. Helaas wordt de VN gevormd door 193 lidstaten en heeft het geen mondiale macht om snel te reageren.

Toch is dit noodzakelijk om in de toekomst uitbraken op deze schaal te voorkomen. Hoe mooi is het dan als we de religieuze macht gelijke tred houdt met de VN.

Nogmaals, wees waakzaam. Jezus waarschuwt ons: *Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.* Lucas 21: 34-35 HSV

In het boek Openbaring lezen we in hoofdstuk 13 over een beest dat uit de zee opkomt en een beest dat uit de aarde opkomt. We lezen hier over personen die op andere plaatsen in de Bijbel de antichrist en de valse profeet worden genoemd. 2 fysieke personen die zeer waarschijnlijk al op deze aardbodem rondlopen. De eerste zal wereldmacht krijgen en de tweede zal aanvoerder zijn van een wereldwijd religieus systeem. Een wereldkerk waarin alle religies welkom zijn, ook de Joden en de christenen. De voorwaarde om lid te zijn van deze wereldkerk lezen we in de slotzin van Openbaring 13: 16

Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwingt iedereen een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen.

Wederom: WEES WAAKZAAM! Laat jij je ketenen in tijden van crisis? Ben jij gebonden of ben je vrij? Psalm 118: 8 zegt:

Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.

Waar schuil jij nu? Ok, ik begrijp het. Je moet de overheid gehoorzaam zijn.

Maar Petrus en de andere elf apostelen zeiden: Men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan de mensen. Handelingen 5: 29

Dat is een spanningsveld.

Ik geloof dat wij, als God ons roept, uit mogen gaan. De zegening voor Nederland is dat wij een zgn. ‘intelligente lock-down’ hebben in tegenstelling tot onze buurlanden. Misschien wel op de kracht van gebed. Wij mogen uitgaan met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen naar mensen waar God ons roept. Die mogelijk op dit moment alleen zijn, zelf ook toestemmen of zelfs vragen of je komt. De Heer zal op je hart leggen waar je heen mag gaan. In deze tijd waarin wij een totaal controle zien ontstaan over de bevolking, wereldwijd, laat God een nieuwe kerk opstaan die wandelt in Zijn wegen. Een kerk met fijngevoeligheid om de fluisterstem van de Heilige Geest te verstaan en daarnaar te handelen.

Een kerk die handelt vanuit het geloof:

ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegdrijven, ze zullen in nieuwe talen spreken, ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden Marcus 16: 17-18

Ik sprak met een verpleegster in de thuiszorg. Dagelijks is zij bij patiënten. Niet op 1 ½ meter afstand, maar met direct lichamelijk contact. Op de vraag of zij zich zorgen maakt zei zij: ‘Ik heb Jezus en elke dag bid ik de bescherming van Zijn bloed over mijzelf uit.’

Vragen:

1. Hoe zie jij de vrijheidsbeperking die nu vanuit de overheid wordt opgelegd?
2. Wat is jouw mening over een wereldwijde identificatie?
3. Ben jij gebonden of ben je vrij?

Bidden: Heer Jezus in U zijn wij vrij. Geef ons van Uw Heilige Geest. Vul ons met Uw Heilige Geest zodat wij Uw stem kunnen verstaan, dat wij de Bijbel begrijpen en ons eigen leven terug vinden in Uw woord.



Hoe gaat de toekomst eruit zien?

Hoofdstuk 1 begint met de tekst: ‘Na corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.’

De wereld heeft iets gezien en meegemaakt waarop zij zal reageren. Het zal een menselijke reactie en inspanning worden zodat we in de toekomst controle hebben over uitbraken als deze.

Op mondiaal niveau gaan er plannen en afspraken gemaakt worden v.w.b. beheersbaarheid van de natuur en milieu, financieel stelsel, voedselvoorziening en transport van goederen. Plannen en afspraken worden gemaakt t.a.v. vaccinatie, identificatie, concentratie van mensenmassa's en wellicht reducering van de wereldbevolking. Deze laatste plannen en afspraken zullen in detail niet direct zichtbaar zijn voor de bevolking. Hoe alle (geheime) agenda's gaan lopen? Ik weet het niet.

Er is veel angst en leiders maken daar gebruik van. Gods woord zegt dat de ware liefde angst uitsluit. Wij hebben geen geest van angst gekregen, maar van Liefde, kracht en bezonnenheid.

Ik wil praten over de toekomst vanuit een Bijbels perspectief of wellicht een profetisch perspectief.

In de nacht van 31 maart op 1 april had ik een droom welke ik graag wil delen:

Ik was op een eiland in de Middellandse zee. Er was veel bos en er waren veel bergen. Ik bevond mij in een grot, een onderaardse ruimte met veel mensen. Eén voor één gingen zij dood. Zij werden met witte doeken ingewikkeld. Ik moest de laatste paar mensen inwikkelen. Ik had net voldoende doek voor de laatste persoon. Met één laag kon ik die bedekken. Wat voldoende was voor mijn bescherming

Ik ging naar buiten en liep door de bossen. Na een poosje lopen kwam ik in

een dorpje. Er werd omgeroepen dat iedereen moest gaan zitten. Christenen mochten knielen, dus ik knielde. Iedereen die zat moest de hitlergroet brengen. Ik was geknield en deed dat dus niet.

Ik ging weer lopen of ik verplaatste mij op een andere wijze. Dit was voor mij onduidelijk of nieuw. Ineens bevond ik mij met mijn vrouw in een donkere kamer. Het dorp waar wij waren werd doorzocht. Meerdere lichten schenen naar binnen. Mijn vrouw had ik de opdracht gegeven te knielen. Ik denk dat dat in de geest gebeurde want door het plotselinge gevaar konden wij niet meer praten. Doordat wij knielden konden zij ons niet zien. Aanhoudend hebben wij gebeden.

Ineens waren wij op een andere plaats. Vermoedelijk een ander eiland. Het was minder begroeid. We kwamen bij een bruiloft. Ik kende de bruidegom, een persoon uit mijn kerkgemeenschap. De ceremonie vond plaats op een grote heuvelachtige plek. Bruid en bruidegom stonden op een heuveltje. Tijdens de ceremonie werd ik naar voren geroepen om te bidden voor de arm van de bruidegom. Dit deed ik op mijn knieën. Ik ging weer terug naar mijn plek. De ceremonie ging weer door. Plotseling hief de bruidegom zijn arm een paar omhoog en wees ernaar. Iemand riep: 'hij is genezen.' Dit werd gelijk gevierd. Ik liep naar de bruidegom toe, maar ineens was hij verdwenen. Ik ben hem gaan zoeken. Het leek alsof ik in een groot onderaards gebouw was. Ineens zag ik de bruid. Zij bracht mij bij de bruidegom.

Daarna leek het alsof mijn vrouw en ik weer vrij konden verplaatsen. Wij waren hoog in de bergen en besloten naar beneden te gaan. Overal waren kleine waterstromen die we gebruikten om naar beneden te glijden. Kinderen om ons heen deden dat ook. We maakten er een soort wedstrijd van. We hadden veel plezier.

Dit was mijn droom.

Het lijkt een onsamenhangend geheel. Ik kon er weinig van maken en ben gaan bidden. Toen ben ik het per gebeurtenis gaan analyseren en kreeg deze gedachten:

We bevinden ons in een ingesloten gebied(eiland) met een besmettelijke ziekte, zeer dodelijk, maar het doet ons niets.

Er ontstaat een totalitair systeem met nog enige bewegingsruimte voor christenen. Er is grote groepsdruk om niet voor je geloof uit te komen. De bevolking wordt in sterke mate gemanipuleerd.

Kort daarna gaat manipulatie over in intimidatie met als doel de bevolking te domineren. De kinderen van God ervaren kracht en verplaatsen in de geest over grote afstanden. Zij verstaan elkaar in de geest en ervaren grote wonderen door gebed. God geeft vaak terstond verhoring op gebed.

Op aanhoudend gebed doet God steeds grotere wonderen en brengt ons op plaatsen waar Hij plannen heeft. Als eregasten worden we ontvangen. Men verwacht wondertekenen van ons. We zullen o.a. genezingen doen. Doordat wij de handen opleggen zullen anderen Gods Geest ontvangen en direct hetzelfde ervaren.

We worden meegenomen in grote blijdschap en ervaren stromen van levend water, waar we letterlijk in mogen baden.

Gaat de toekomst er zo uit zien? In geloof zeg ik JA. Niet iedereen zal het zo gaan ervaren. Veel mensen zullen angstig zijn en overmand worden door een geest van angst. Christenen zullen van hun geloof afvallen. De liefde zal verkillen. Mensen zullen zichzelf liefhebben en hun eigen lusten de vrije loop laten in hoeverre dat straks nog mogelijk is. Er worden schuldigen van deze situatie aangewezen. Veelal christenen (of Joden). Er wordt kwaad gesproken over elkaar. Niets of niemand is meer te vertrouwen. Een verschrikkelijke tijd. Echter wij mogen schijnen in deze tijd als een lamp op een berg. We vallen op omdat er rust uitgaat van ons. We lijken onaantastbaar. Mits wij heel dicht bij God blijven. Dan kunnen en mogen wij het Goddelijk vuur in anderen ontsteken.

Wat een heerlijkheid om in Gods genade zo te mogen wandelen en Zijn Koninkrijk te verkondigen, opdat velen zich nog zullen bekeren.

Vragen

1. Kan jij een droom herinneren en wil je deze met ons delen?
2. Kunnen dromen van God zijn? Verklaar.
Ken je hier een Bijbeltekst bij noemen?
3. Wat spreekt jou aan in deze droom en waarom?

Bidden: Heer spreek tot mij door Uw woord. Geef mij de kracht Uw woord te lezen en overdenken m.b.t. de dingen die komen gaan. Heilige Geest laat mij begrijpen en geef mij dromen of visioenen van U opdat ik in Uw werken mag wandelen.



Een geboorte is aanstaande

Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij is de dag van de HEERE. Zefanja 1:7

Ik zag een filmpje voorbij komen uit Kaapverdië. Op straat was christelijke muziek te horen vanuit een kerk. Mensen gingen massaal op hun knieën voor Koning Jezus.

Zij hielden 1 ½ meter afstand van elkaar en waren door Gods Geest verbonden.

Is dit de start van een nieuwe kerk? Is dit de start van de slapende, verdeelde reus die wereldwijd gaat opstaan. In mijn beleving is dit nu gaande. Een wedergeboorte van de kerk in nederigheid, met diep berouw waarbij wij onze knieën buigen voor de Koning Jezus.

Stelling: Wij zouden als kerk de komst van Jezus Christus kunnen bespoedigen als we doen wat Hij van ons vraagt.

In Mattheüs 24: 14 lezen we:

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Verder lezen we:

want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Openbaring 19: 7

Uit de tekst in Mattheüs kunnen we opmaken dat Jezus nog niet komt want het evangelie wordt niet in heel de wereld verkondigd. Zelfs in Nederland, een 'vrije samenleving', zijn er veel mensen die niet weten wat kerst, pasen of pinksteren werkelijk inhoudt en wat we op die dag vieren of gedenken.

Hetzelfde kan ik doen met de tekst uit Openbaring. Hier moeten we constateren dat 'de bruid', het Joodse volk of de gemeente van Jezus Christus (hier verschillen de meningen over), zich nog niet gereed gemaakt heeft. Zie jij een bruid in smetteloos en blinkend fijn linnen? Gekscherend hoorde ik een spreker eens zeggen: 'de bruid van Christus heeft nog geen bikini van smetteloos fijn linnen.'

Een geboorte is aanstaande! Zoals nu de nieuwe wereld zich openbaart, 'de 1 ½ meter samenleving', 'het nieuwe normaal', zo zal er ook een nieuw tijdperk aanbreken (New-age). Een tijdperk waarin mensen radicale keuzes maken. Een tijdperk waarin de nieuwe kerk geboren wordt, zowel de kerk van Christus, als die van de anti-christ. Hierover meer in het volgende hoofdstuk. Deze geboorte van de kerk is noodzakelijk voor de wedergeboorte van de aarde omdat Christus in Zijn 1000-jarig herstelplan wil heersen met jou en mij! Ja, je leest het goed, een duizendjarig vrederijk. Misschien hoor je dit voor het eerst. Het kan ook zijn dat je het eerder hebt gehoord van andere heersers die uit waren op wereldheerschappij. De Bijbel zegt namelijk dat de geest van de antichrist al lang in de wereld is. De geest van de antichrist is gekoppeld aan de demonische machten van de satan. Zijn strategie is zich voor te doen als de ultieme redder van deze wereld. Hij is de manipulator waardoor velen misleid worden. Veel Joden gaan hem ontvangen als de beloofde messias en vele christenen gaan hem navolgen in de veronderstelling dat dit de wederkomst van Christus is.

Dus ook de geboorte van de wereldwijde religie vindt plaats. De geestelijk leider die in de Bijbel ook wel de valse profeet wordt genoemd gaat opereren naast de antichrist, de wereldleider. Samen krijgen zij macht en de wereldbevolking nemen zij in 3 ½ jaar mee naar het totalitaire systeem waar al eerder over is gesproken en wat zijn climax krijgt in het merkteken wat mogelijk een nanochip is waardoor de mensheid kan kopen en verkopen: *Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal dat het symbool van die naam is. Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk zeshonderdzesenzestig.* Openbaring 13: 16-18

Vragen:

1. Hoe kijk jij naar de huidige kerk?
2. Kan jij de komst van Christus bespoedigen? En op welke manier?
3. Welk merkteken accepteer jij straks? En wat mag het je kosten?



kerk sta op!



De tijd is rijp voor een nieuwe kerk. Een kerk waar alle verdeeldheid verdwijnt. De eindtijd gaat zich kenmerken door nog maar 2 kerken:

1. De kerk die wij kunnen vergelijken met de gemeente in Filadelfia.

Openbaring 3: 7-13

2. De kerk die wij kunnen vergelijken met de gemeente in Laodicea.

Openbaring 3: 14-22

Ik herhaal nog eens de tekst uit 2 Kronieken 7: 13 en 14:

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

De 3 zondagen voor de '40-dagen tijd', vastentijd, werden voorafgegaan door 3 voorjaarsstormen. Allemaal op achtereenvolgende zondagen. Veel Nederlanders hadden er geen last van want zij waren op wintersport. Vooral mensen uit zuidelijk Nederland i.v.m de vakantiespreiding. Direct daarna werd carnaval gevierd. De apres ski ging in Nederland door en het bekende virus zag alle mogelijkheid om zich snel te verspreiden.

De 40-dagen tijd brak aan. Wij gingen massaal, wereldwijd in quarantaine. Bijzonder dat het woord quarantaine is afgeleid van het Franse woord quarante, wat 40 betekent.

In het begin van dit jaar werd een compleet continent geteisterd door grote droogte en een groot gedeelte van een ander continent werd geplaagd door sprinkhanen. Kort daarna kwam er ziekte over de hele wereld (2 Kronieken 7: 13-14)

Stel nu dat bovenstaande toevalligheden allemaal niet zo toevallig zijn. Stel nu dat er een Goddelijk ingrijpen is. Stel nu dat de God van de hemel en de aarde, die ons opdraagt om waakzaam te zijn, nu iets wil zeggen.

O kerk sta op, ontwaak!

Net als het volk van Israël waren wij deze Pasen/Pesach in onze huizen. Pesach en Pasen wat dit jaar toevallig op dezelfde tijd. Herstel?

Met hysop werd bloed aan de deurposten gesmeerd zodat de engel des doods aan hun huizen voorbij gaat. Na 3 uren van duisternis kreeg Jezus een spons met zure wijn aangereikt op een hysop stengel. David zegt in psalm 51: *‘Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij dan zal ik witter zijn dan sneeuw.’*

Met Jezus dood scheurde het voorhangsel door Goddelijk ingrijpen van boven naar beneden. Het heilige der heiligen, wat alleen toegankelijk was op grote verzoendag voor de Hogepriester, werd toegankelijk voor een ieder die zich wast in het bloed van Christus en zodoende vrij maakt van zonde.

Op de (stille)zaterdag is het sabbat en trekt een ieder zich terug: *En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.* Lucas 23: 56

Echter Jezus rustte niet. Hij was in het dodenrijk en ontving de sleutels van de dood en het dodenrijk: *Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.* Openbaring 1: 18

Op eerste Paasdag vierden de Joden het eerstelingenfeest. Als dank werd de opbrengst van de eerste oogst geofferd en op dezelfde dag werd het volk van Israël uitgeleid uit Egypte. Zij werden bevrijdt van de slavernij. Op exact dezelfde dag stond Jezus op uit de dood en kocht Hij ons vrij van de dood en het dodenrijk.

O kerk sta op, ontwaak, en wees samen met Jezus eersteling die uit de dood opstaat in nieuw leven met Hem.

De kerk is opgestaan: Jezus antwoordde en zei tot hen: *Breekt dit tempelhuis af en in drie dagen zal Ik het oprichten.* Joh 2:19

Wat kunnen wij leren van de eerste gemeente?

Een gemeente die door grote vervolging gebonden was aan hun huizen. De eerste gemeente kwam samen in huisgroepen terwijl zij ook naar de tempel gingen.

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken Hand. 2:46

Er was gemeenschappelijkheid en eenheid bij de gemeente van Christus.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad

heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Joh 13: 34-35

Wat Jezus kort tevoren gebeden had leek waarheid te worden: *opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Johannes 17: 21*
Er heerst een discipelschaps-cultuur waarin liefde is voor elkaar.

Wat is er nog over van deze opstanding van de kerk?

Weinig tot niets!

Visie voor Nederland.

In Nederland is een Gelovige gemeenschap welke is gezeten in alle kerken.

Een gemeenschap die Jezus waarlijk als Heer belijdt en doet wat Hij zegt.

Een gemeente waarvan Jezus zegt: *Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten* Openbaring 3: 8

Deze kerk zal opstaan in deze dagen en het is noodzakelijk want *'Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.'* ('haastelijk') Openbaring 22: 20

Een gaven gericht gemeenschap.

Deze kerk is niet aan kerkmuren gebonden, want zij is geen organisatie, maar een organisme wat functioneert door Gods Geest in het lichaam van Jezus.

Ieder met zijn eigen taak en specifieke gaven. Gaven zoals beschreven in 1 Korinthe 12: een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, gaven van genezingen, werkingen van krachten, profetie, het onderscheiden van geesten, allerlei talen en uitleg van talen.

Gevuld met Gods Geest en vanuit Zijn liefde (1 Korinthe 13) zal de

eindtijd gemeente machtige dingen gaan doen: Genezingen van zieken en bevrijdingen van vloeken en demonen gaan de gelovigen doen.

Ieder in zijn of haar eigen taak: *En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.* Efeze 4: 11-12

De Bijbel zegt dat Jongeren visioenen gaan zien en profeteren en ouderen dromen gaan dromen. God gaat in deze tijd openbaring geven aan Zijn kinderen.

Deze openbaringen worden nu gegeven. Deze gemeenschap moet zeer waakzaam zijn om Zijn stem te verstaan. Zij moeten constant in Zijn Geest wandelen om waarheid van leugen te onderscheiden.

De gemeente van Laodicea

Tot nu toe is een gemeente beschreven welke veel gelijkenissen vertoont met de gemeente van Filadelfia.

Tegelijkertijd zien we een gemeente die veel gelijkenissen vertoont met die van Laodicea. Een gemeente waarvan Jezus zegt: *Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.*

Openbaring 3: 15-16

Christenen worden gewaarschuwd voor valse profeten en dwaalleraren. Bij die dwaalleraren en valse profeten zullen we schapen/mensen vinden die 'leraren naar hun gehoor' zoeken. Leraren die precies zeggen wat zij willen. Een uitgekleed evangelie brengen of een boodschap die is ontdaan van zijn kracht. Een evangelie op maat. Zij leveren maatwerk en hebben kerken vol doordat hun boodschap zit als een lekkere jas. Deze perfect op maat gesneden jas kan zowel sterk charismatisch als zwaar reformatorisch zijn en alles daartussen. Wereldwijd gaat een kerk opstaan geleid door de valse profeet.

Samen met bovenstaande kerk gaat een wereldmacht ontstaan geleid door een, ogenschijnlijk magnifiek, leider die zich later ontpopt als de antichrist. Oftewel de gemeente van Christus gaat echte vervolging meemaken op mondiaal niveau.

Dit is de reden dat zij zich nu al in huisgroepen dient te verenigen. Hoe de kerk ooit is gestart zo eindigt zij ook op deze aarde in de grote verdrukking.

O kerk sta op, wordt wakker

Het komt er nu op aan wat de Heilige Geest zegt.

Wees waakzaam, want:

- De mensheid wordt meer en meer gebonden. Onze vrijheden worden ontnomen. Allerlei blaam wordt o.a. op de kerk gelegd en andere minderheidsgroeperingen.

- Een totalitair systeem gaat wereldwijd mensen manipuleren tot gewenst gedrag. Christenen hebben nog enige bewegingsruimte. Echter de druk vanuit de samenleving gaat ervoor zorgen dat velen niet meer voor hun geloof uit durven te komen. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Mensen maken definitieve keuzes. Grijs bestaat niet meer.

- Het is de voorbereiding naar het domineren van de bevolking. Manipulatie gaat plaats maken voor intimidatie. Sancties en straffen gaan meer en meer deel uitmaken van de samenleving.

Echter de kinderen van God gaan grote kracht ervaren. Zij gaan mogelijk verplaatsen in de Geest en verstaan elkaar in de Geest zonder te communiceren. Internet is voor hen niet meer (veilig) toegankelijk. Zij ervaren grote wonderen door gebed. God gaat vaak terstond gebedsverhoring geven.

- De verdrukking neemt toe op de gehele bevolking. Zij leven in angst m.u.v.

de kinderen van God.

Op aanhoudend gebed doet God steeds grotere wonderen en brengt Zijn kinderen op plaatsen waar Hij plannen heeft. Men verwacht wondertekene van hen. Zij gaan o.a. genezingen doen. Doordat zij de handen opleggen gaan anderen ook Gods Geest ontvangen, spontaan bevrijdt worden van angst en dezelfde dingen ervaren en doen.

- Herkenbaar is hun grote blijdschap en vriendelijkheid. Kinderen van God ervaren stromen van levend water waarin zij mogen baden. Vanuit Gods genade gaan vele anderen tot waarlijk geloof komen in Jezus Christus.

Lieve broer en lieve zus,

Als het goed is, is jouw hart inmiddels Zijn domein en zit Jezus op de troon van jouw hart. Zo niet, neem zelf afstand van die troon en geef die plaats volledig aan Jezus.

Bid en overdenk de teksten uit deze visie en Gods woord. Geef invulling aan de taak die jij mag vervullen met jouw specifieke gaven, want de tijd is kort. Sluit je aan bij dit gebedsleger in Nederland.

Verenig je nu met de mensen die God al in je hart heeft gelegd en vergeet nooit dat het Zijn voorbereide werken zijn van voor de grondlegging der aarde.

Laat het vuur in jou ontketenen door KONING JEZUS!

Slot deel 1

De wereld in een lock-down. De Harvard-university voorspelt dat we in de toekomst mogelijk 4 keer per jaar wereldwijd in een lock-down moeten om het virus steeds voor te zijn.

Ik hoop en bid dat door het lezen van dit boek je ogen zijn opengegaan. Dat je scherper bent gaan kijken, of misschien zelfs voor de eerste keer, door de ogen van Jezus. Dat er iets nieuws in jou is gaan bloeien.

Er zijn op dit moment honderdduizenden geruchten en roddels. Wat is waarheid?

Eén ding is zeker: Jezus Christus is de waarheid en Zijn bloed maakt vrij! Als jij denkt dat deze wereld in handen is van de illuminati, kabal, de cult, vrijmetselarij of een combinatie hiervan dan heb je werelds gezien zeer waarschijnlijk gelijk. Tegelijkertijd zeg ik niet graag in hun schoenen te staan. *Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel komen. De hele aarde werd verlicht door de glans van die engel. En hij riep luid: “Vernietigd! Vernietigd is de grote stad Babylon! Het is de woonplaats geworden van duivels, een gevangenis voor duivelse geesten en allerlei onreine, walgelijke vogels. Dat is gebeurd omdat alle volken hebben gedronken van de wijn van Babylons slechtheid. Alle koningen van de aarde hebben met haar slechtheid meegedaan. En de handelaren van de hele wereld zijn rijk geworden door haar enorme rijkdom.”*

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: “Mijn volk, ga uit die stad weg! Dan zullen jullie niet gaan meedoen met haar slechtheid. En dan zullen jullie niet door dezelfde rampen worden getroffen als zij. Want haar slechtheid heeft zich opgestapeld tot aan de hemel. God is er niets van vergeten en gaat haar er nu voor straffen. Openbaring 18: 1-5

Openbaring 22: 20-21

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Visie voor **de eindtijd-gemeente, van Kruis naar Kroon**

Deel 2



| | |
|---|----|
| Wie is priester in de eindtijd-gemeente? | 55 |
| Wat, waar en waarom vernieuwing? | 57 |
| Wanneer een nieuwe kerk? | 61 |
| Hoe gaat de huiskerk functioneren? | 64 |
| Omdenken: van 'tempel-denken' naar 'huiskerk-denken' | 67 |
| De nieuwe kerk zal functioneren als een eenheid | 70 |
| Discipelschap, een lifestyle! | 73 |
| Opdracht: Maak alle volken tot mijn discipelen | 77 |
| Hoe ga ik starten? | 79 |
| Vluchtelingen op Tholen | 82 |
| Een orkaan op Sint Maarten | 86 |
| Een brief aan leiders van de kerk op Sint Maarten, Nederland en | 89 |
| Slot deel 2. | 92 |

Ben je in deel 1 van Corona naar Kruis gegaan? Ben je waakzaam geworden? Zie je de fysieke krachten en machten om je heen? Begrijp je dat daar geestelijke machten aan verbonden zijn?

Misschien ben je geschokkeerd door deel 1? Mensen in de 2e wereldoorlog waren ook geschokkeerd. Dit kon leiden tot blindheid met als gevolg nalatigheid, maar het kon ook leiden tot waakzaamheid met als gevolg dat er velen in het verzet gingen.

Wat de uitwerkingen van beiden reacties waren kan jezelf wel invullen.

‘De tijd komt en is nu’ zegt Jezus enkele keren. Deze uitspraak roept op tot waakzaamheid. Zowel Matteüs (24), Marcus (13), als Lucas (21) spreken over deze tijd. De verwoesting van de tempel en Jeruzalem wordt hierin vernoemd. Vele christenen verbinden dit aan de verwoesting in het jaar 70 waarna de verstrooiing (diaspora) van het Joodse volk over de aarde plaatsvond.

Wees waakzaam! In dezelfde hoofdstukken wordt gesproken dat deze dingen gebeuren voor de wederkomst van Jezus. Kenmerkend in deze periode zijn 7 verschrikkelijke jaren waaruit we kunnen opmaken dat hier wordt gesproken over de 70e jaarweek van Daniël (lees Daniël 9)

We gaan even terug naar het prille begin van deze aarde: *In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd.* Genesis 6: 4

Dit is de tijd van Noach. Een verschrikkelijke tijd. Zonen van God, zeer waarschijnlijk worden hier (gevallen) engelen bedoeld, hebben sex met vrouwen. Hieruit worden reuzen geboren. In Matteüs 24 vers 38-39 lezen we dat de tijd waarin wij leven niet veel anders is als de tijd van Noach: *Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.*

Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Lucas is misschien nog iets duidelijker:

Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Lucas 21: 34-36

Herken je dit? Als je nu om je heen kijkt, als je mensen hoort praten, als je de wereld weer ziet opstarten na deze crisis.

Ga er niet in mee!

Dit is niet zomaar een schrijven maar een schreeuw: Wake-Up!

Neem deze woorden zeer serieus. Onderzoek Gods woord. De parallellen in 2020 en destijds met Pasen en Pinksteren zijn niet toevallig. In Gods koninkrijk gebeurt niets toevallig. Maar God gaat niet jou keuze sturen. Jij bent geen marionet zoals de wereld zich nu als marionetten laat gebeuren. De keuze om Gods weg te gaan mag je zelf maken.

Onderzoek wat er momenteel in deze wereld gaande is.

Hoe de 'mainstream-media' functioneert en door wie deze geleid wordt.

Welke rol hadden zij de afgelopen jaren bij alle demonstraties wereldwijd?

Waarom wordt er zo hoog ingezet op milieu? Klopt alles wat je hoort?

Worden wij gemanipuleerd? Waarom laten wij momenteel de economie wereldwijd instorten? Corona? Waarom worden 'tegen-geluiden' op dit moment massaal van Youtube, Facebook en Twitter verwijderd? Miljarden uit onze welvaart verdampen terwijl er dagelijks 24.000 mensen (bron wikipedia) sterven door hongersnood. Welke rol heeft de farmaceutische industrie op dit moment op het wereldtoneel? En waarom al die ophef over 5G? Waarom stuurt Elon Musk 42.000 satellieten de ruimte in? Waarom is er de laatste jaren een toename in berichten van buitenaardse wezens? Kan dit letterlijk verband hebben met de teksten uit Genesis 6? Welke rol gaat Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie spelen in de komende tijd? In deel 3 zullen we het profetisch woord gaan onderzoeken en mogelijk zien wat profeten te zeggen hadden over de tijd waarin wij nu leven.

In dit deel ga ik niet in op bovenstaande vragen, maar ik wil je wel uitdagen hierover na te denken in het licht van Gods woord.

De komende hoofdstukken lees je hoe de kerk vorm kan krijgen in de tijd van verdrukking. Die er nu al is!

Wat jouw rol gaat worden in de kerk. Hoe de Heilige geest jou roept voor een taak. Waar en wanneer deze kerk vorm gaat krijgen en hoe de huidige kerk hierin kan ondersteunen door de komende tijd als een transitieperiode te gebruiken.

Nu worden wij geroepen om ons voor te bereiden!

Het zal je ook helpen om zelf 'hervormd te worden in je denken'. Ik noem dat 'omdenken'.

Dit omdenken is gelijk de aanzet om alles in je leven om te gaan zetten naar nieuwe prioriteiten.

Hierna krijgen we een paar hoofdstukken waarbij we discipelschap als een

lifestyle gaan omarmen.

Uiteindelijk komen we op een bovennatuurlijke wijze bij de grote opdracht welke in mijn beleving als vanzelf door jou heen gedaan gaat worden als jouw prioriteiten en daarmee ook jouw leven permanent veranderd worden.

Welkom dappere held in het leger van de Heer!

Gods zegen bij het lezen van deel 2.



Wie is priester in de eindtijd-gemeente?

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap

Vraag: Mag ik dopen? Sterker nog, je moet straks wel. Dan kan je er nu maar beter mee beginnen. Maar heb ik wel die bevoegdheid? Had Petrus die bevoegdheid? Welke school heeft Johannes de Doper gevolgd om te doen wat hij deed? Vanuit welke autoriteit doopte Ananias Saulus toen hij net tot bekering was gekomen? (Handelingen 9)

En wat voor doop? Daar ga ik niet op in. Dat mag je zelf uitzoeken met de Heilige Geest die in jou woont. God vraagt aan mij één te worden met hen die een uitgesproken mening hebben over de kinderdoop en met hen die een uitgesproken mening hebben over de volwassendoop. Alleen vanuit een geest van nederigheid naar God en naar elkaar kunnen we in de eindtijdkerk functioneren. Wil jij willens en wetens aan jouw leerstellingen blijven hangen dan ben ik bang dat je uiteindelijk in een wereldwijde kerk terecht komt waarbij iedere ziel behouden wordt omdat God uitsluitend liefde is.

Toch nog even terug naar de vraag of je mag dopen. Ga met mij mee naar de eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 2 vers 9 en 10:

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Petrus maakt het zó duidelijk. Jezus zelf zei al dat wij samen met Hem zullen heersen. Jezus zelf was Koning en Priester. Als wij deel uitmaken van Zijn lichaam zijn wij Koninklijk en Priester. Wij zullen namelijk dezelfde dingen doen als Hij. Wij zijn Zijn uitverkoren geslacht. Ook hier staat weer: Een heilige natie, oftewel wij zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn

Gods eigendom geworden. Zijn verwachting is dat wij Zijn grote daden verkondigen.

Lieve mensen de laatste zin pretendeert wederom dat wij hemelburgers zijn geworden. Laat ik mij dan niet beperken tot de doop. Natuurlijk moet je dopen: *doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes*, maar je bent ook leraar: *leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb*. En je bent evangelist, apostel en herder: *Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen*.

Hoe dan? Ik ben daar nooit voor opgeleid? Nou en, Hij doet het toch? *En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld*.

Mijn leven lang ben ik beroepsmilitair geweest bij het Korps Mariniers. Ik durf te zeggen dat ik een spannend leven heb gehad. Ik durf nu te zeggen dat het leven wat ik nu heb daar niet voor onder doet. Misschien zeg jij nu wel: 'Ik ben helemaal niet naar uitdaging of een spannend leven op zoek. Waarom zal ik deze onrust over mij afroepen?'

Hier ligt één van de geheimenissen van Jezus: Zijn uitdaging gaat samen met de grote uitnodiging van zijn liefde en vrede. Een leven met Hem is spannend in de zin dat je vaak niet weet wat er gaat gebeuren. Stap met Hem op het water en ga ervaren dat je erop gaat

lopen. Het zal je rust gaan geven, want je gaat beseffen dat je het allemaal niet meer zelf hoeft te doen. Dat het Zijn werken zijn waarin jij een eervolle taak krijgt. Je gaat zacht worden van binnen. Je leert weer wat vreugde is en wordt vriendelijk naar je burens. Je krijgt geduld en zelfbeheersing. Door Zijn trouw en goedheid te gaan ervaren in je eigen leven zal jouw geloof gaan groeien en gebruikt Hij jou voor de bouw van Zijn koninkrijk.

Vragen:

1. Hoe zie jij de taakverdeling in de kerk?
2. Hoe ziet God de taakverdeling in het lichaam van Christus?
3. Hoe ging de eerste gemeente om met het verdelen van taken?

Gebod: Bid het Onze Vader en doe dat zeer doordacht en probeer Gods stem te verstaan in de stille tijd daarna als je de woorden van het Onze Vader overdenkt.



Wat, waar en waarom vernieuwing?

Misschien heb je je hele leven al een kerkbank warm gehouden en ben je verward na het lezen van het vorige hoofdstuk. Misschien voel jij je schuldig of word je onrustig.

Begin met een gebed en geloof dat de Heilige Geest deze onrust weg gaat nemen. We gaan veel met de Heilige Geest doen. ‘Maar daar word ik juist onrustig van!’ Dat kan. Een groot gedeelte van de kerk zal ook in haar comfortzone blijven! De vraag aan jou is nu: ‘Ben jij bereid uit je comfortzone te komen en God te gaan dienen zoals Hij gediend wil worden?’

Eerste opdracht: Blijf op je post! Met ‘Blijf op je post’ wil ik zeggen: Ga vanuit bestaande verbanden reorganiseren. Ga nieuwe prioriteiten stellen gericht op ‘het nieuwe kerk zijn!’

Ga praten, bidden en belijden met elkaar waar we fout zijn gegaan, misschien wel juist als dit onbewust was. De kracht van de nieuwe kerk zit in nederigheid.

De nieuwe kerk zal een (aan)biddende kerk zijn in overgave aan God. Kerkleiders en besturen staan in veel kerken op een voetstuk. Door zichzelf daar geplaatst of door de gemeenschap. Het maakt niet uit. Nogmaals ga belijden, ga op de knieën en laat Gods Geest spreken tot je hart. Er komt een nieuwe tijd, een geweldige tijd, een tijd van herstel, maar vlak daarvoor is nog een tijd van OORDEEL.

God spreekt. Niet alleen door profeten, maar vandaag de dag nog steeds en in mijn beleving steeds meer. In het eerste deel heb ik kort gesproken over de 5-voudige bediening. Ik wil hier nu verder op ingaan. Lees eerst Efeze 4 en ga lezen met het besef dat alles wat in het nieuwe testament staat, geschreven is aan huisgemeenten. Als je vanuit dit besef gaat lezen dan ga je met andere ogen kijken en begrijpen wat God wil zeggen door Zijn woord.

Paulus schreef de brief aan de Efeziërs vanuit een persoonlijke relatie. Hij

had daar meerdere jaren gewoond. Ik weet niet hoeveel huisgemeenten daar waren, maar hij kon zeer waarschijnlijk iedereen persoonlijk. Hoe groot kan een huisgemeente geweest zijn? Ik kan mij voorstellen dat dit maximaal 15 volwassen personen waren. Lees vanuit dit perspectief nu eens onderstaande tekst uit Efeze 4 vers 12 en 13:

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

In dit groepje van 15 volwassenen geeft hij al aan dat er 5 taken zijn en deze zijn gegeven aan meerdere mensen in een groep. Diegenen zonder gespecificeerde taak noemt hij Heiligen welke toegerust moeten worden door de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Zodat zij kunnen gaan dienen, zodat het lichaam van Christus opgebouwd wordt.

Kortom ook de heiligen worden uiteindelijk opgeleid om als bijvoorbeeld leraar te gaan functioneren, of als evangelist nadat hij een paar keer mee is geweest, of als herder als hij of zij een paar pastorale gesprekken heeft bijgewoond. Zie je het verband? God wil uiteindelijk iedereen een taak geven in het lichaam van Christus. Een taak met als doel dienstbetoon aan Christus, want hierdoor wordt het lichaam, dus ook jij, opgebouwd. Dienstbetoon aan Christus wil zeggen dat wij discipel zijn en discipelen maken.

Ongeletterde mensen die na een korte tijd met Jezus direct werden uitgestuurd met de opdracht om te genezen en demonen uit te drijven.

Vraag: Hoe krijgen we een gemeenschap actief?

Als je dit aan Anne van der Bijl (oprichter 'Open Doers') vraagt dan zegt hij zeer waarschijnlijk: 'Zorg dat er verdrukking en vervolging van de christelijke gemeenschap komt.'

De statistiek van kerkgroei in landen met christenvervolging wijst dit ook uit.

Iedere waakzame christen zal beamen dat er inmiddels verdrukking is. In ieder geval stelt iedereen op dit moment vast dat de democratie in Nederland aan banden wordt gelegd. Weliswaar door Corona, maar toch.

Ik begon in februari 2020 te schrijven met de stelling: 'Na Corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.' Ik stelde mijzelf de vraag of ik hierin wel zo stellig kon zijn? Nu spreken we al over 'het nieuwe normaal.' Oftewel de regering en media leidt ons langzaam naar een acceptatie van een samenleving waarin niets meer vanzelfsprekend is. Eerder verworven rechten zijn niet meer en wij slikken alles, want er is tenslotte een virus wat

levensgevaarlijk is. Mijn visie voor de eindtijd gemeente:

Ga jezelf krachtig organiseren in huisgemeenten. Hoe de gemeente van Christus ooit is begonnen zo eindigt deze voor de wederkomst van Christus. De Bijbel voorspelt sowieso 7 jaren van verdrukking. Laten wij daarom nu lering trekken uit Gods woord, lering trekken uit de brieven die Paulus aan de gemeenten(huis-gemeenschappen) schrijft.

Eerder schreef ik al dat de eindtijd zich gaat kenmerken door twee kerken: Een gemeente die wordt geleid door de zgn. valse profeet. Een religieus wereldleider die zich in deze dagen ontpopt en naast de antichrist zal staan.. En een gemeente die wordt geleid door Christus en ondergronds moet gaan door de grote vervolging die in de komende tijd gaat komen.

Vraag: Wat doen we met bestaande kerkverbanden?

Het is een utopie te denken dat kerkverbanden zomaar opgaan in één kerk. Dit gaat wel gebeuren op een later (te laat) tijdstip. Dat zal min of meer gedwongen gebeuren. Individueel zullen nederige broeders en zusters uit deze kerken op enig moment geroepen worden en zich aansluiten bij de (ondergrondse) huis-gemeenschappen.

Er zijn kerken in Nederland die al een netwerk van huisgroepen hebben. Deze hebben een kleine voorsprong met de voorbereidingen voor de eindtijd. Nu wij weer 'vrij' samen kunnen komen in onze bestaande kerken moeten we gaan voorbereiden en prioriteit gaan geven aan de volgende zaken:

Vorbereidingen voor transitie

1. Gebed - aanbidding neemt een centrale plek in! Een opwekking vindt plaats. Diep berouw t.a.v. ons eigen handelen en onze voorgelachten is een eerste reactie naar God.
2. Kerkleiders zoeken eenheid met kerkleiders uit andere denominaties, gaan samen biddend zoeken naar eenheid. Een eenheid, niet vanuit (de wet) leerstellingen, maar vanuit de Geest welke de veelkleurigheid binnen het lichaam van Christus voorstaat. Het gebed is gericht op 'gemengde' huisgroepen.
3. In kerkgemeenten wordt opnieuw naar leiderschap gekeken op basis van de 5-voudige bediening. Apostelen, Profeten en Evangelisten krijgen een podium naast de Herder en de Leraar.
4. Meerdere kerkdiensten in groepen van 30 personen waarbij wisselend leiderschap is.
Door al deze gaven te benutten leren de heiligen (gemeente) wat hun taak is in dienstbetoon aan Christus.
5. Onderwijs is gericht op taken en gaven in het lichaam van Christus

- in de tijd voorafgaand aan Zijn wederkomst.
6. Handoplegging en zalving wordt gedaan voor zieken en er is ruimte om mensen in de vrijheid van Christus te zetten bij demonische manifestaties. Hoe meer het licht van Christus gaat schijnen, hoe meer manifestaties van Gods Geest er komen. Dit gaat zich ook uiten in manifestaties van de duisternis, want waar licht is zal duisternis wijken. Handoplegging vindt regelmatig plaats als iemand de gave van de Heilige Geest wil ontvangen of zich uitstrekt naar een andere gave.
 7. Er moet ruimte zijn voor spontaniteit. Broeders en zusters gaan profeteren. Gaven worden publiekelijk uitgeleefd
 8. Orde in de dienst wordt gehandhaafd door de leider van die dienst. Zoals de orde besproken in 1 Korintiërs 14 t.a.v. het spreken in talen
 9. De dienst staat model voor de huisgroep op kleinere schaal. Bij voorkeur staan of zitten we in een cirkel.
 10. Elke groep van 30 wordt verdeeld in 2 huisgroepen van 15 of 3 van 10
 11. In de huisgroepen zijn punt 1 t/m 8 van toepassing.
 12. De huisgroepen starten klein en staan open voor broeders en zusters uit andere kerken/denominaties.
 13. In de huisgroepen neemt discipelschap een centrale rol in.
 14. Als de huisgroep te groot wordt is het tijd om te splitsen. Hierbij is het cruciaal om goed te luisteren naar Gods stem en nieuwe leiders aan te stellen v.w.b. de 5-voudige bediening.

Het nieuwe kerk zijn staat in de kinderschoenen en is tegelijkertijd al 2000 jaar oud, echter we zijn dit kwijt geraakt. In het geloof dat dit Gods uitdrukkelijke wens is gaan wij gehoorzamen en samen komen. Daarom is dit schrijven een eerste aanzet en gaat de Heilige Geest ons meer openbaren. Deze kerk ontstond destijds met Pinksteren. Laat Pinksteren 2020 vernieuwing brengen in ons land, in ons denken, maar bovenal in ons doen.

Vragen:

1. Hoe wil jij zout en licht zijn voor je omgeving?
2. Welke dromen en/of visioenen heb jij gehad?
3. Hoe zie jij de kerk van de toekomst?

Gebod: Bid dat de Heilige Geest jou een persoonlijke visie geeft voor de eindtijd. Dat jij een weg vindt samen met al die andere broeders en zusters om op een nieuwe manier kerk te zijn.



Wanneer een nieuwe kerk?

‘H et nieuwe gewoon’ noemde minister president Rutten het al. In januari 2020 wisten we nog van niets en in maart 2020 moeten we een nieuwe wereld aanvaarden? Het nieuwe gewoon sprak hij eind maart uit? Een 1 ½ meter samenleving? Wist hij al meer als wij?

Boven-proportionele straffen als we samenscholen met 4 mensen of meer. Zelfs een strafblad als je eenmaal deze boete van 390 euro hebt gehad. Wat inhoudt dat je VOG (Verklaring omtrent gedrag) wordt ingetrokken en in de komende 5 jaar geen VOG meer kan krijgen. Wat weer inhoudt dat het bijna onmogelijk is om een baan te krijgen.

Is dit allemaal mogelijk in onze democratie? Laten wij met nieuwe ogen gaan kijken en wees niet verrast. Wees waakzaam. Deze dingen staan toch in de Bijbel.

Wees gehoorzaam aan de overheid zolang het niet tegen de gehoorzaamheid aan God ingaat.

Dit houdt in dat het nieuwe kerk zijn al is ingegaan. Velen denken nog terug te kunnen naar de oude vorm. Als dit zo is, dan zal dat van korte duur zijn, want de regie die de wereld nu naar een staatsvorm zal gaan leiden waarin de antichrist en de valse profeet op de troon geholpen worden is al ingezet.

Wanneer een nieuwe kerk is hierbij beantwoord.

Geloof God, geloof Zijn woord, maar geloof in dit geval ook de minister president, want ook hij wist het al.

Hoe gaat de nieuwe kerk eruit zien?

Zoals eerder gezegd zullen we op onze huizen terug geworpen worden. Zoals de kerk gestart is zo zal deze ook eindigen. Voor de meeste christenen hoef ik dit niet Bijbels te onderbouwen. Voor wie dit wel het geval is daag ik je uit om het boek Openbaring nauwgezet te bestuderen en in het bijzonder het thema

‘Opname van de gemeente’.

Nu zijn er vele opvattingen onder christenen v.w.b. het moment van de opname van de gemeente van Jezus Christus. Velen geloven dat deze voor de tijd van de grote verdrukking is. Sommigen geloven dat deze exact op de helft van de grote verdrukking is en sommigen geloven dat deze erna is. Er zijn zelfs christenen die geloven dat er helemaal geen opname is. Er zijn er ook die geloven dat er al een opname geweest is. En dan zijn er ook nog christenen die geloven dat er helemaal geen verdrukking komt. Dan is het sowieso moeilijk om een opname te plaatsen in een tijdslijn.

Verstandig is om de leerstelling ‘wanneer opname’ met rust te laten en met elkaar in gebed blijven over hetgeen ons verbindt en dat is het bloed van Christus! Voel je nu hoe snel de satan het voor elkaar heeft om verdeeldheid te brengen?

Toch wil ik kort iets zeggen. Jarenlang heb ik zelf de eerste stelling aangehangen en misschien nog steeds. In de eerste stelling zit een valkuil van lautheid of gelatenheid. Een houding die zegt: ‘het maakt allemaal niet zoveel uit, want voordat wij echt pijn gaan lijden omwille van de naam van Christus worden we toch opgenomen.’ Dit wilde ik even gezegd hebben. Wat ik ook gezegd wil hebben is dat er in mijn kring van zeer geliefde broeders en zusters bijna alle bovengenoemde denkwijzen aanwezig zijn. Ik hou van hen omdat zij zich naar elkaar nederig opstellen en bereid zijn om naar de Bijbelse motivatie te luisteren van mij en andersom. Dit geldt ook voor de doop en andere theologische onderwerpen.

Hoe je ook denkt ten aanzien van bepaalde theologische leerstellingen, cruciaal is dat je de Bijbel neemt als het onfeilbare woord van God:

Ps.119:160

Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.

2 Tim 3:16

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,

2 Petr.1:21

Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Ik doe jou een serieus voorstel: Zullen wij nu onze huisgroep(huiskerk) vorm gaan geven?

Vraag je af: wat zegt de Heilige Geest?

Ik kan je maar één advies geven: wees gehoorzaam.

Maar wat nu met 'de oude kerk'? De oude kerk moet zolang deze in zijn huidige vorm kan bestaan alles in het werk stellen om ten dienste te staan van huisgroepen.

Als we naar het leven van Paulus kijken als Apostel, als gezondene om het evangelie te verkondigen, ontdekken we dat alle gemeenten die hij stichtte huisgemeenten waren. In 1 Korinthe 11: 17 lezen we over misstanden bij het avondmaal. Deze brief zal verzonden zijn aan alle oudsten van huisgemeenten. We zien dat Paulus hier duidelijk de taak op zich neemt om eenheid te brengen tussen de diverse groepen op een plaats waar van oorsprong veel afgoderij was. Zo zien we ook dat Paulus steeds andere broeders zoals Timoteüs en Titus naar plaatsen stuurt met dezelfde taak om de eenheid te bewaren en broeders en zusters toe te rusten in verschillende taken en gaven.

Hoe vertalen we het handelen van Paulus nu naar deze tijd? In hoofdstuk 1 heb ik getracht dit te doen. Het is zaak dat ieder kerkbestuur in gebed vanuit een nederige houding gaat onderzoeken wat de Heilige Geest wil? Dit zal voor elk tijdstip verschillend zijn en hangt o.a. af van de beslissingen die straks genomen gaan worden door de regering.

Voorlopig zal het voor de meeste gemeenten inhouden dat zij meerdere momenten moeten plannen met 30 personen. Mijn advies zal zijn om niet krampachtig aan de zondag vast te houden maar het kerkgebouw efficiënt te gaan gebruiken gedurende de week.

Dit houdt in dat er een groter leiderschap moet zijn. Hierin zullen broeders en zusters een taak gaan krijgen als leraar en herder, maar ook als apostel, evangelist en profeet. Kerken mogen hierin gaan groeien en samen met de Heilige Geest deze gebieden gaan verkennen. Als de Heer laat zien dat dit Zijn weg is moeten we al die andere wegen als zonden gaan belijden. En Hem loven en danken voor **de weg** die Hij ons nu laat zien.

Vragen:

1. Heb jezelf wel eens deelgenomen aan een huiskring?
2. Zo ja, Kan je wat positieve zaken noemen?
3. Wat ging er minder goed en waarom?

Gebod: Dank U Wel Heer dat U een tijd heeft gegeven voor alles. Dat de tijd waarin wij nu leven zeer bijzonder is. Dat wij nu nieuwe stappen mogen gaan zetten in Uw koninkrijk. Dat U zegt: de tijd komt en is nu!



Hoe gaat de huiskerk functioneren?

Gelukkig hoeven we niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Op mijn zoektocht kwam ik uit bij ‘the church without walls’. Een mooi initiatief wat in veel landen al navolging heeft. Op hun site lees ik leerstellingen die mogelijk direct tegen de borst stuiten bij sommigen. Toch wil ik de artikelen die hieronder staan jou niet onthouden, omdat deze zijn doorleefd en vol staan met reeds opgedane ervaring.

In Nederland geven Wil en Ank Kleinmeulman hier invulling aan en hebben op het Nederlands gedeelte van de site 4 artikelen geplaatst welke zeer leerzaam zijn v.w.b. het functioneren van een huiskerk:

[Hoe Church without walls is ontstaan](#)

[Hoe een samenkomst eruit ziet](#)

[Waarom samenkomen in een huis? Wat is een huiskerk en een huiskerk netwerk?](#)

[Huiskerken: waarom-wat-en hoe?](#)

Misschien denk je nu: ‘Toch weer een organisatievorm.’

Ik geloof dat God wil dat we ons organiseren. Zeker in het lichaam van Christus.

Daarom wil ik in dit hoofdstuk 2 voorbeelden aanhalen. Eén uit het oude testament en één uit het nieuwe testament:

Mozes en zijn schoonvader Jetro

De uitzending van de 12 discipelen

1. Mozes en zijn schoonvader Jetro

Exodus 18: 21 Zoek onder het volk capabele, godvrezende en onomkoopbare mannen en benoem hen tot rechter, één rechter per duizend mensen. Hij moet tien andere rechters onder zich hebben die ieder de zorg hebben voor honderd mensen. Onder die rechters vallen weer twee anderen, die ieder verantwoordelijk zijn voor vijftig mensen. Deze laatsten moeten ieder weer vijf

mannen onder zich hebben, die verantwoordelijk zijn voor tien mensen.

Deze tekst zegt iets over een organisatievorm die bijna militair aandoet. Leiding wordt gegeven aan capabele Godvrezende onomkoopbare mannen. Zij waren verantwoordelijk recht te spreken over het volk. Je ziet dat het volk bestond uit autonome groepen, maar daar waar onenigheid was werd rechtgesproken vanuit de Tora, vanuit Gods wetboek. Dit gaf eenheid en eensgezindheid. Daarbij kwam ook dat het volk verbonden was door een gemeenschappelijk doel: **Het door God beloofde land in bezit nemen.**

Vraag je af: Hebben wij dit zelfde doel? Zijn wij bereid Nederland (geestelijk) weer in bezit te nemen? Is dit een gemeenschappelijk doel? Gods opdracht aangaande al de volken is duidelijk.

Verder kunnen we leren van landen waar reeds verdrukking en christenvervolgung is. Het boek 'De Hemelse man' vertelt het verhaal van broeder Yun aan het eind van de 20e eeuw en het begin van deze eeuw. Dit boek is actueel. We zien, net als in de Bijbel, dat broeder Yun rondreist langs huisgroepen. Dat deze ondergronds, in het geheim zijn georganiseerd. Dat broeder Yun steeds via contactpersonen (coördinatoren) zijn weg weet te vinden in een bepaalde regio. Dat via bepaalde personen Bijbel-distributie plaatsvindt. Dat sprekers (leraren) onderling worden uitgewisseld. Dat er mensen zijn die in een regio rondtrekken om het evangelie te vertellen en nieuwe groepen te starten (evangelisten en apostelen). Dat binnen de groepen het profetisch woord wordt gesproken. Van deze groepen leren we ook dat alle gaven uit 1 Korinthe 12 worden uitgeoefend. Dat er wondertekeningen worden gedaan.

Sinds mensenheugenis is er christenvervolgung in China. Deze kerk heeft zich dus krachtig weten te organiseren in de loop der jaren. Naast de 'ondergrondse kerk' bestaat ook de zgn. 'drie in één kerk'. Dit is de staatskerk welke traditioneel is vormgegeven en waar de staat bepaald wat er gesproken mag worden. Hier zijn de teksten m.b.t. het ware evangelie verboden.

Van Jetro en Mozes, maar ook van de vervolgde kerk leren we dat God een bepaalde organisatie voorstaat om leiderschap over vele Godvrezende mannen te verdelen en zodoende de eenheid te bewaren.

2. De uitzending van de 70 discipelen

Lucas 10: 1-7

De uitzending van de zeventig

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.

Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid

*daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand
onderweg.*

*En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal
uw vrede tot u terugkeren.*

*Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de
arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.*

Deze tekst maakt duidelijk hoe wij huiskerken moeten bouwen. Niet door een vluchtig gesprek. Jezus verlangt van ons dat we een relatie opbouwen met een zgn. zoon van vrede en zijn huisgenoten. Een langdurig werk wat al onze energie kost. Van Paulus lezen we dat hij 3 jaar in de gemeente van Efeze bleef. Daarna zond hij andere arbeiders die kant op, o.a. Timoteüs. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op het onderwerp: Discipelschap, een lifestyle.

Vragen

1. Wat is de organisatievorm die Jethro aan Mozes adviseerde?
2. Ben jij bereid om Nederland geestelijk in bezit te nemen?
3. Zie jij een taak voor jezelf weggelegd zoals Christus de 70 uitzond?

Gebod: Vader vertel mij door Uw geest Uw plan met mijn leven. Ik weet dat ik tot mijn volle recht en bestemming kom als ik Uw wil doe. Werk Uw wil uit in mij en laat mij zijn wie U wilt dat ik ben.



mdenken: van ‘tempel-denken’ naar ‘huiskerk-denken’

Inleiding:

In het boek Openbaring lezen we in de eerste 3 hoofdstukken over Johannes die een ontmoeting heeft met Jezus. Jezus die wandelt tussen de kandelaren, welke de verschillende gemeenten aanduiden. Jezus spreekt zeven gemeenten aan. Er lijken er maar twee goed vanaf te komen, namelijk Smyrna en Filadelfia.

Wat is er in de kerkgemeenschappen aan de hand? Hoe kan deze constatering van Jezus zo zijn? Wat is er mis gegaan? Misschien verwoord Paulus het correct in Romeinen 12 vers 2: *En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.*

Ik lees in de Bijbel dat christenen op drie manieren worden aangevallen, namelijk 1. in het vlees, 2. in ons denken en 3. in de hemelse gewesten, oftewel op lichamenlijk niveau, zielsniveau en geestelijk niveau.

Voor veel mensen komt de laatste als meest heftige over. Mogelijk wordt hier veel naar verwezen als er iets fout gaat in ons leven.

Ik geloof dat Gods woord hier korte metten maakt en simpelweg zegt: weersta de duivel en hij gaat van u weg.

De grootste strijd is in ons denken en in ons vlees. Het lichaam, heeft daar direct mee te maken. Lees maar mee:

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de

gehoorzaamheid aan Christus, 2 korintiërs 10: 4-5

Hoe kunnen wij de strijd in zowel het vlees als ons denken slechten? Door geestelijke wapens op te pakken waarmee wij de ontstane bolwerken in ons denken kunnen afbreken.

Wapens zoals beschreven in Efeze 6. Met geloof, zaligmaking, waarheid, bereidheid, rechtvaardigheid, het woord van God en het bidden in de geest zullen wij leugens en hoogmoed te lijf gaan en als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Onze ziel, die eerst onder de autoriteit van het vlees stond, brengen we nu onder de autoriteit van onze geest die in verbinding staat met Gods Geest.

Een lange inleiding van dit hoofdstuk om weer even scherp te krijgen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Welke geestelijke stappen ik moet zetten om lichaam en ziel onder de autoriteit van Christus te brengen.

De inleiding waarom van tempel/kerk naar huiskerk is in de vorige hoofdstukken al gegeven.

Toch is er een proces voor nodig de bolwerken die in ons denken zijn ontstaan t.a.v. het tempel-denken af te breken. In bovenstaande bijbelteksten heb je de handvatten gekregen om dit te doen. Ga dit ook doen en lees het Nieuwe Testament met nieuwe ogen. Met het besef dat deze brieven aan huisgemeenten zijn geschreven. Begin met het nederig belijden van deze onbewuste zonde en neem je omgeving hierin mee. Op het moment dat zaken in Gods Koninkrijk bewust worden dan geloof ik dat de Heilige Geest ons deze dingen laat delen.

Delen is een sleutelwoord van de huiskerk en automatisch verbonden aan het huiskerk-denken. Jij bent sinds je wedergeboorte aangesloten op de eeuwige bron. Misschien heeft het water tot nu toe stil gestaan. Ik hoef je niet te vertellen wat er met stilstaand water op de lange duur gebeurt. God wil het levend water laten stromen door jou heen. Dit gaat alleen plaatsvinden als je gaat delen van dit levend water. Dan vloeien er stromen van levend water uit je binnenste zoals de schrift zegt. Je wordt geestelijk opgebouwd door anderen te bemoedigen, door barmhartigheid, door bewogenheid, door het woord te delen waardoor je deze ochtend zelf zo werd geraakt. Door te delen waardoor dit woord je zo raakt, maar ook door handen op te leggen, door genezing uit te spreken en demonen uit te drijven.

Omdenken is een totaal concept. Een geheel nieuw denken. De Bijbel in een nieuw licht gaan lezen. Je directe omgeving hierin meenemen. Acceperen dat er mensen in je omgeving afhaken of niet direct meegaan. Een vernieuwde relatie met de Heer en diegenen die wel meegaan. Wandelen in vernieuwde kracht met de Heilige Geest. Uitdelen van stromen van levend water.

Welkom in de kerk die leven geeft.

Vragen:

1. Hoe kunnen wij de strijd in zowel het vlees als ons denken slechten?
2. Snap jij wat er wordt bedoeld met omdenken? Ben jij beïnvloed door Kerk- of tempel-denken?
3. Waarom is er een nieuw concept nodig van het begrip kerk?

Gebed: Heer geef hervorming in de kerk. Een hervorming met nieuwe kansen nu wij met 30 personen samen mogen komen. Geef een leiderschap in elke groep waar al uw taken en geestelijke genadegaven worden uitgeleefd.



e nieuwe kerk zal functioneren als een eenheid



Misschien geloof je in het concept zoals beschreven en overtuigd Gods Geest van waarheid. Echter je houdt van je kerk en de mensen. Je hebt daar mogelijk een bediening.

Laten wij onze samenkomsten in de kerk blijven doen. Weliswaar in een uitgekledede vorm met 30 personen. We krijgen een unieke kans vanuit de bestaande structuur over te stappen naar het nieuwe kerk zijn.

Als oud-militair zeg ik: 'We gaan van compagnie-niveau naar pelotons-niveau.' Een peloton is een eenheid van circa 30 personen. Een eenheid welke bestaat uit meerdere groepen die snel aanstuurbaar zijn. Een eenheid met een grote gevechtskracht, omdat zij de verbindingsmiddelen en kennis hebben snel ondersteuning van een hoger echelon in te roepen. Een eenheid die beschikt over wapens die ondersteunend vuur geven aan eigen troepen en daardoor zeer goed kunnen manoeuvreren. Flexibiliteit en verrassing zijn kenmerkend voor een goed getraind peloton.

Het peloton beschikt over een peloton-staf waarin specialisten met een ondersteunende taak zitting hebben.

Het peloton kan makkelijk gesplitst worden in 2 groepen omdat het beschikt over een goed getrainde officier (pelotonscommandant) en een zeer ervaren onderofficier. Deze laatste is de plaatsvervangend pelotonscommandant.

Vanwege zijn iets oudere leeftijd wordt hij ook wel 'de vader' van het peloton genoemd. In de staf bevindt zich iemand voor de communicatie en een 'medic'.

Daarnaast beschikken de diverse groepen (3 of 4) over een groepscommandant en een plaatsvervanger.

Kortom een goed getraind peloton functioneert als een lichaam. De commandant weet zijn groepscommandanten aan te sturen op zo'n manier dat zij direct begrijpen wat van hen verwacht wordt. Voor de mannen in de

groepen geldt hetzelfde. De diverse specialismen vullen elkaar aan en elke onvoorziene situatie lijkt deze mannen op een organische wijze tot een hoger niveau te brengen.

Bij het Korps Mariniers wordt gesproken over ‘korpsgeest’. Iedere marinier die een tijdje meeloopt weet wat hiermee bedoeld wordt.

Het is niet voor niets dat de Bijbel spreekt over een geestelijke wapenrusting. Het is niet voor niets dat Jezus zijn discipelen als buddy’s 2 aan 2 uitstuurt. Het is niet voor niets dat wij een communicatiemiddel hebben gekregen met de almachtige Vader door de Heilige Geest.

Dat God ons diverse taken geeft en dat wij de daarbij behorende gaven ontvangen. Dat Hij ons autoriteit geeft over demonische machten, de kracht om te genezen en andere wondertekennen te doen.

Laten wij vanuit Gods geest elkaars taken en gaven respecteren. In nederigheid aan de Heer met elkaar in gebed blijven en elkaar toerusten door Bijbels onderwijs, door het profetisch woord, door evangelisatie, in het tonen en doen van barmhartigheid en het stichten van nieuwe groepen. Dan gaat er op een organische wijze een leger ontstaan, waarbij een ieder een woord heeft. Dit kan een woord van kennis zijn, een woord van wijsheid of een profetie. Misschien gaat iemand in tongen spreken terwijl een ander het vertaalt. Iemand constateert een onreine geest en neemt autoriteit over deze geest waardoor deze persoon terstond vrij komt van deze belasting. Deze eenheid die ontstaat, ontstaat alleen door de werking van de Heilige Geest als men bereid is vrij te komen van alle wereldgelijkvormigheid. Dat wil zeggen: elk geestelijk bolwerk als gevangene onder de heerschappij van Christus brengen.

Dit vergt veel strijd die je met elkaar op de knieën aan moet gaan.

In tegenstelling tot het hierboven besproken peloton, wordt hier niet uitgegaan van fysieke kracht, maar van geestelijke kracht. Het is Jezus die de overwinning reeds heeft behaald. Een permanente focus op Hem is cruciaal. Dit geestelijke leger wordt uitgezonden. Op zoek naar zonen van vrede. En als zij een zoon van vrede hebben gevonden dan moeten zij daar in huis blijven en alle zieken genezen.

In het volgende hoofdstuk lezen we hoe dit in zijn werk gaat.

Vragen:

1. Zou je het moeilijk vinden om jouw huidige kerk los te laten?
2. Zie je de meerwaarde van een kerk die functioneert als een eenheid?
3. Wat zal jouw taak kunnen zijn in de eenheid zoals hierboven beschreven?

Gebed: Heer soms kijk ik met verkeerde ogen naar mezelf. Maar U hebt mij prachtig gemaakt en waardig om met U samen te werken in het lichaam van Christus. Omdat Zijn bloed mij volledig heeft vrij gezet. Ook van elke verkeerde gedachte. Ik neem vanaf nu elke verkeerde gedachte gevangen en stel deze onder de heerschappij van de Here Jezus.

Leer mij om in Uw leger te functioneren als onderdeel van een organisme met verantwoordelijkheden die U mij geeft en in mij uitwerkt. Dank U Heer Jezus



Discipelschap, een lifestyle!

Lees Lucas 10: 1-7, de uitzending van de 70 discipelen. Iets eerder lees je in Lucas de uitzending van de 12 discipelen. In Matteüs en Marcus lees je hier ook over. De opdracht aan de 12, en later aan de 70 discipelen verschilt niet veel. Bij beiden opdrachten lezen we dat Jezus hen uitzendt om mensen voor te bereiden op Zijn komst. Wat een heerlijke geruststelling is dat. Hieruit maken we op dat Hij het werk doet. Weliswaar door ons heen.

Als Jezus Zijn 12 discipelen uitzendt of later de 70, vallen bepaalde zaken op. Zij gaan altijd samen en hebben de opdracht te bidden voor arbeiders in de oogst. Er moet dus een oogst binnengehaald worden. Een oogst waar we niet voor hebben gewerkt. Hier komt het aan op geestelijk onderscheid. Christenen die schapen en wolven onderscheiden. Maar nog belangrijker wie temidden van die schapen en wolven zonen van vrede herkennen.

Wat we leren uit deze tekst is niet zozeer een eerste opdracht om overal het evangelie te verkondigen, maar om een basis te creëren in een dorp of een huis waar een broeder woont die op zijn beurt weer verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn omgeving.

Paulus schreef zijn brieven aan deze broeders, zonen van vrede.

Wij leren uit de tekst in Lucas 10 dat zij naar elke stad en elk dorp werden uitgezonden.

Het stichten van zo'n huiskerk was dus werk met een lange adem. Het is niet gezegd dat een zoon van vrede al wederom geboren was. Paulus verbleef op sommige plaatsen meerdere jaren. Mogelijk stichtte hij daar meerdere huiskerken.

Misschien begin je te begrijpen dat discipelschap een lifestyle is. Zoals Jezus er 3 ½ jaar voor uit trok Zijn discipelen te onderwijzen zo vraagt Hij dat ook van ons. Als wij een zoon van vrede hebben gevonden, dan is dat onze

discipel waarin wij mogen investeren.

Hoe? Door Hem onderwijs te geven uit het Woord. Door de zieken te genezen die daar zijn. Door demonen uit te drijven bij mensen die belast of bezeten zijn.

Zo was ik in 2019 in Oekraïne. Een kleine missie met ex-verslaafden. Sanyi is een Hongaarse zendeling en werkt onder Roma's, zigeuners. Samen met Sanyi gingen we in diverse Roma-dorpen betonvloeren storten. Zwaar werk, zowel fysiek als geestelijk. Je wordt meegenomen in een rollercoaster van emoties omdat de leefwijze van deze mensen soms onbegrijpelijk is.

Sanyi en zijn gezin hebben een kleine kerkgemeenschap (huisgroep+) opgebouwd in het Roma-dorp Balazser. Hier is centraal een kerkje gebouwd wat vooral functioneert als gemeenschapshuis. Bijna het hele dorp komt naar de kerk en beleid Christus als Heer.

Je kan zien dat dit dorp gezegend wordt. Het is het enige Roma-dorp waar ik de volwassen Roma's zie lachen, waar ze vriendelijk zijn. Wat enigzins hygiënisch is en waar alcoholverslaving minimaal is. Ik proef een sfeer van eenheid. Dat blijkt ook als je ziet dat de mannen zelf een verharde weg in het dorp hebben aangelegd. Het is veel schoner als in andere dorpen.

Sanyi vermeldt keer op keer dat alles wat wij zien het werk is van 16 jaar bidden en intensieve discipelschap waarin hij zijn hele gezin betrokken heeft bij het leven van de complete gemeenschap in dit dorp. Dit blijkt ook wel als ik de onderlinge verstandhoudingen zie.

Zodra je de cultuur beter leert kennen ga je de Roma's beter begrijpen en ziet dat deze mensen al eeuwen leven onder een zware vervolging. Als je dan beseft dat hun voorouders de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt, en zij zelf het communistisch regime dan wordt het plaatje steeds duidelijker.

Op deze plaats werd voor ons team discipelschap een lifestyle. Ondanks onze nobele bedoelingen was er veel weerstand in de dorpen. Mij viel op dat Sanyi altijd eerst een christen-gezin zocht. Hij had dan al een band opgebouwd met dit gezin, en soms ook al met families daar omheen. Dit huis werd als eerste van een betonvloer voorzien. Daarna gingen we naar bevriende gezinnen. De houding van de jonge kinderen was altijd vanaf het begin vriendelijk. Tijdens de pauzes kwamen ze naar ons toe en speelden we een potje voetbal met hen. Tussen de middag werden door ons liederen gezongen. Wij in het Nederlands en Sanyi en zijn mensen in het Hongaars. De eerste dagen veranderde de houding van de mensen in het dorp van vijandig naar sceptisch, naar nieuwsgierig en uiteindelijk vriendelijk.

Als een huis klaar was gingen we met het complete gezin in gebed en lieten

hen achter in grote blijdschap.

In de winter wordt het soms -20 graden. In de hutjes met lemen muur en golfplaten dak maakt het een groot verschil of je op een gladde betonnen vloer kan leven of direct op de buitengrond.

Doordat wij doorgaans met 6 mannen aan het werk waren en af en toe hulp kregen van lokale mannen, waren we in staat een dorp met zo'n 30 huizen in een week van betonvloeren te voorzien. Aan het einde van de week was er groot feest. Sanyi en zijn gezin waren hier al in geoeffend. Op de lokale markt wist hij exact wat hij moest kopen voor een feest met een compleet dorp. Met zijn vrouw en kinderen bemant hij de band. De wat oudere jeugd uit Balazser gebruikt hij als team die allerlei activiteiten begeleidt. Het dorp loopt massaal uit naar de centrale plek waar feest is. Ze komen aan met stoelen en banken en nemen plaats. Het viel mij op dat zelfs de meest stugge mannen het niet konden laten toch te komen kijken. Plots werd mij een microfoon gegeven en een tolk naast mij gezet. God gaf mij tranen en in die emotie mocht ik woorden delen die niet van mij kwamen.

Ineens besepte ik dat wij betrokken waren in Gods werk van gemeentestichting. Tegelijkertijd rees bij mij de vraag: zou het ooit mogelijk zijn in Nederland dat Gods Geest zo gaat waaien?

Izsnycete

Vlak voor vertrek naar Nederland neemt Sanyi mij mee voor een verkenning naar Izsnycete. Mogelijk een plek waar we volgende keer gaan bouwen?

Izsnycete is een Roma dorp iets noordelijk van het plaatsje Berehove. Samen met Sanyi en een apostel Peter, uit zijn kerk gingen we op pad. Peter heeft een gave van genezing. Izsnycete is een kleine nederzetting van 17 huizen.

Direct valt op dat het onhygiënisch is. De mensen zijn argwanend. De sfeer slaat om als we in het huis van Jacob(fictief) komen. Jacob en zijn gezin zijn christenen. Hij vertelt dat er veel verdeeldheid is in het dorp. De helft is Jehova getuige en de andere helft christen waarvan een gedeelte orthodox.

Hij vertelt ook dat er veel zieken zijn in het dorp. O.a. een oudere vrouw, waarschijnlijk zijn moeder, die in het hutje zit mee te luisteren. Ik probeer te achterhalen wat zij mankeert. Doordat Sanyi en Peter gebrekkig Engels spreken verloopt de communicatie moeizaam. Ik ga voor de vrouw bidden en er gebeurt iets. De mensen beginnen enthousiast te praten en er wordt een baby in mijn armen gedrukt waar ik ook voor moet bidden. De baby heeft geen luiertje, huult, is erg nat en stinkt. Ik begrijp min of meer dat de baby ziek is en kom er weer niet achter wat de baby mankeert. Toch maar bidden. De baby houdt op met huilen.

Peter maakt mij duidelijk dat er mensen gehaald worden die ziek zijn. Zelf gaat hij bidden in een ander huis. De ene na de andere persoon wordt bij ons

gebracht. Ik blijf maar bidden. Ik denk dat ik in het daaropvolgende uur voor zo'n 10 mensen heb gebeden. Iedereen was blij na het gebed. Voor mij was het een bijzondere ervaring waarin ik niet wist wat de Heilige Geest precies bewerkte, maar ik ervaarde Zijn aanwezigheid in grote mate.

Achteraf in de auto begreep ik van Peter dat hij een soortgelijke ervaring had. Ik moest automatisch denken aan de tekst in Lucas 10 waarmee ik dit hoofdstuk begon. Ga op zoek naar een zoon van vrede en genees de zieken die daar zijn. Jacob is de zoon van vrede die van grote betekenis gaat zijn voor dit dorp.

Vragen

1. Kan een taak zoals de 12 of 70 discipelen kregen ook een taak voor jou zijn?
Kan je verklaren waarom of waarom niet?
2. Hoe geef je of hoe wil je invulling willen geven aan die taak?
3. Hoe kan dit pure werk van gemeentestichting terug komen in onze samenleving?

Gebod: Heer geef ons antwoorden op al die vragen. Laat ons levende getuigen zijn die Uw stem ten alle tijden verstaan. Juist deze tijd is zo belangrijk om die weg te zien die U voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente uitzet. Werken waarvan U zegt dat die al voor de grondlegging der aarde door U voorbereid zijn. Dank daarvoor dat U ons als instrumenten in Uw koninkrijk wil en kan gebruiken. Werk deze wil in ons in Jezus naam.



Opdracht: Maak alle volken tot mijn discipelen

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Matteüs 28: 18-20

Bovenstaande tekst wordt ook wel het zendingsbevel genoemd. In dit bevel, ligt een opdracht verborgen voor elke wedergeboren christen. Hoe jij hier invulling aan geeft wordt door de Heilige Geest duidelijk gemaakt. Allereerst moet je geloven dat deze tekst voor jou geldt! Is dit onduidelijk voor je? Maak van deze vraag prioriteit in je gebed.

De tekst lijkt te suggereren dat elke christen naar het buitenland moet om vreemde volken bij Christus te brengen. Niets is minder waar. Ik ben van mening dat de meeste christenen dit mogen doen in hun eigen omgeving. Echter het antwoord ligt verborgen in de vraag: 'Wat is je eigen omgeving?' Jezus zegt tegen een vooraanstaande schriftgeleerde, Nicodemus: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.*

M.a.w. als je opnieuw geboren wordt ga je een ander koninkrijk zien.

Dit lezen we o.a. in Filippenzen 3: 20:

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.

Als er dus een rijk in de Hemel is, dan is er ook een rijk op aarde. Alle ongelovigen, maar ook de gelovigen die niet wedergeboren zijn en de andersgelovigen maken deel uit van het rijk op de aarde waarvan we veel kunnen

lezen in de Bijbel.

Ik heb bewust gekozen voor een tekst uit 2 Korinthe 4: 4

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

De god van deze eeuw is de duivel of de satan die heerst en ook in de positie was zelfs Jezus alle koninkrijken op aarde te geven als Hij voor hem knielt.

Lucas 4: 6:

En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.

Geconstateerd kan worden dat men vanaf het moment van wedergeboorte wordt overgezet van het ene koninkrijk naar het andere Koninkrijk. De Bijbel noemt mensen die over zijn gegaan vanaf dat moment vreemdelingen en bijwoners. Herken je dat in je leven?

Je bent geestelijk gezien niet meer van het koninkrijk waar je was, maar fysiek ben je er nog steeds. Toch ben je verhuisd.

We gaan terug naar de zendingsopdracht:

Nu vraagt God aan je een ambassadeur te zijn van Zijn Koninkrijk in het koninkrijk waar je vandaan kwam. Begrijp je nu dat het niet uitmaakt of je zending wordt in Afrika of gewoon in Nederland blijft. Op beide plaatsen ben je nu vreemdeling en bijwoner. Misschien in Nederland nog meer als in Afrika?

Vragen:

1. Wat is de context waarin jij voor God aan het werk mag? Met welke personen en op welke plaats?
2. Herken jij in je leven dat je vreemdeling en bijwoner bent geworden?
3. Nee, waar ligt dat aan? Ja, waarin is dat zichtbaar?

Gebod:

Bid dat jij de discipline ontwikkelt van een soldaat en elke ochtend als een discipel naar je commandant gaat om met Hem af te stemmen wat Zijn wil is voor jou voor deze dag.

Bid dat jij een vat bent, aangesloten op de eeuwige bron. Een vat waardoor het levend water van Jezus Christus overvloedig kan stromen en dat iedereen in je nabijheid water kan putten uit die bron. Door je liefde, vriendelijkheid, vrede, vreugde, geduld, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.



Howe ga ik starten?

Alles begon 40 dagen voor Pasen met een droom. Zie deel 1 hoofdstuk 9. Vervolgens een visie om te wachten zoals Paulus aan boord van het schip toen hij als gevangene naar Rome werd gebracht. Lees deel 1 hoofdstuk 7. Het was alsof God zei: 'Blijf op je post.'

We zien ook een opdracht van Jezus aan de discipelen om te wachten:

Wachten in Galilea, opdracht van de engel bij het graf aan Maria (Matteus 28: 7)

Wachten in Jeruzalem, opdracht van Jezus voordat Hij naar de Hemel opvoer. (Handelingen 1: 4)

Ik geloof dat de discipelen een transitiefase door maakten van 40 dagen + 10 dagen. Een transitiefase waarin zij van leerlingen naar apostelen werden getransformeerd. Eerst door Jezus die aan hen verscheen in Zijn verheerlijkte lichaam en later door de Heilige Geest. Echter er waren nog 10 dagen waarin Hij hen opdroeg om te wachten. Ik stel mij zo voor dat zij die dagen met bidden en vasten doorbrachten. Toch niet helemaal zonder de Heilige Geest, want we lezen dat Jezus de Heilige Geest in hen blies. Johannes 20: 22 Deze stille dagen met elkaar waren cruciaal om zichzelf voor te bereiden voor de ultieme taak die voor hen lag, waarvoor Jezus het fundament had gelegd. Jezus die zelf na de hemelvaart Zijn positie had ingenomen aan de rechterhand van God de Vader. Een positie die wij geestelijk ook hebben ontvangen als wij in Christus zijn. Wat een voorrecht.

Besef van bovenstaande positie in Christus is cruciaal om überhaupt te kunnen starten. Hij is gesteld boven alle krachten en machten aan de rechterhand van God de Vader Efeze 1: 22. Uit genade zijn wij zalig geworden, in Christus opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten geplaatst. Efeze 2: 6

Als wij geestelijk gezien deel uitmaken van Zijn lichaam laten wij dan ook als Zijn lichaam gaan functioneren en in de autoriteit die Hij heeft onze positie in de Hemelse gewesten innemen.

Vraag de Vader om een gave. Vraag de Vader om een taak. Vraag om vrijmoedigheid en vraag vooral om bereidheid in jouw hart. Want je kan nog zoveel vragen, maar als er geen bereidheid is dan zal je uiteindelijk nalatig worden.

Misschien zijn nalatigheid en hoogmoed wel de twee grootste valkuilen voor christenen van deze tijd.

Er is een gave en taak zijn waardoor mogelijk je aandacht getrokken wordt.

Ga er voor in gebed. Bij mij was er een periode met bovenmatige interesse voor genezing en bevrijding. Ik merkte dat God op gebed personen op mijn pad bracht. Dat Hij mij wilde trainen. Maar dat ik veel kansen voorbij liet gaan omdat ik Zijn stem niet verstond in de ontmoetingen. Ik merkte ook dat ik tekort schoot in vrijmoedigheid. Het ergste vond ik nog dat ik mij vaak schaamde voor de naam van Jezus t.o.v. ongelovigen.

In Gods koninkrijk zal de Heilige Geest jou toerusten en is het 'learning on the job' oftewel gewoon doen. Is er in je omgeving een evangelist, apostel, profeet, leraar of herder die je wil toerusten in een specifieke taak waarnaar jij je uitstrekt, overleg dit met God en indien van Hem pak dat dan met beide handen aan. Uiteraard is de belangrijkste toerusting Gods woord. Onderzoek alles in de Bijbel en vraag de Heilige Geest om openbaring. Zelf heb ik geleerd om specifiek te bidden zoals een kind aan zijn vader om concrete zaken vraagt.

De belangrijkste vraag blijft: 'Ben jij beschikbaar?'

Een generaal van het Korps Mariniers was contingentscommandant in Congo van een internationale troepenmacht. Hij was het type generaal 'niet praten, maar doen'.

Op een dag moest hij een belangrijke beslissing nemen welke mensenlevens kon sparen. Echter politiek gezien was het beter geweest dat hij niets had gedaan en deze mensenlevens had opgeoffert.

Hij koos voor de eerste optie wat uiteindelijk zijn carrière stop zette vanaf dat moment.

Later vroeg een jonge officier waarom hij op dat moment die keuze maakte.

De generaal zei: 'Jongeman het is beter gestraft te worden omdat je iets hebt gedaan, dan gestraft te worden omdat je niets deed.'

In tijd van oorlog blijkt elke keer weer dat mensen lam geslagen worden en niets doen of dat zij alsmear relativeren en de ernst van situaties totaal verkeerd inschatten.

Op dit moment verkeren wij geestelijk gezien in oorlog. Misschien wel erger dan ooit tevoren. Zorg dat je niet lam geslagen wordt! Ga de ernst van de situatie niet weg relativeren! Maar kom in actie. Doe het nu!

Wat heb je te verliezen?

Wie kan tegen jou zijn als God met jou is?

Vragen:

1. Hoe ben jij in actie of hoe ga jij in actie komen?
2. Waarom zal jij een transitiefase ingaan? Waar ga jij je transitiefase doorbrengen? En hoe doe je dat?
3. Ben jij beschikbaar?

Gebed: Lieve Vader help mij want ik kan het niet. Ik heb juist nu U nodig om mij te helpen. Spreek tot mij zoals U deed tot Gideon. Bevestig mij door te zeggen “dapper held”. Heer ik kijk met heel andere ogen naar mezelf als dat U dat doet. U acht mij geschikt, terwijl ikzelf alleen maar goed ben in koffie schenken. Heer zend mij toch omdat de velden wit zijn om te oogsten. Het zijn Uw werken. Wederom geef ik mezelf over in Jezus naam.



Vluchtelingen op Tholen

In de laatste 2 hoofdstukken wil ik vertellen hoe ik dacht Gods stem te verstaan in 2015 voor het eiland Tholen en in 2017 voor het eiland Sint Maarten.

We beginnen met Tholen.

In 2015 was ik aan het dagdromen. Mogelijk een visioen.

Hieronder het stuk wat ik toen schreef:

The Inside Church,

Ik begin met de woorden dat het plan wat hier gepresenteerd wordt menselijkerwijs onmogelijk is. Dit is geen uiting van negatieve gedachten, maar een uiting van geloof waarin dit plan alleen werkelijkheid kan worden in complete afhankelijkheid van onze Heer.

Toen in het weekend van 5 december 2015 Tholen werd geconfronteerd met zo'n 200 vluchtelingen hebben 6 a 7 kerken de handen ineen geslagen om hier gezamenlijk iets voor te betekenen.

Wonderlijk om in je eigen gemeente iets te zien gebeuren wat, mijns inziens, tegenovergesteld is als de reactie op vluchtelingen in o.a. een buurt gemeente in Brabant.

Je beleeft een zgn. 'bergtop ervaring' die even later weer langzaam wegebt, maar wel een gebeurtenis die mij aan het denken heeft gezet.

In een tijd waarin het individualisme steeds prominenter de kop op steekt, waarin er op zorg meer en meer gekort wordt, waarin de gemeente steeds meer zelf moet doen, ik noem de mantelzorg en de PGB's, denk ik dat we op zoek moeten gaan naar eenheid.

Een eenheid die op Tholen diep geworteld is in haar Christelijke wortels.

Christelijke wortels die op religieus gebied soms zijn uitgegroeid tot autonome bomen. Bomen die denken in staat te zijn een gemeente binnen een gemeente te vormen.

Zonder direct aan de leerstellingen te komen van de diverse denominaties in Tholen geloof ik dat wij als christenen de sterkste wortels hebben als welke eenheid dan ook op aarde. Wortels verbonden met de almachtige God die Zijn zoon gaf.

Ik voel mij verbonden met elke christen die belijdt dat Jezus Heer is. Die belijdt dat hij of zij onder het bloedverbond valt van Christus. Vanuit dit verbond, vanuit deze wortels, vanuit de meest nederige houding in de autoriteit van Christus kan ik niet anders als klaar staan voor mijn naaste. En wie is mijn naaste dan? De Bijbel zegt na het verhaal van de barmhartige Samaritaan: 'Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft.'

Vandaag de dag kunnen wij zeggen: 'Die barmhartigheid gedaan heeft aan de vluchtelingen.'

Ik kan niet anders als nog een Bijbeltekst citeren en wel die uit Mattheüs 25 vers 40:

"Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan."

In dit verhaal spreekt Jezus over het komend oordeel. Hij legt hierbij de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente, maar volledig bij ieder individu.

In de tekst lees je duidelijk dat het niet alleen maar gaat over steun verlenen tijdens b.v. een weekendopvang, maar dat het daadwerkelijk gaat om voeden, kleden en huisvesten. Jezus doet een beroep op onze portemonnee, op je tijd, op je huis. Op onze overvloed. Op ons HART.

Eind november 2015 was de telling 52.000 vluchtelingen. De stroom blijft doorgaan. Moeten we hier somber van worden? Is angst op zijn plaats omdat er radicale moslims onder hen zijn? Moeten de grenzen dicht?

De laatste vraag gaan wij niet over. Mogelijk kan je deze beïnvloeden met je politieke stem. Vraag jezelf wel af of je hiermee mensen letterlijk het leven ontnemt? Dit heet moord.

De eerste 2 vragen kan ik alleen maar als volgt beoordelen: God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

Ik geloof dat deze periode een periode is die niet gekenmerkt wordt door angst, maar door kansen. Kansen door de liefde van de Here Jezus te laten zien. Wij moeten ons geloof uitleven.

Een kerk die niet naar binnen is gericht, maar een kerk die naar buiten is gericht. Niet alleen in noodsituaties met de vluchtelingen, maar ook naar onze

eigen buren.

Broeders en zusters die bereid zijn hun eigen dogma's (die zij Bijbels heel goed kunnen onderbouwen) ondergeschikt te maken aan Christus zelf. Die bereid zijn met andere broeders en zusters uit diverse denominaties de handen ineen te slaan en vervult te worden met Zijn geest en Zijn wil. Die de gevoelige ogen en oren zijn van de gemeente Tholen. Die een getuige zijn van het leven van Christus, oftewel een kerk die leeft, waar het levend woord gepredikt wordt en die stromen van levend water voortbrengt!

Dit bedoelde ik dus met mijn aanhef: menselijkerwijs gezien onmogelijk. Gaan we voor een lager doel dan kan dit mogelijk uit eigen kracht en deze eer onszelf aan kunnen rekenen.

Onze Heer heeft een kerk voor ogen welk Hij opbouwt uit verschoppelingen van de maatschappij, verslaafden, zwervers, onzekere mensen, eenzame mensen, suïcidale mensen, alle mensen die diep berouw van hun zonden hebben en zich vergeven weten door het bloed van Jezus. Hoeren en Tollenaars zoals het in de bijbel staat.

Visie:

Dit is het hart van de kerk: een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden.

Matteüs 18:20: "Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

- *Een interkerkelijke huisgroep in elk van de 7 dorpen van Tholen. Huisgroepen die functioneren als een levend organisme.*
- *Huisgroepen die zich na verloop van tijd in hetzelfde dorp weer opsplitsen in nieuwe interkerkelijke huisgroepen.*
- *Huisgroepen die worden geleid door de Heilige Geest.*
- *Iedereen moet daar zijn nood kunnen brengen. Ruimte voor persoonlijke getuigenissen.*
- *Doordat iedereen welkom is wordt de veelkleurigheid van het lichaam van Christus zichtbaar.*
- *Een kerk die tot doel heeft geestelijke muren afbreken.*
- *Een kerk die tot doel heeft alles aan de waarheid te toetsen.*
- *Een naar buiten gerichte kerk. Vanuit het hart van Jezus, zien wij met Zijn ogen een verloren wereld. Wij staan open voor die wereld en willen de liefde van Jezus vermenigvuldigen in de mate waarin Hij ons talenten en gaven heeft gegeven.*
- *Een kerk die wil uitstappen waar God dit verlangt.*

- *Een kerk die zegt: Niet ik leef, maar Jezus leeft in mij!*
- *Het organisme waar we over praten is het lichaam van Christus. De ledematen kunnen niet onafhankelijk van elkaar werken. Christus is het hoofd en moet hen aansturen. Zij moeten in nauwe samenhang met elkaar werken. Ziet u hoe wij als kerken zijn afgedwaald en dat de zonde van nalatigheid en hoogmoed hoogtij viert.*
- *Het getuigenis wat wij afgeven naar de buitenwereld is niet bijzonder groot.*
- *Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit initiatief moet ontstaan vanuit leden (leken) uit bestaande kerken.*
- *In deze maakbare wereld waarin wij zelf op de troon zitten, geeft Hij ons nog steeds kansen en mogen wij in geloof uitstappen in de volle zekerheid dat Hij het gaat zegenen.*
- *Kansen voor Tholen, kansen voor Nederland, kansen voor de wereld die God zo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.*

Bovenstaande visie schreef ik vanuit een bewogen hart voor het eiland waar ik woon.

Langzaam krijgt deze visie vorm. Ik geloof in een interkerkelijk gebed waarbij broeders en zusters uit de 13 denominaties van ons eiland op de knieën gaan en buigen in nederigheid voor God en Hem gaan aanroepen opdat Hij ons eiland geneest.

De site komeenzietholen.nl is inmiddels gestart en voorziet in de behoefte als platform voor interkerkelijke kringen en andere christelijke initiatieven.

Vragen:

1. Hoe is je hartsgesteldheid t.a.v. vluchtelingen?
2. Hoe is je hartsgesteldheid t.a.v. mensen in andere kerken?
3. Ben je bereid te werken aan jezelf? Ben je bereid te werken aan de kerk?

Gebed: Heer maak ons/mijn hart zacht t.a.v. vluchtelingen en andersdenkenden. Geef mij een bewogen hart voor een gevallen mensheid. Laat mij elke dag weer opnieuw ontdekken dat het onverdiende genade is door het bloed van Jezus wat mij vrijkocht.



Een orkaan op Sint Maarten

Het was 6 september 2017 toen orkaan Irma met het oog exact over Sint Maarten ging. Volgens ooggetuigen was er niet eerder zo'n zware orkaan op Sint Maarten. In elk gesprek ervaarde ik het ontzag voor God.

Inderdaad ik ben daar geweest. Ik weet niet waarom, want ik had niet de wil om te gaan. Mijn oud collega's, de mariniers, waren daar inmiddels voor noodhulp. Ik droomde rond 10 september 2017 over Sint Maarten. Toen ik wakker werd was het alsof God tegen mij zei: 'Willem Ik wil dat je daar naartoe gaat.' Ik kreeg de gedachte om met oud-militairen een wederopbouw project te starten, maar deze gedachte verdwenen alweer snel.

Een week later, ik zat in de trein naar Den Helder, moest ik denken aan die droom. In gebed zei ik stilletjes tegen God: 'Heer als U mij daar wilt hebben dan wil ik vandaag de commandant van het Korps Mariniers ontmoeten. Hij is tenslotte de hoogste baas en kan zorgen voor huisvesting en voeding ter plaatse.'

13.50 uur die dag was ik, wandelend langs de haven, onderweg naar een afspraak. Een auto stopt naast mij en het raam gaat open. De commandant van het Korps Mariniers vraagt: 'Hé Willem, hoe gaat het met jou?' Een lang verhaal kort. Van oktober 2017 tot augustus 2019 zijn er 25 personen op Sint Maarten geweest en hebben we 25 projecten gedaan.

Marines for Christ, onze organisatie, is een begrip geworden op Sint Maarten. Nooit eerder heb ik ervaren als je bereid bent om in Gods werken uit te stappen dat Hij zo concreet bevestiging geeft op je vragen en dat Hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Zelfs meer dan dat. De Mariniers waren namelijk gelegerd op Divi Little bay resort, een 5-sterren hotel op een schiereiland. Hier waren weliswaar 2 sterren van weggewaaid, maar het kon slechter. Buiten de daken die wij hebben mogen plaatsen en de herbouw van een compleet nieuw huis, gaf God een andere missie. Deuren werden geopend

naar kerkleiders. De visie waarvan ik dacht dat die voor het eiland Tholen was mocht ik op een ander eiland uitleven.

Door te doen waar Jesaja over spreekt:

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Jesaja 58: 6-7

Onze arbeid aan huizen vond plaats in de slechtste buurten van Sint Maarten. Plaatsen waar je normaal gesproken niet zomaar kon komen. Na een dag werken werden we geroepen door mannen die ons de hele dag al hadden zien zweten. Zij stonden te drinken en waren inmiddels behoorlijk aangeschoten. Wij kregen een biertje aangeboden en nog veel meer als we langer waren gebleven. Eén van de mannen had een niet functionerende onderarm. Tijdens de onlusten op het eiland direct na de storm was hij gestoken. Het mes was er dwars doorheen gegaan. De functies van zijn hand was hij kwijt. Ik vroeg of ik ervoor mocht bidden. Na een kort gebed was er weer beweging in zijn pols. De volgende dag getuigde hij tegen anderen die het niet geloofden. Na de arbeid gingen we weer een biertje drinken met deze mannen. Ik vroeg hoe het met zijn arm ging. Hij had nog steeds beweeglijkheid in zijn pols. Het ging zelfs nog iets beter. Echter zijn vingers waren nog onbeweeglijk. Ik stelde voor om voor zijn vingers te bidden. We hebben vinger voor vinger gebeden. Na elk gebed kon hij een vinger gebruiken. Behalve de duimen. Daar kwam geen beweging in. De mannen stonden versteld. Ik mocht getuigen van Jezus Christus!

Op een zondag, we liepen in Sint Philipsburg, kwam er een man naar ons toe rennen. Hij herkende ons want hij werkte in de bouwmarkt waar wij veel kochten.

Ik zag dat hij een bril had met zeer sterke glazen. Ik vroeg of hij kon zien. Hij vertelde dat hij zijn leven lang al 10% zicht had in zijn rechter oog. Het andere oog was iets beter.

Ik vroeg of hij de kentekens kon lezen van de auto's die voorbij reden. Dat ging niet. Daarna vroeg ik of ik mocht bidden. Na een kort gebed was het niet beter. Hij had wel het idee dat er iets gebeurde. Ik wist dat in het dashboardkastje van onze auto een flesje met zalfolie lag en heb nogmaals gebeden en tegelijkertijd zijn ogen gezalfd. Zijn zicht was volledig terug. Hij kon alle kentekenplaten lezen. Natuurlijk mochten we hem het evangelie vertellen en getuigen dat Jezus dit wonder in hem had gedaan.

Twee bijzondere gebeurtenissen. Zelf ben ik driemaal naar Sint Maarten geweest. De laatste keer in december 2018. Mijn vrouw Ingrid heeft zich toen laten dopen. Pastor Nolan van de New Testament Baptist Church is de belangrijkste contactpersoon geworden op Sint Maarten. Zijn kerk deed in onze beleving wat een kerk behoort te doen. De hongerigen voeden! Dagelijks aten er circa 100 mensen in de basement van zijn verwoeste kerk. Tijdens onze bezoeken mochten we in diverse kerken spreken, op radio en op TV.

God bracht kerkleiders op ons pad. Elke keer gaf God een oproep in ons hart van bekering. We merkten dat de bevolking zich onder een geestelijk juk van slavernij bevindt, een juk van seksuele onreinheid. Dit laatste is zichtbaar in de gezinnen. In de meeste gezinnen is geen man. Na een storm als Irma zijn de gevolgen voor de gezinnen zonder man ongekend groot.

De strekking van onze oproep op Sint Maarten was vooral: 'Mannen pak je priester-taak op!'

Deze oproep geldt ook voor mannen in Nederland.

Vragen:

1. Heb je wel eens het idee gehad dat je door God werd geroepen?
Zo ja, wat was je reactie?
2. Heb je aan God wel eens om bevestiging gevraagd als je dacht Zijn stem te verstaan? Hoe heb je dat gedaan? Of hoe kan je dat doen?
3. Pak jij of je man of je vader zijn priester-taak op binnen het gezin?

Gebod: Here Jezus help mij om Uw stem meer en meer te verstaan. U heeft de Heilige Geest gegeven. Leer mij bidden in de geest en wandelen met de geest. Ik beleid (plaatsvervangend voor....) dat ik mijn priester-taak niet heb opgepakt. Heilige Geest wilt U mij hierbij helpen in Jezus naam.



Een brief aan leiders van de kerk op Sint Maarten, Nederland en ...

Lieve broeder of zuster,

We zijn aan het eind gekomen van dit boek.

In deel 1 kreeg ik de opdracht om te schrijven over de tekenen van de eindtijd en die te reflecteren op onze tijd. Het was ook een oproep tot waakzaamheid. Ik moest denken aan de gelijkenis van de 10 bruidsmisjes. 5 hadden hun olielampen gevuld. In mijn beleving is olie hier een beeld van de Heilige Geest. Toen de bruidegom kwam trof Hij hen slapend aan. Toch was het hebben van olie voldoende om met Hem mee te gaan. Elke keer opnieuw zien we hoe moeilijk het is om met Jezus te waken.

U hebt hier een fulltime bediening in gekregen en er wacht u een zwaarder oordeel. Ik denk dat deze tekst vooral te maken heeft met de verantwoordelijkheid die u heeft gekregen van God.

Misschien heeft u in dit boek vaak gedacht te stoppen. Misschien werd je op die momenten persoonlijk aangesproken. Er is toch iets geweest wat u al lezend op dit punt heeft gebracht.

Daarom mijn oproep in dit laatste hoofdstuk om al biddend met God juist de irritante vraagstukken nog eens te overleggen in uw hart:

Heer is het echt zo dat de tijd nog maar kort is voordat u terugkomt?

Heer doet het ertoe of de tijd kort of lang is, want Uw wil blijft dezelfde?

Heer geef mij Uw zuivere beeld van de kerk in mijn hart.

Heer geef mij een geest van nederigheid en laat mij vanuit die geest mijn kerk

gaan dienen.

Heer ik zie het als een kans om in groepen van 30 uit elkaar te gaan.

Heer geef mij mensen op mijn hart die U wilt aanstellen als leiders binnen deze groepen.

Heer ik belijd dat ik het moeilijk vindt om de controle uit handen te geven.

Heer ik belijd dat ook wij in onze kerk apostelen, profeten en evangelisten geen ruimte hebben gegeven.

Heer help mij om samen met u deze taken in te vullen.

Heer ik ga mij samen met andere leiders voorbereiden op een nieuwe tijd waarin de prediking vanaf nu in kleine groepen gebeurt.

Heer ik zal zelf één groep gaan leiden en binnen mijn groep anderen gaan toerusten.

Heer wilt U geven dat de samenstelling van elke groep naar Uw wens zal zijn. Dat een ieder in de gemeente zich veilig zal voelen. Dat groepen in alle wijsheid per regio of wijk zijn samengesteld. Dat zij bestaan uit gemeenteleden waar alle gaven aanwezig zijn, waar alle generaties aanwezig zijn.

Heer dat groepen de bereidheid hebben om naar elkaar om te zien, dat er intimiteit is en zorg voor elkaar. Dat groepen bereid zijn met elkaar te delen.

Heer geef ook dat zij op termijn bereid zijn mensen mee te nemen. Broeders en zusters uit andere kerken, anders-gelovigen of ongelovigen.

Heer geef hen dan ook een visie en bereidheid om op te splitsen als de groep te groot wordt.

Heer wilt U hen behouden voor een geest van macht. Wilt U het leiderschap verdeeld laten zijn.

Heer wilt U zorgen voor orde zoals U het bedoeld zodat U Heilige Geest alle ruimte heeft. Wilt U mij helpen in dit organische proces en zet mij vrij van een geest van organisatie.

Heer ik belijd dat ik altijd alles tot in de puntjes had voorbereid en U op die manier aan banden heb gelegd. Ik bid dat de groepen afgestemd zullen zijn op de Heilige Geest. Dat er een minimaal programma is en binnen dat programma iedereen een woord kan hebben van U.

Heer laat ons een door de Geest vervulde gemeente zijn waar alle geestesgaven worden uitgeleefd. Waar mensen elkaar de handen opleggen als U dat zegt. Waar gaven worden doorgegeven door handoplegging, waar zieken worden genezen en waar demonen worden uitgedreven.

Heer ik belijd mijn theologie hierover en moet erkennen dat Uw kracht nimmer is afgenomen maar dat wij het niet meer hebben toegelaten.

Heer ik vind deze transitie naar Uw kerk zo verschrikkelijk spannend. Ik weet dat het van U is, maar vraag al Uw kracht. Wilt U dan met Uw Geest komen

met kracht en waaien met Uw geest zodat wij van daaruit eensgezind mogen werken aan een geestelijk huis wat door U wordt gebouwd op het fundament Jezus Christus.

Amen

Leiders gaat uw kerken gebruiken als trainingsfaciliteit. Grote zalen zijn geschikt om groepen van 30 te herbergen.

De week is lang genoeg om al uw leden/groepen een moment te geven. Gaat uw gebouwen efficiënt gebruiken en bereid uw gemeente voor op de tijd die gaat komen.

Stimuleer gebed in kleine groepen. Stimuleer huis-samenkomsten. Stimuleer het uitleven van gaven. Stimuleer discipelschap. Stimuleer evangelisatie.

Laat de broeder of zuster die dit al jaren alleen doet een planning maken voor toerusting met aansluitend een evangelisatie-actie.

Slot



Hoofdstuk 21 en 22 zijn getuigenissen uit de Oekraïne en Sint Maarten omdat God mij daar heeft laten zien dat Hij een levende God is. Dat Hij spreekt en bevestiging geeft op je vragen.

Mijn grootste les is dat God zich openbaart als we bereid zijn te doen wat er in Zijn woord staat. Dit openbaart zich vooral in ogenschijnlijk kleine zaken.

Op het eiland Tholen en omstreken discipel ik met 6 mannen. Bij defensie hebben we een Kickstart-programma speciaal voor mannen en vrouwen met PTSS of andere klachten.

Binnen jouw context mag jij aan het werk. Dat wil zeggen met de mensen die God op je pad brengt. Om jouw gaven en taak te ontdekken. Op de plaats waar God jou heeft aangesteld.

Zie je deze aanstelling niet? Vraag je af waar je passioneert voor bent? Waar kan je heel blij van worden of juist heel kwaad? Start gewoon, stap uit in geloof en ga doen wat God zegt in Jesaja 58:

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Of in Matteüs 5: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Wacht niet meer op dat briefje uit de hemel, maar ga aan het werk vanaf je knieën maar ook op je voeten.

Mijn gebed in deze tijd is dat kerkleiders bereid zijn tot transitie, herders die bereid zijn hun schapen toe te rusten.

Vlak voordat ik dit schreef sprak ik met een broeder over een kerk in Steenberg welke 7 diensten gaat houden met 30 personen. Dit is de start van een nieuwe kerk. Gebouwen die efficiënt gebruikt gaan worden. Kleine groepen die zelfstandig gaan draaien. Groepen waarin iedereen zijn gaven en talenten mag inzetten, waarin iedereen zich gekend mag weten. Groepen die bereid zijn burens uit te nodigen omdat het zo fijn is in de samenkomsten. Vuur wat gaat branden in harten. Vuur wat aanstekelijk werkt en niet meer te doven is. Het water van de geest wat gaat stromen door jou. Water wat genezing brengt in je ziel en lichaam. Een stroom van genade die je niet voor jezelf kan houden, maar moet delen.

De film 'Up' is een animatiefilm die het verhaal verteld van Carl Fredricksen. Carl is een verlegen achtjarige jongen, die op een dag Ellie, een nogal excentriek meisje ontmoet. Samen hebben ze grote dromen, maar elke keer is er wel een excuus om hun dromen niet uit te leven. Als Ellie op leeftijd is en sterft ontmoet Carl de jonge scout Russel. Carl herkent zich in Russel en moet in eerste instantie niets van hem hebben. Uiteindelijk bouwen zij een band op en stappen in de droom die leidt tot hun bestemming.

De Profeet Joël geeft ons de volgende profetie: *Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.*

Joël 3: 1-2

Ben jij die oudere die dromen droomt? Ben jij die jongere die profeteert of visioenen ziet?

Of blijf je wachten tot de tijd gekomen is dat God Zijn geest uitstort?

Dan heb ik een verrassing voor je: de tekst waarmee Petrus zijn toespraak begon op 1e Pinksterdag: *En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.*

Hij citeerde de profeet Joël. Na deze toespraak kwamen er 3000 mensen door de kracht van de Heilige Geest tot geloof in Jezus.

Dank U Vader dat U ons een weg wijst in Uw Woord door Uw zoon Jezus. Hij die het Levend Woord is. Dank U Vader dat U mij in 80 dagen tijd inzichten hebt gegeven hoe de huidige kerk zich kan transformeren van menselijke structuren naar een Uw organisme, het lichaam van Christus.

Laat ons een lichaam zijn onder de bezielende leiding van Jezus vervuld met de Geest. Een lichaam wat U alle eer geeft en waarin iedereen gelijk is. Heer help ons tot onze bestemming te komen en laat het getuigenis van Uw zoon Jezus in ons leven opdat de wereld gaat geloven dat Christus door U gezonden is.

Amen

